

Zijn levenswerk

„Het is volbracht“.

Johannes 19:30

Jezus zei: „Het is volbracht“. Laten we Hem roemen, omdat het is volbracht. Gij en ik kunnen dit op een goede wijze doen, wanneer wij ons herinneren, hoe bitter weinig wij hebben volbracht.

Wij beginnen aan veel dingen, en soms beginnen wij goed. Wij beginnen te rennen als kampioenen, die de wedloop moeten winnen, maar al spoedig vertragen wij onze pas, en wij vallen uitgeput op de loopbaan neer. De begonnen loopbaan wordt nooit voltooid.

U weet wat wij zeggen van bepaalde karweien: „Goed, deze mens is begonnen, maar hij heeft het niet kunnen volbrengen“. Neen, maar ge moet beginnen met "volbrengen" en voortgaan met "volbrengen" om ten slotte even duidelijk te kunnen zeggen, als de Zaligmaker het zonder enig voorbehoud zei: „Het is volbracht“.

Wat was volbracht? Zijn levenswerk en zijn zoenoffer voor ons. Hij had bemiddeld tussen onze ziel en de goddelijke gerechtigheid, en Hij had onze plaats ingenomen om ten behoeve van ons te gehoorzamen en te lijden.

Hij volhardde 33 jaar in een heilige gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid kostte Hem veel smart en zuchten.

C. H. Spurgeon

(Uit: Worsteling in Gethsemané)