

Waarschuwing

„En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen“.

Lukas 22:44

Tot uw schande, en tot schaamte over uw naaktheid, zult gij, die de Zaligmaker hebt veracht, voor eeuwig een schouwspel worden van de gerechtigheid van God. Het is rechtvaardig dat het zo zal zijn, de gerechtigheid eist dit recht.

De zonde maakte dat de Zaligmaker een zware strijd moest ondergaan, zal zij u dan niet doen lijden?

Bovendien hebt ge aan uw zonde toegevoegd dat ge de Zaligmaker hebt verworpen. Ge hebt gezegd: „Hij zal niet mijn hoop en vertrouwen zijn“. Vrijwillig, vermetel, en tegen uw eigen geweten in, hebt ge het eeuwige leven afgewezen.

En als ge sterft in de verwerping van de genade, wat kan daarvan anders komen dan dat eerst uw zonde, en ten tweede uw ongeloof u zullen veroordelen, tot een grenzeloze of eindeloze ellende.

Laat Gethsemané een waarschuwing voor u zijn, en Zijn zuchten en tranen, en bloedig zweet u vermanen. Heb berouw over de zonde, en geloof in Jezus.

Moge de Geest van God u daartoe bekwamen om Jezus" wil.

Amen.

C. H. Spurgeon (19 juni 1834–31 januari 1892)