

Troostpsalm

Meditatie

„Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, Maar leven, en des HEEREN daan, Waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan".

Psalm 118:8b

Dit moest ik u in gedachtenis brengen, mijn geliefden! Want het menselijk hart is van nature hoogmoedig en opgeblazen, en het meent grote dingen te kunnen doen, en op eigen voeten te kunnen gaan en staan. Maar dit ijdele vertrouwen staat alleen vast zolang er *geen* nood is en het zonnetje schijnt. En datzelfde hoogmoedige hart kan in één minuut, ja in één seconde zo veranderen, dat het wanhoopt aan alles, dat het siddert en beeft, als espenioof, en niets meer vasthouden kan, noch vasthouden wil!

Nog eens, ik herhaal het: het klinkt vreemd, als ik u zeg, dat wij van nature niet aan de opstanding van Jezus Christus kunnen geloven, en dat het daarom hoog nodig is in deze zaligmakende waarheid voortdurend bevestigd te worden. Dat wij in deze waarheid bevestigd en versterkt worden, hoewel wij ze niet kunnen geloven, dat is de genade en barmhartigheid van onze God.

Hij geeft ons het dierbare Evangelie, opdat, indien wij beschaamd zijn en diep berouw gevoelen over ons ongelooft, wij in "Zijn Woord zouden lezen dat God de Heere zulke ongelovigen niet verwerpt vanwege hun ongelooft, maar dat Hij zich hun deerniswaardige toestand aantrekt, en dat Hij gewisselijk te Zijner tijd en ure hun arme, voortgedreven en benauwde zielen vrolijk maakt met Zijn troost en met Zijn vrede.

Dr. Kohlbrugge