

Troost

„Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken“.

Jesaja 43:2b

Zoek uw troost in de woorden van onze tekst, dat u niet verbranden zult wanneer u door het vuur gaat, en dat de vlam u niet zal aansteken. Dank er God voor wanneer u bent staande gebleven in de beproevingen, in de vele verleidingen van deze wereld. Wees standvastig, onbewegelijk, altijd sterk in Hem die u eenmaal zal bekleden met witte klederen wanneer u uzelf rein en onbesmet hebt bewaard van de wereld. Volhard tot het einde toe, en nogmaals volhard, want de Heere ziet u. Hij zal uw sterkte en kracht vermenigvuldigen, en met Hem zult u overwinnen.

Vergeet toch niet wat er geschreven staat: „Het is goed dat de mens het juk in zijn jeugd draagt, en daarom, al zijn er veel beproevingen en verleidingen, uit alle redt u de Heere. Hou vast aan Hem die u beveilgt in het soms moeilijke strijdperk van het leven. De Heere is getrouw en Hij zoekt u. Hebt u ook Zijn roepstem verstaan, bent u in waarheid tot Hem gevloeden, wie zal u dan kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus, onze Heere? Geen vijand op aarde, geen macht der hel zal iets tegen u vermogen, als de Heere Jezus u als het brandhout uit het vuur heeft gegrepen, zodat u niet verbranden zult en de vlam u niet zal aansteken.

C. H. Spurgeon (Uit: De Stem des Bloeds)