

Slaapt nu!

„Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zei tot hen: **Slaapt nu voort en rust**“. Mattheüs 26:45a

Het is tamelijk zeker dat Christus hier op spottende toon spreekt; doch wij moeten niet vergeten waartoe deze spot dienen moest. Aangezien Christus met vermanen niets bij de discipelen uitgewerkt had, bestraft Hij niet alleen zijdelings hun traagheid, maar kondigt Hij tevens aan dat, hoe geneigd tot slapen zij ook mogen zijn, men hun er van nu aan geen tijd meer toe laten zal.

De betekenis van deze woorden is derhalve deze: aangezien Mijn woorden tot hertoe aan u verspild zijn, zal Ik ophouden met u te vermanen; maar verhindert Mijn lot u niet te slapen, zo zullen de vijanden het u thans beletten, en u tegen wil en dank tot waken dwingen. Daarom wordt er bij Markus bij gevoegd: „het is genoeg“; als wilde Hij zeggen dat het nu geen tijd meer was om te slapen. Dit is vaak de wijze waarop God de traagheid van de mensen bestraft, dat degenen die voor woorden doof geweest zijn door rampen genoopt worden te ontwaken.

Laat ons dan bijtijds op de woorden van God acht geven, opdat wij niet te laat gedwongen worden tot hetgeen Hij wil dat wij gewillig zullen doen.

Joh. Calvijn