

Simson onder de Filistijnen

Gegevens

Geschreven: dinsdag 03 maart 2009 17:27

MEDITATIE

Simson onder de Filistijnen

- 1. Door God gegeven**
- 2. Het raadsel op de bruiloft**
- 3. Het antwoord ontvreemd.**
- 4. Simson als richter**

Richteren 14: 10 - 20

1. Door de HEERE gegeven.

Enerzijds is Simson een mensenkind zoals wij het allemaal zijn. Een mens van vlees en bloed, een zondaar ook. Anderzijds is er verschil. Hij is toch niet een doorsnee mens. Simson is een van de HEERE aan het volk Israel gegeven richter, een verlosser. De Heilige Geest heeft hem aangezet tot zeer bijzonder daden.

Zijn geboorte was heel opmerkelijk. Deze is aangekondigd door een Engel des HEEREN. Bij een engel des HEEREN valt te denken aan een door de HEERE gezonden engel die spreekt en handelt namens de HEERE. Toch denken we aan een openbaring van de HEERE. De HEERE zelf heeft de geboorte van Simson aangekondigd. Dat zegt heel veel.

Zulks gebeurde eens in de tent van Abraham voor de geboorte van de zoon der belofte, Izaak. De HEERE had aan Abraham beloofd dat in zijn zaad alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. Na 24 jaren kwam de HEERE tot Abraham. "Ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens en Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben." "Uit het geslacht van Abraham zal eens de Zoon der belofte worden geboren, de Borg en Middelaar van Gods verbond in Wie voor alle geslachten der aarde de zegen is te verkrijgen.

Vele eeuwen later zendt de HEERE de engel Gabriël, die in het hartje van het volksleven van Israel, bij het reukofferaltaar, aan de priester Zacharias verkondigt dat het gebed om de komst van de Messias is verhoord. Bij de kinderloze en op jaren gekomen Elisabeth zal de voorloper, de wegbereider worden geboren. Dezelfde Gabriël wordt door de HEERE gezonden naar Nazareth om aan Maria de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen.

”Gij zult bevrucht worden en een Zoon baren en zult Zijn naam heten Jezus, Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden en God de HEERE zal Hem de troon van Zijn vader David geven.”

Wanneer de Engel des HEEREN de geboorte van Simson aankondigt, openbaart Hij zich daarin als de God van het verbond Die in zijn verbondstrouw aan Israel denkt en een verlosser schenkt. In het werk van Simson komt iets openbaar van het werk van Christus, de grote verlosser. Door God gezonden, licht in Christus op de liefde van de Vader tot een wereld verloren in schuld.

Simson was een zoon van Manoach, uit de stam van Dan. Zijn ouders woonden tussen Zora en Esthaol, even ten noorden van het Sorekdal tegen de grens van het gebied van de Filistijnen. Deze aartsvijanden van Israel woonden in het zuidwesten van Palestina. Vandaag de dag spreken we van de Gazastrook Het was heel opmerkelijk dat de Engel des Heeren niet aan Manoach, maar aan diens vrouw verscheen. Zij is een naamloze en een kinderloze vrouw. Kinderloosheid was onder het volk Israel als een vloek. We lezen in Deut. 28 dat de Heere Zijn zegen geeft wanneer het volk de stem des HEEREN gehoorzaam is, maar Zijn vloek wanneer het volk de stem des HEEREN ongehoorzaam is. Die zegen of vloek komen onder meer openbaar in het al of niet ontvangen van een kinderzegen.

In deze vrouw zien we iets van de toestand van het volk Israel dat maar doorgaat van de HEERE af te wijken. Israel dat vanwege haar zonde onder de vloek des HEEREN ligt en haar naam als verbondsvolk verspeelt. Echter ziet de HEERE naar Zijn volk om. Hij verlaat niet de werken van zijn handen. “Want Ik, de HEERE, word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd.

(Mal.3,6).

Juist deze vrouw, deze naamloze en kinderloze, wordt door de Engel des HEEREN opgezocht met de mededeling dat zij een zoon zal ontvangen. Die zoon zal een Nazireeër Gods zijn en zal beginnen Israel te verlossen van haar aartsvijand, de Filistijnen.

Wanneer Manoach de Heere bidt of de Man Gods nog een keer komt, verschijnt de Engel des HEEREN weer aan de vrouw. Zij roept haar man erbij, maar de Engel des HEEREN herhaalt slechts wat hij al aan de vrouw heeft gezegd. Manoah brengt op bevel van de Man Gods een offer voor de HEERE en de Engel des HEEREN vaart naar de hemel in de vlam van het altaar.

Dan dringt tot beiden door dat ze met de HEERE te doen hebben. Zij vallen voor hun aangezicht ter aarde. Manoach spreekt zijn grote vrees uit: Wij

zullen zeker sterven omdat we God gezien hebben. Deze gedachte komen we meer in de Bijbel tegen. Wie kan voor de HEERE bestaan? Hij de Heilige, wij zondige mensenkinderen.

Zo Gij in het recht wilt treden

O HEERE en gadeslaan

Onze ongerechtigheden

Ach, wie kan dan bestaan.

Laten we in deze geest van vernedering zo voor de HEERE buigen en onze zonden en schuld belijden. Maar wat blijkt nu? Deze vrouw is sterker en rijper in haar geloof. Zij streeft om zo te zeggen haar man voorbij. Moet je luisteren, zegt ze tegen haar man, de HEERE is een God van genade en Hij is ons genadig. Zij noemt daarvoor drie redenen op. De HEERE heeft dit offer aangenomen en daarin getoond dat Hij ons genadig is en aanneemt. Hij heeft ons dit alles getoond. En Hij heeft de boodschap ons laten horen van de komst van de verlosser.

Een rijke les voor ons. Velen kunnen zo blijven steken in het eerste. Ik bedoel , de belijdenis van Manoach. Maar zij durven zich niet over te geven aan Gods genade in Christus. Let toch op het geloof van deze vrouw. En zie op Christus die het offer heeft gebracht en in wie de Vader toont Zijn zondaarsliefde. Het is niet goed en niet tot eer van de HEERE als u alleen maar blijft staren op uw zonden en onwaardigheid, maar doe als deze naamloze vrouw. En zeg: HEERE, ik kan niet voor U bestaan, maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. En buig aan de voeten van het kruis.

We zeiden dat het opmerkelijk is dat de Engel des HEEREN aan de vrouw verschijnt en als het ware Manoach voorbij gaat. De HEERE gunt aan deze vrouw deze ereplaats. Zij toont ook een groter geloof dan haar man. Er is onderscheid tussen man en vrouw en de HEERE geeft aan elk van hen een bepaalde plaats. Dat is naar de Schrift. Dat neemt niet weg dat ook voor vrouwen een taak is weggelegd in Gods koninkrijk en zij daarvoor en daarbinnen van grote betekenis kunnen zijn. In Christus is noch man noch vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. (Gal.3,28) Eenheid in verscheidenheid. Een vrouw moet niet in de schoenen van een man gaan. De HEERE handhaaft de orde van de schepping. Maar een man verheft zich niet boven zijn vrouw en omgekeerd. De gelovigen delen allen in de gave van de Geest en dienen elkaar. Christus zegt dat we op de nieuwe aarde zullen zijn als de engelen die in de hemelen zijn. Dat wil zeggen dat man en vrouw volledig op de HEERE gericht zullen zijn.

2. Een raadsel op de bruiloft

Aan het slot van hoofdstuk 13 is Simson een volwassen man. Ongetwijfeld zullen zijn ouders hem van de boodschap van de Engel des HEEREN verteld hebben. Simson, jij bent van de ontvingenis af tot aan je sterven een Nazireeër Gods, een aan God gewijde. De HEERE gebruikt jou in de beginnende verlossing van de Filistijnen. Let wel, de beginnende verlossing. Christus redt alleen, geheel en totaal van alle vijanden en schenkt de volle vrijheid.

De Geest des HEEREN dringt op hem aan. Legt hem als het ware op een aambeeld om te stoten, te vormen. Het Hebreeuwse werkwoord dat vertaald is met drijven is afgeleid van een Woord dat aambeeld betekent. De Geest zet hem aan tot grote daden in zijn roeping. Simson gaat naar Timnath en.....? Zijn oog valt op een Filistijnse vrouw. Deze wil hij. Zij is bevallig in zijn ogen. Dat is voor hem de rechte weg om deze vrouw te huwen. Niemand praat hem er van af. Niemand. Juist dit is de zeer zwakke plek in zijn leven, zijn hartstocht voor vrouwen. Hierdoor valt hij in zonden. Simson, een zondig mens die afwijkt van de gehoorzaamheid aan de Heere. Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonden. Ook hij moet leven van genade. Van de komende Christus die tot zonde gemaakt is om ons ervan te verlossen.

Zijn ouders dalen mee af naar Timnath om de zaken voor het huwelijk te regelen. Is dat voor de ondertrouw? Geruime tijd later dalen ze weer af naar Timnath. We lezen in vers 10: Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw. Gewoonlijk werd de bruiloft gevierd in het huis van de ouders van de bruidegom. In dit geval in het huis van de bruid. Manoach zal dit huwelijk nu begeleid hebben. Een zware gang voor beide ouders van simson. Dit huwelijk is niet in overeenstemming met de verordeningen van de HEERE. Maar zij laten hun zoon niet los en houden hem vast in het geloof in Gods Woord. De bruiloft verloopt helemaal volgens de geldende traditie, zoals de jonge mannen gewoon zijn te doen. De bruiloft duurt zeven dagen. Het Hebreeuws woord dat met bruiloft is vertaald duidt op een gastmaal, een feestmaal waarop gedronken wordt. De Filistijnen waren bierdrinkers.

De weg van Simson gaat langs de rand. Een Nazireeër mag geen wijn drinken noch sterke drank. Tot twee keer toe leidde zijn weg door een wijngaard. Nu is hij op een feest waarop gedronken wordt. We nemen aan dat Hij niet heeft meegedronken, getrouw aan zijn roeping als Nazireeër tot een aan God gewijd leven. Hij was wel in de verleiding, had zichzelf in de verleiding gebracht door de weg van ongehoorzaamheid.

Een ernstige waarschuwing voor ons en laten we bidden: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere, leid mij zo en houd mij vast

dat ik niet kom in omstandigheden van verleiding en dat ik mijzelf daar niet in breng. En als ik toch in verleiding kom of word gebracht, maak het zodanig dat ik sterk mag zijn door uw genade om niet tot zonde te vervallen.

Wanneer de familie en dorpsbewoners Simson zien komen, nemen zij dertig metgezellen die met Simson gedurende het feest zullen zijn. De bedoeling is om elkaar te vermaken met spelen en wedstrijden. Tevens hebben deze metgezellen de taak de bruid te begeleiden bij haar opname in de nieuwe familie. Ze worden vrienden van de bruidegom genoemd. We lezen van deze vrienden van de bruidegom meer in de Schrift. In Hooglied 3 is sprake van zestig helden bij de draagkoets van Salomo die zijn bruid heeft opgehaald. In Lukas 5, 34 gaat het over het niet vasten van de discipelen van Jezus. Jezus reageert daarop: "Kunt gij de bruiloftskinderen doen vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen." Laten we dus bidden met het oog op de Bruidegom en op Zijn wederkomst.

Simson geeft zijn metgezellen een raadsel op. Zij hebben 7 dagen om erover na te denken. Wanneer zij het niet raden dan zijn ze aan Simson 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen schuldig. Een fijn linnen gewaad over het blote lichaam en een wisselkleed als overkleed. De bruiloftsgasten zijn natuurlijk naar het feest in hun feestkledij gekomen, in het netste pak. Kijk, zegt Simson, ik krijg die feestkledij van jullie wanneer jullie de oplossing van het raadsel niet vinden. Wanneer jullie het wel raden dan ontvangen jullie van mij die 30 feestklederen. Zij stemmen ermee in. Geef het raadsel maar op.

Welnu, zegt Simson, daar gaat ie dan. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Een mooi stukje Hebreeuws. Simson blijkt een intelligente en fijnzinnige geest te bezitten.

Een raadsel is een spreuk met een diepe inhoud. Een zinrijke, diepzinnige spreuk met een rijke lering. In Spr.1,6 lezen we van de woorden der wijzen en hun raadsels. De raadsels bevatten wijsheid die eigenlijk alleen door wijzen zijn te ontraadselen. Levenswijsheid. De koningin van Scheba bezocht de zeer wijze koning Salomo om hem met raadselen te verzoeken. Het leven bevat vele raadsel en. Wie zal ze verstaan? We kunnen in wegen en omstandigheden komen die zwaar en moeilijk zijn en niet te verstaan. Onbegrepen wegen zodat we op alle mogelijke manieren vastlopen met onszelf of met wat anderen ons aandoen of met onze eigen wegen. In het hart leven de vragen van waarom en hoe ik er uit kan komen. Laten we deze vragen neerleggen aan de voeten van Hem die de wijsheid is, aan de voeten

van het Woord. Heere, leer mij en geef mij wijsheid om te verstaan of onder U te buigen.

Er is een groot levensraadsel. De Heere Jezus kwam tot de doop van Johannes. Deze weigerde aanvankelijk. Jezus sprak: Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Op Golgotha staat het grote raadsel. Het kruis. Daaraan de onschuldige. De Zoon van God. Hij vervult de gerechtigheid. Hij draagt de straffende gerechtigheid Gods opdat een zondaar kan delen in de heilbrengende gerechtigheid van God. De onschuldige is tot zonde gemaakt en draagt de zonde weg. In Hem is de vergeving en de volle zaligheid.

Kent u het raadsel van uw leven? Mijn zonden maken scheiding met God en tot een kind des toorns. Hoe kan ik met God verzoend worden? Door het geloof in Jezus alleen. Christus heeft alle leeuwen gedood en geeft ons de honing van zijn genade.

3. Het antwoord ontvreemd

We bespeuren bij Simson een grote overmoed en zelfoverschatting. Hij alleen weet wat er op zijn pad door de wijngaarden is gebeurd. Hoe hij de leeuw heeft gedood en hij later in het karkas de honing aantrof. Hij heeft dit voorval aan niemand verteld. Zelfs niet aan zijn ouders. Hij gaat er vanuit dat niemand dat ook raadt. Hij daagt de Filistijnen in zelfoverschatting uit. Kom maar op, jullie Filistijnen. Je raadt het toch nooit. Hij overschat zichzelf en onderschat zijn vijanden. Hij onderschat zijn eigen zwakheid. Een gevaarlijke weg. Laten we daar toch voor oppassen.

Zijn vrouw wil natuurlijk het geheim van de raadselspreuk kennen. In vers 17 staat: En zij weende voor hem op de zeven der dagen. Dat zal wel beteken dat zij die zeven dagen van de bruiloft weent en jammert aan zijn hoofd om de oplossing te kennen.

Drie dagen lang tobben de metgezellen zich af, werpen allerlei oplossingen op, maar komen er niet uit. Op de zevende dag, staat er in vers 15. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, heeft op de vierde dag. Dat zal wel juist zijn. Op die dag dreigen de metgezellen de vrouw van Simson. Ongetwijfeld, zo menen zij, zal de man voor de verleiding van zijn vrouw door de knieën gaan. De tactiek van de duivel, die deze heeft toegepast in het paradijs. De man verleiden tot afval via de vrouw. De duivel kent de zeer zwakke plek van Simson en schiet daar zijn pijlen op af.

De metgezellen zeggen drie dingen tegen de vrouw, Overreed, verleid uw man en probeer er achter te komen wat de oplossing is. Zij dreigen haar en haar vaders huis met vuur te verbranden. De wreedheid van de goddelozen.

En: Hebben jullie ons uitgenodigd om het onze te bezitten? Is het niet zo? Jullie, daar bedoelen ze natuurlijk Simson mee.

Het onze te bezitten, dat is ons verarmen. Zij gebruiken een woord dat betekent: in bezit nemen, een land met geweld nemen. Dit woord is gebruikt om aan te geven de taak van Israel als zij het land Kanaän zijn binnengekomen om dat erfelijk te bezitten. (Zie Jozua 1,11). De vijanden moeten worden verdreven en hun land onteigend. Zo volvoeren zij Gods rechtvaardige toorn over deze volken. Terecht, zonder dat zij het beseffen, zeggen zij dat Simson als richter, de Filistijnen moet verdrijven opdat Israel er zal wonen. Dat is het werk van Christus. Van dat werk van Christus heeft Zacharias gezongen in zijn lofzang: Dat wij verlost zijnde uit de hand van de vijanden Hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen van ons leven. (Lukas 1, 74 en 75). Hij heeft de vijanden overwonnen en laat de zijnen in rust en vrede wonen op de nieuwe aarde.

Deze met gezellen willen hun trots niet verliezen als zij hun onkunde tegenover deze vreemdeling moeten erkennen. Zij laten zich leiden door haat tegen Israel en tegen de Heere en erkennen dit huwelijk niet.

De vrouw blijft Simson wenend en jammerend lastig vallen. Je haat mij. Je hebt mij niet lief. Wil je dit huwelijk eigenlijk wel? Zij staat kennelijk aan de kant van haar volksgenoten. Simson verweert zich met op te merken dat zelfs zijn ouders het niet weten. Uiteindelijk, op de laatste dag, bezwijkt hij.

Zie je wel, Simson, niet je vijanden onderschatten en jezelf overschatten. Een les voor christenen te midden van een vijandige wereld die hen vervolgt. Een les voor christenen in de dagelijkse geestelijke strijd. Voorzichtig zijn, klein van jezelf denken, maar groot van de Heere en op de Heere blijven bouwen. Leven in afhankelijkheid en je weg gaan ziende op Christus.

De vrouw geeft de oplossing door aan de bruiloftsvrienden en aan de avond van de laatste dag vertellen zij triomfantelijk de oplossing aan Simson. Hun leedvermaak zal groot geweest zijn en Simson verslagen. Maar aan Simson is de eer van de God van Israel verbonden.

Zij geven de oplossing in de vorm van een raadsel. Vragenderwijs. Wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw.

Nu, Simson, geef daar eens antwoord op.

Wat is zoeter dan honing? De bevalligheid van de vrouw.

Wat is sterker dan een leeuw? De verleiding van de vrouw.

Je bent bezweken, Simson, ten prooi gevallen aan je eigen zwakheid. Het

vlees heeft overwonnen. Maar stil, niet te veel zeggen, we buigen onder hem in het besef van de zwakheid van ons eigen vlees.

Wat is zoeter dan de honing van alles van deze wereld? De liefde.

Wat is sterker dan alle krachten? De liefde.

We lezen in Hooglied 8,6: "Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood en de ijver is hard als het graf."

De dood is onweerstaanbaar en het graf laat nooit meer los. De liefde gaat daar boven uit. De liefde van God tot een zondaar en daaruit de liefde tot God en de naaste. Leven uit de liefde overwint alles. Wie de liefde mist, mist ook alles.

De liefde Gods gaat uit boven alle honing van de wereld, boven alles wat de wereld biedt.

Gods liefde is sterker dan een leeuw, dan alle leeuwen die we op onze weg tegenkomen, dan alle doodskrachten.

Simon, zoon van Jona, heb jij Mij lief?

4.Simson als richter

We kunnen de diepe verontwaardiging en woede van Simson wel verstaan. Hij voelt zich bedrogen door zijn eigen vrouw en zijn metgezellen zijn hem te slim afgeweest. Zo jullie met mijn kalf niet hadden geploegd, jullie zouden mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Niet zo vleiend voor een vrouw om met een kalf vergeleken te worden. Maar Simson, vergeet je niet de hand in eigen boezem te steken?

En dan lezen we weer dat de Geest des HEEREN over hem vaardig werd, hem aangreep om hem tot grote daden aan te zetten. Zijn roeping komt weer boven en hij weet zich een instrument in de handen van de HEERE tot verlossing van het volk. Als een generaal zonder leger.

Hij gaat naar Askelon, een stad veel zuidelijker gelegen, ver weg dus. Daar slaat hij 30 Filistijnen dood en neemt hun kleren en geeft die aan de 30 metgezellen. Wisselkeren. Het woord in het Hebreeuws wil zeggen: Wat men van een verslagene uittrekt, de wapenrusting van een verslagen vijand.

We dienen dit niet te zien als een wraakactie van Simson, maar als een richterlijke daad door de Heilige Geest verricht. De vijanden moeten ontwapend worden. Christus heeft alle vijanden ontwapend en door Hem zijn we meer dan overwinnaars.

Simson deelt de 30 stel kleren uit aan de metgezellen van de bruiloft omdat hij eerst 30 man heeft gedood. Christus is zelf aan het kruis genageld en daaraan gestorven. Hij heeft er naakt aan gehangen. Zijn kleren zijn

verdubbeld. Langs deze weg heeft Hij de klederen des heils verworven, de mantel der gerechtigheid, de bruidsklederen voor verloren zondaren. Wie door het geloof uit Christus mag leven wordt bekleed met de klederen des heils. In Hem tot het beeld Gods hersteld, in Hem bekleed en niet naakt voor de HEERE.

Zijn toorn ontbrandt en Simson verlaat zijn vrouw en gaat naar het huis van zijn vader. Wat doet de vader van de bruid? Hij geeft haar aan de metgezel van Simson, één van de dertig, de vriend van de bruidegom. Zij wordt gelijk weer uitgehuwelijkt. Dit getuigt niet van een hoge huwelijksmoraal.

De vriend van de bruidegom heeft de leiding bij de bruiloft en deelt in de vreugde van de bruidegom.

Johannes de dooper getuigt: "Die de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden." (Joh.3, 29 en 30)

De vriend van de bruidegom brengt de geliefden bij elkaar en speelt een sleutelrol bij de feestelijkheden en bij de huwelijksnacht. Hij staat te wachten als het ware en als de volgende morgen de bruidegom zijn slaapvertrek verlaat vol vreugde der liefde, dan verheugt zich de vriend. Het gaat hem om de woorden van de bruidegom. In Psalm 19 lezen we dat de zon is als de bruidegom die uitgaat uit de slaapkamer.

Bij Simson wordt de bruid van de bruidegom genomen en aan de vriend van de bruidegom gegeven. Mag ik, door de prediking, als vriend van de Bruidegom u lokken om de toevlucht te nemen tot de Bruidegom. Daarin is de vreugde als we de stem van de Bruidegom horen. Het Woord lokt u om tot Hem de toevlucht te nemen. Ik moet minder worden en Hij wassen. Zelf moet ik leven uit de Bruidegom. Neemt u toch de toevlucht tot Hem. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Maak mijn vreugde groot door tot Hem uit te gaan.