

Pinkstervrucht

„Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen“.

Handelingen 2:41

Hier vermeldt Lukas zeer duidelijk, hoe overvloedige vrucht de éne prediking van Petrus gedragen heeft; dat hij namelijk ongeveer drie duizend mensen voor Christus gewonnen heeft. Tegelijk wijst hij op de aard en de kracht van het geloof, wanneer hij zegt, dat zij gaarne of gewillig zijn woord aannamen.

Het geloof moet dus met zulk een gewilligheid en ijverige begeerte om te gehoorzamen beginnen. Doch daar velen alleen in het begin zich gewillig tonen, die later geen standvastigheid of volniet denken zouden, dat het een plotselinge aanval was, die spoedig verflauwde, verhaalt Lukas een weinig verder, tegelijk de standvastigheid dergenen, van wie hij gezegd had, dat zij gewillig zijn woord aannamen, door mede te delen dat zij tot de discipelen van Christus zijn toegevoegd of in hetzelfde lichaam zijn ingelijfd en dat zij volhard hebben in de leer.

Het past ons dus niet traag te zijn in te gehoorzamen, noch haastig om terug te keren, maar de leer, die wij snel omhelsd hebben, moeten wij standvastig en getrouw aankleven.

Joh. Calvijn