

[Kerkelijke Nieuwsbrief weken 20 en 21](#) [zaterdag 9 mei tot zaterdag 23 mei 2015](#)

Korte meditatie van Kohlbrugge over Jakob, deel 3. Over 2 weken komt nog een 4^{de} en laatste meditatie hierover.

Gods aangezicht

En Jakob noemde de naam dier plaats Pniël: Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht

Genesis 32:30

Gods aangezicht, kan men dat zien? Jakob heeft het gezien. Hoe heeft hij het dan gezien? Welke gedaante had het? Hij heeft een Man gezien, en toen hij die Man heeft gezien, heeft hij Gods aangezicht gezien. Hij heeft God gezien, geopenbaard in het vlees.

Dat was dezelfde Man, Die tweeduizend jaren later tot Filippus zeide: „Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9); dezelfde Man, Die met Zijn vriendelijke, genadige ogen Petrus aanzag, nadat deze Hem drie malen had verloochend; Dezelfde, Die op Gabbatha stond, het hoofd bedekt met bloed en wonden, van Wien het van Golgotha's heuvel af, heette: „en zij kruisigden Hem aldaar"; dezelfde Man, Die aan het kruis uitriep: „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten" en Die, nadat Hij de reinigmaking der zonden van de Zijnen door Zichzelfen teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen (Hebreen 1:3b).

Kohlbrugge (1803-1875)

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 9 mei: ds. A. van de Weerd CGK emerituspredikant te Nieuwkoop (sinds 1 januari 2009) is 73 jaar geworden.

Ds. A. Schot Ger. Gem. te Nunspeet (sinds 25 juni 2003) is 50 jaar geworden.

Dinsdag 12 mei: ds. R. W. Mulder HHK te Leerbroek (sinds 3 oktober 2007) wordt 40 jaar.

Woensdag 13 mei 2015: ds. R. J. Oomen HHK zendingspredikant te Malawi (sinds 28 mei 2007) wordt 64 jaar.

Ds. G. Pater Ger. Gem. te Ridderkerk (sinds 10 juli 2013) wordt 51 jaar.

Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaartsdag: ds. A. Vermeij Ger. Gem. predikant te Nieuw-Beijerland (sinds 10 mei 2007) wordt 60 jaar.

Ds. A. P. Baaijens Ger. Gem. te Doetinchem (sinds 14 september 2011) wordt 45 jaar.

Vrijdag 15 mei: ds. A. C. Uitslag CGK op Urk (sinds 24 mei 2008) (Eben-Haëzerkerk en Pniëlkerk) wordt 42 jaar.

Zondag 17 mei 2015: ds. A. J. T. Ruis CGK te Damwoude (sinds 1 juli 2011) wordt 37 jaar.

Maandag 18 mei: ds. M. Golverdingen Ger. Gem. emerituspredikant (sinds 1 juni 2011) wonend te Dordrecht wordt 74 jaar.

Kerkelijke Nieuwsbrief weken 20- 21 9-23 mei www.kerkelijknieuws.weebly.com
chrdekker@kliksafe.nl

Ds. J. Lohuis Herv. predikant te Scherpenisse (sinds 24 augustus 2011) wordt 48 jaar.
Woensdag 20 mei: ds. G. Mouw Ger. Gem. predikant te Uddel (sinds 12 januari 1999) wordt 73 jaar. ds. Mouw preekt momenteel niet wegens ziekte.

Ds. B. M. Meuleman HHK emerituspredikant wonend te Vledderveen wordt 43 jaar
Vrijdag 22 mei 2015: ds. P. Molenaar Herv. emerituspredikant (sinds 1 juni 2010) wonend te Lunteren wordt 70 jaar.

Zaterdag 23 mei: ds. C. Stelwagen Herv. emerituspredikant (sinds 1 juni 2009) wonend te Damwoude wordt 70 jaar.

In de volgende nieuwsbrief, die van week 22: 23 mei tot 30 mei 2015 zijn er 7 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website. In Juni zullen er 20 verjaardagen zijn.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Woensdag 13 mei: ds. J. D. Heikamp (75 jaar) emerituspredikant te Staphorst (sinds 1 september 2002) is 28 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 24 mei dr. W. van Vlastuin 25 jaar predikant. Met een kort portret van hem. D. V. In Juni gedenken 5 predikanten de dag waarop zij tot predikant zijn bevestigd

Ambtsjubilea Herv. Kerk:

Zondag 10 mei: ds. J. den Hoed (85 jaar) emerituspredikant te Sliedrecht (sinds 7 mei 1995) is 59 jaar predikant.

Maandag 11 mei: ds. L. Quist (84 jaar) emerituspredikant te Groot-Ammers (sinds 1994) is 43 jaar predikant.

Vrije Herv. Kerk:

Dinsdag 12 mei: ds. H. Oussoren (61 jaar) te Grafhorst is 29 jaar predikant. Al deze 29 jaren staat ds. Oussoren in Grafhorst.

Oud Ger. Gem. in Ned.:

Dinsdag 12 mei: ds. A. Kort (63 jaar) te Krimpen aan de IJssel (sinds 19 februari 2003) is 22 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 27 mei D. V.

In Juni gedenken 4 predikanten de dag waarop zij tot predikant zijn bevestigd.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount:

https://twitter.com/info_beroeppen

Nieuwsberichten:

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Link:

www.goedeboeken.nl

Kerkelijke Nieuwsbrief weken 20- 21 9-23 mei www.kerkelijknieuws.weebly.com
chrdekker@kliksafe.nl

Voor al uw reformatorische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en Van Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet bestellen bij deze winkel. Bent u in de buurt? Altijd de moeite waard om langs te gaan bij één van de vestigingen. Zoekt u een speciaal boek? Goede Boeken heeft het! Telefoonnummer *Sliedrecht*: 0184- 76 90 03 Telefoonnummer *Hendrik-Ido-Ambacht*: 078-68 16 86 7.

www.metropolitantabernacle.org

Kijkt u allen eens een viodepreek van dr. Peter Masters van de Metropolitan Tabernacle in Londen. Vooral de Gospel Sermons zijn erg duidelijk en eenvoudig.

Foto kerk:



De Hersteld Hervormde Kerk te Nieuw-Lekkerland op lezersverzoek. Deze gemeente kerkt in een voormalige school. De school is omgebouwd tot kerk. De predikant van deze gemeente is ds. J. van Meggelen (49 jaar) sinds 10 december 2014. Deze gemeente telt 598 leden (jaarboek HHK 2014)

Over 2 weken (zaterdag 23 mei 2015) op lezersverzoek de Hersteld Hervormde Kerk te Bleskensgraaf

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden zo snel mogelijk geplaatst.

(Bron foto exterieur:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/hhg_nieuw_lekkerland_e_o_neemt_nieuwe_kerk_in_gebruik_1_8_89379

Bron foto interieur:
<http://www.kerkfoon.nl/hhgnieuwlekkerland.php>

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

85. Gods Woord is ten tijde van de Heere Jezus en der apostelen een leerwoord geweest, dat men overal in de wereld gepredikt heeft. Daarna, onder het ganse pausdom, is het slechts een leesbaar Woord geweest, dat men alleen gelezen en niet verstaan heeft. Maar nu is het strijdbaar geworden, zodat het om zich heen slaat en houdt, en het wil zijn vijanden niet langer dulden, maar het ruimt ze uit de weg.

86. Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen! Zulk een spreuk zou iemand immers van Rome en Jeruzalem op zijn knieën gaan halen. Maar omdat wij van dezulke zoveel hebben, achten wij haar niet.

Spreuken:

-.De ernst is niet alleen dat ik zonde *doe* maar dat ik zonde *ben*.

-.Het is voor ons nodig uit de opstandingskracht van Christus te leven.

-.Zalig worden is alleen leven uit de verdiensten van Christus

Spreuk Spurgeon:

God gebruikt vaak een verlies om Zijn dwalend schaap naar Huis te halen.

(bron: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

Gedicht:

U gaat met mij een onbekende weg

U gaat met mij een onbekende weg
En `k weet dat U Zich nooit vergissen zult
Maar leer mij dat ik toch geen `nee' meer zeg
En geeft U alstublieft nog wat geduld.

In `t groot heelal zweef `k als een stofje rond.
Ik ben niet meer dan slechts een korrel zand.
En toch, `t is onverklaarbaar, maar U vond
Die ene korrel kostbaar als briljant.

U gaat met mij een onbekende weg;
En ben `k het zelden eens met wat U wilt,
Dan dwaal ik af en weet ik heg noch steg
En denk, dat U Uw tijd met mij verspilt.

Maar `t is *tóch* waar Heere, dat U *nooit* en *nooit*

Kerkelijke Nieuwsbrief weken 20- 21 9-23 mei www.kerkelijknieuws.weebly.com
chrdekker@kliksafe.nl

Het werk laat varen wat Uw hand begon.
En kom ik bij U, moe, verdwaald, berooid
Dan wens ik, dat ik *alles* geven kon.

U gaat met mij een onbekende weg;
Maar zeker is, dat ik het einddoel weet,
Leer mij aanvaarden, Heere, wat U mij zegt,
Opdat ik eigen wil en wens vergeet.

U gaat met mij een onbekende weg.
Maar `k zie de zon, die aan de einder gloort.
Een toekomst, die voor mij is weggelegd
Achter de glanzend gouden hemelpoort!

(gelezen in kerkblad de Vijgeboom van de Hersteld Hervormde Kerk op het eiland Goeree-Overflakkee onder de berichten van Goedereede.)