

Kerkelijke Nieuwsbrief week 7  
zaterdag 15 februari 2014

zaterdag 8 februari tot

Verjaardagen voorgangers:

**Maandag 10 februari:** ds. A. van Wijk HHK te Herkingen wordt 54 jaar

**Dinsdag 11 februari:** ds. H. Buitink HHK emerituspredikant wonend te Ede wordt 53 jaar. Door een ongeluk moest ds. Buitink op 36-jarige leeftijd met emeritaat. Hij preekt momenteel nog 1 keer per zondag.

Kand. K. van Olst HHK wonend te Genemuiden wordt 42 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 6 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 8 15 tot 22 februari zijn er 2 verjaardagen, allebei op 19 februari verjaardagen. In Maart zijn er 28 verjaardagen.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

**Vandaag 8 februari:** ds. A. den Hartog emerituspredikant te Maartensdijk (dat was ook zijn laatste gemeente) is 19 jaar predikant

Eerstvolgende jubileum: 16 februari ds. A. van Wijk van Herkingen 28 jaar predikant

Nieuwsberichten:

**Kanselruil ds. A. J. Mensink (PKN) en ds. W. van 't Spijker (CGK)**

Ds. A. J. Mensink (PKN) en ds. W. van 't Spijker (CGK) staan eind volgende maand op elkaars kansel.

Dat meldt De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. Mensink, voorzitter van de GB, leidt op 30 maart de dienst in de Pniëlkerk van Hilversum, terwijl ds. Van 't Spijker, voorzitter van het deputaatschap eenheid van de gereformeerde belijders van de CGK, de dienst in de Sionskerk in Krimpen aan den IJssel leidt.

De CGK stelden vorig jaar de kansels open voor predikanten in de PKN die zich „in de uitoefening van hun ambt verbonden hebben aan de gereformeerde belijdenissen.” CGK-predikanten mochten al voorgaan in de PKN.

CGK predikanten mogen ook voorgaan in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

**Voorganger in Kenia vermoord**

**Pastor Lawrence Kazungu Kadenge is afgelopen zondag in de Keniase havenstad Mombassa vermoord.**

De 59-jarige assistent-voorganger van de kerk Glorie aan God bewaakte het kerkgebouw in de nacht. Getuigen meldden dat hij 2 uur 's nachts werd vermoord. Twee mannen zijn vervolgens het kerkerrein ontvlucht. Dat maakte Christian Today [vrijdag](#) bekend.

De politie heeft nog niemand kunnen arresteren. Mogelijk is de moord een gevolg van rellen in de stad eind vorige maand. De politie had een moskee bestormd die ze beschouwde als een broeinest van

moslimextremisme. Velen raakten gewond en één persoon is overleden. Na het optreden van de politie ontstonden rellen. In Kenia zijn al langer spanningen tussen christenen en moslims door de komst van moslimrebellens uit Noordoost-Afrika.

Het lichaam van Kadenge wordt zaterdag begraven. De pastor laat een vrouw en 13 kinderen achter.

## **Prof. Baars neemt afscheid van TUA Apeldoorn**

Zie de link:

[http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof\\_baars\\_neemt\\_afscheid\\_van\\_tua\\_apeldoorn\\_1\\_804409?localLinksEnabled=false](http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof_baars_neemt_afscheid_van_tua_apeldoorn_1_804409?localLinksEnabled=false)

### **Afscheid Ger. Gem:**

Vandaag neemt ds. J. van Belzen afscheid van Urk in verband met het aangenomen beroep naar Oosterland op 5 november 2013. Ik geef een kort portret van hem.

J. van Belzen werd geboren op 12 juli 1964 en hij is nu dus 49 jaar. In Juni 2006 werd hij beroepbaar gesteld na zijn Theologische studie. Al snel nam hij een beroep aan naar Veenendaal waar hij op 6 september 2006 tot predikant werd bevestigd door ds. A. Moerkerken. Hij stond er nog geen 3 jaar toen hij een beroep aannam naar Urk waar hij op 4 juli 2009 werd bevestigd door ds. A Schot van Nunspeet.

Nu zal hij donderdag 27 februari te Oosterland worden bevestigd door ds. S. Maljaars van Middelharnis.



Voor meer nieuwsberichten, zie de site: [www.kerktijden.nl](http://www.kerktijden.nl)

### **Foto kerk:**



Hervormde Oude Kerk te Huizen op lezersverzoek  
Volgende week: Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan de IJssel (op lezersverzoek)

*Gedicht:*

Ontledig, Heer', mij van mezelf.  
Ik niets, U alles, U mijn Licht;  
want door Uw dood kreeg ik het leven;  
'k Wil wand'len voor Uw aangezicht.

U bent mijn Bron, mijn Kracht, mijn Helper,  
mijn Gids op heel mijn levenspad.  
Wat moest ik zonder U beginnen....  
als 'k U niet als mijn Helper had?

U bent mijn Rots, mijn Hoop, mijn Vreugde,  
mijn Doel, waarnaar ik jaag en streef;  
U bent mijn Heil, mijn Psalm, mijn Vrede,  
uit Wie en voor Wie ik 't leven leef.

Mijn Toevlucht, Schuilplaats en Beschermmer,  
mijn Burcht, mijn Anker, en véél meer....  
U bent mijn Voorspraak, mijn Ontfermer;  
U bent mijn 'al-in-alles', Heere!