

Kerkelijke Nieuwsbrief week 6
zaterdag 7 februari 2015

zaterdag 31 januari tot

Verkeerd excuus

„Houd mij voor verontschuldigd.”

Lukas 14:18c

Tegenover het feit dat het noodzakelijk is om avondmaal te vieren, mag u niet het argument gebruiken dat u er niet klaar voor bent. Gebruik evenmin de volgende excuses: ik ben te ijdel en te lichtzinnig; ik ben te veel gehecht aan vermaak en plezier; ik voel mij aangetrokken tot werelds gezelschap; of ik word te zeer door aardse zorgen en zaken in beslag genomen. Daarom moet ik worden verontschuldigd en moet het mij niet kwalijk worden genomen, als ik niet het avondmaal gebruik.

Neen! Zeg liever: „Het is noodzakelijk dat ik tot dit avondmaal kom, en het is noodzakelijk dat ik kom op de rechte wijze. Mijn ziel verdort en kwijnt weg, komt om en sterft, indien ik het niet doe. Daarom moet ik met dit ijdele en wellustige leven breken, dat mij geen nuttigheid geeft en mij ongeschikt maakt voor dit sacrament.” Schud alles af wat tussen u en de troost en de zegen van dit bevel staat. Aarzel niet langer in een zaak van zo veelomvattende betekenis. Haast u om tot een beslissing te komen.

Matthew Henry (1662-1714)
("Aan Zijn tafel")

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 31 januari: ds. P. den Butter CGK emerituspredikant is 77 jaar geworden. ds. den Butter is al 50 jaar predikant.

Zondag 1 februari: Eerw. Hr. B. Klootwijk HHK voorganger wonend te Alblasserdam wordt 78 jaar.

Ds. A. Moerkerken Ger. Gem. hulppredikant te Capelle aan de IJssel (sinds 1996) wordt 68 jaar.

Maandag 2 februari: ds. P. Mulder Ger. Gem. predikant te Geldermalsen (sinds 26 juni 2013) wordt 65 jaar.

Ds. L. Terlouw Ger. Gem. predikant te Barendrecht (sinds 22 sept. 2004, al ruim 10 jaar) wordt 61 jaar.

Dinsdag 3 februari: ds. A. J. Britstra HHK predikant te Maartensdijk (sinds 25 sept. 2013) wordt 43 jaar.

Ds. A. Hoekman CGK predikant te Rotterdam Kralingen (sinds 30 juni 2007) wordt 40 jaar. ds. Hoekman nam een beroep aan naar Alphen aan de Rijn waar hij eind april bevestigd zal worden. Ds. Hoekman doet ook mee aan de kanselruil met de HHK.

Woensdag 4 februari: kand. R. J. Jansen Herv. wonend te Scherpenisse wordt 28 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 9 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 7: 7 tot 14 februari 2015 zijn er 3 verjaardagen. Voor een overzicht van verjaardagen voor de komende tijd verwijst ik u naar mijn website.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site:
www.dominees.nl

Nieuwsberichten:

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Link:

www.goedeboeken.nl

Voor al uw reformatische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en van Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet bestellen bij deze winkel.

www.vandervalk-kerknieuws.nl

Foto kerk:



De Christelijk Gereformeerde Kerk te Poederoijen. De voorganger van deze gemeente is Eerw. Hr. H. Bor (69 jaar) sinds 22 oktober 2010.

Het is deze week de 115^{de} kerk die ik in de nieuwsbrief plaats.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

Ik heb momenteel geen verzoeken lopen dus dien er één in!!!

(bron foto's kerk: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Poederoijen,_Maasdijk_62_-_Christelijke_Gereformeerde_Kerk)

Foto dhr. Bor:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/evangelist_bor_laat_gevangene_de_arm_van_christus_voelen_1_585177

3 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

55. Wanneer de satan met mij disputeert, als: of God mij ook genadig zij? Zo durf ik deze spreuk niet tegen hem aanvoeren: dat wie God liefheeft van ganser hart, ganser ziel en met alle krachten het Koninkrijk Gods zal bezitten. Want de duivel zegt: gij hebt God niet liefgehad; gelijk mijn geweten mij dat ook betuigt. Maar ik moet de spreuk aangrijpen: Jezus is voor mij gestorven; door Hem heb ik een genadige Vader.

56. Als wij door God zullen rechtvaardig worden, dan zijn de zonden niet de onze, maar Christi.

57. Christus zou éér Zelf moeten verdoemd worden, eer de zonden hen verdoemen zouden, voor Wie Hij Zich heeft overgegeven.

Dagelijks Woord:

De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. -- [Klaagliederen 3:24](#) (Statenvertaling)

U kunt u op deze link aanmelden om elke dag een Bijbeltekst per mail of op uw smartphone te ontvangen. Er zijn zelfs 6 vertalingen mogelijk om uit te kiezen.

www.dagelijkswoord.nl

Gedicht:

De Bijbel, een medicijnkast

Als je verdriet hebt, lees Joh. 14

Als mensen je teleurstellen, lees Psalm 27

Als je vruchtbaar wilt zijn, lees Joh. 15

Als je hebt gezondigd, lees Psalm 51

Als je je zorgen maakt, lees Matth. 6 : 19-34

Als je in gevaar bent, lees Psalm 91

Als God ver weg lijkt, lees Psalm 139

Als je geloofsleven wakker geschud moet worden, lees Hebr. 11

Als je eenzaam en bang bent, lees Psalm 23

Als je bitter en kritisch bent, lees 1 Kor. 13

Voor het geheim tot geluk volgens Paulus, lees Col. 3 : 12-17

Om het christendom te begrijpen, lees 1 Cor. 5 : 15-19

Als je je down en terneergeslagen voelt, lees Rom 8 : 31

Als je vrede en rust kwijt bent, lees Matth. 11 : 25-30

Als de wereld groter lijkt dan God, lees Psalm 90

Als je zekerheid in Christus zoekt, lees Rom 8 : 1-30

Als je op reis gaat, lees Psalm 121

Als je gebeden eng worden of egoïstisch, lees Psalm 67

Als je (geestelijk) dorst hebt, lees Jes. 55

Als je moed nodig hebt voor een taak, lees Jozua 1

Hoe je met je naaste moet omgaan, lees Rom. 12

Als je aan investeringen en winst denkt, lees Marcus 10

Als je depressief bent, lees Psalm 27

Als je portemonnee leeg is, lees Psalm 37

Als je het vertrouwen in mensen verliest, lees 1 Cor. 13

Als mensen onvriendelijk lijken, lees Joh. 15

Als je ontmoedigd bent over je werk, lees Psalm 126