

Kerkelijke Nieuwsbrief week 53  
2<sup>e</sup> Kerstdag tot zaterdag 2 januari 2016

zaterdag 26 december 2015

## **Kerstmeditatie van ds. C. M. Buijs uit Elspeet**

### **Een blij geboortebericht**

*Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven ...  
Jesaja 9:5a*

‘Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze ...’ Dat zijn soms de eerste woorden van een geboortebericht. Onze tekst is ook een geboortebericht. Alleen, er is iets merkwaardigs mee. Jesaja heeft dit geboortebericht al verstuurd 750 jaar voordat het Kind geboren zou worden. Verlicht door de Geest van Christus staat Jesaja in het geloof bij de kribbe van Bethlehem en aanbidt met de wijzen uit het Oosten het heilig Kind Jezus en spreekt: ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.’

Waar Jesaja naar uitzag, daar mogen wij in deze Adventsweken van het jaar 2015 op terugzien. Wij mogen gedenken dat heerlijke heilsfeit van de geboren Zaligmaker. Hebben wij dit geboortebericht weleens met verwondering en blijdschap gelezen? Dit geboren Kind en deze gegeven Zoon is niemand anders dan de Heere Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon. Hij is waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens. God en mens in een Persoon. Zo is Hij Immanuël, God met ons! Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Wie zijn die ‘ons’? Niet de gevallen engelen, die kunnen nooit meer zalig worden. Met die ‘ons’ worden mensen bedoeld, gevallen Adamskinderen. Dat is wel het grootste wonder. God gaf Zijn Zoon aan ons, ten behoeve van ons, zondaren. In deze gift openbaart de Vader Zijn soeverein welbehagen tot zaligheid van verloren Adamskinderen. Hier scheuren de hemelen. Hier daalt God neder met Zijn eeuwige liefde. Hij geeft Zijn Zoon om de zaligheid te verdienen en toe te passen tot verheerlijking van al Zijn deugden. De Zoon komt om Gods volle toorn te dragen en te doordragen, opdat God verzoend en verheerlijkt zou worden door het volmaakte offer van de Zoon. En op grond van dat offer kan de Vader de zaligheid geven aan Adamskinderen.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Ook mij, vraagt iemand? Dat is toch onmogelijk? Ik ben enkel zonde! Het is alles verdraaidheid en verkeerdheid bij mij. Ik heb het al zo lang tegen de HEERE uitgehouden. Voor mij kan het nooit meer! Inderdaad, vanuit *uzelf* kan het nooit meer. Maar wat voor u nu onmogelijk is en wordt, dat is en wordt mogelijk bij God! Want *geen ding* zal bij God onmogelijk zijn! Weet u door welke weg u met dit geboren Kind en met deze gegeven Zoon verbonden kunt worden? Dat is de weg van de wedergeboorte. Want door de geboorte van het Kindeke Jezus is de wedergeboorte mogelijk. De wedergeboorte is Zijn geboorte in het zondaarshart. En waar dit wonder heeft plaatsgevonden, daar ga ik door het ontdekkende licht van de Heilige Geest leren: ‘*t Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren; mijn zonde*

*maakt mij 't voorwerp van Uw toren, reeds van het uur van mijn ontvang'nis af'* (Ps. 51:3).  
Wat wordt het dan een wonder als de Heilige Geest mijn blinde zielsogen opent voor die plaatsbekledende en schuldovernemende Borg, Die met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt (antw. 36, HC). Daar belijd ik vanuit het niet klein te krijgen wonder: 'Het heeft Gode behaagd, Zijn Zoon in mij te openbaren.' Want een Kind is mij geboren, een Zoon is mij gegeven. Bent u zo weleens hartelijk verblijd geweest over dit geboortebericht?!

Of maakt het voor u niet veel uit, dat Hij geboren is? Foei toch! Smeek dit geboren Kind en deze gegeven Zoon om ontdekkende genade, dat u ziende mag worden. Opdat u in het heden der genade leert roepen: 'Geef mij dit geboren Kind, deze gegeven Zoon, of ik sterf, want buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.' Doen hoor! Blijven roepen!

Het kan nog! Het mag nog! Hij is toch zo'n alles bereidwillige en algenoegzame Zaligmaker!

Niemand is voor Hem te slecht, te schuldig, te jong en te oud! Waar dan heen?! Naar Jezus heen! Opdat u het vanuit Zijn omhelzing mag geloven: 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.' Gode zij dank, voor Zijn onuitsprekelijke Gave!

### **Verjaardagen voorgangers:**

**Vandaag 26 december 2<sup>e</sup> Kerstdag:** ds. D. J. Diepenbroek HHK predikant van Sint Annaland is 38 jaar geworden. Hij nam pas een beroep aan naar Hasselt/Rouveen/Zwolle.

**Zondag 27 december:** ds. Joh. Post HHK predikant van Lunteren wordt 60 jaar.  
Ds. G. J. Baan Ger. Gem. predikant van Vlissingen wordt 47 jaar.

**Maandag 28 december 2015:** ds. K. Visser CGK predikant van Barendrecht wordt 54 jaar.

Ds. C. van Ruitenbergh Ger. Gem. predikant van Krimpen aan de IJssel wordt 52 jaar.  
Ds. Y. R. Bijl HHK predikant van Wouterswoude wordt 45 jaar.

**Vrijdag 1 januari 2016 Nieuwjaarsdag:** ds. H. J. van Marle HHK predikant van Wezep en Emst wordt 36 jaar.

Totaal deze in Januari 25 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 1: 2 tot 9 januari 2016 zijn er 6 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst tot half Januari op mijn website.

### **Ambtsjubilea predikanten HHK:**

**Vrijdag 1 januari 2016 Nieuwjaarsdag:** Prof. Dr. W. J. op 't Hof 68-jarige emerituspredikant en hoogleraar nu wonend te Nieuwaal is 43 jaar predikant.  
Eerstvolgende jubileum: 8 januari ds. W. Roos 38 jaar predikant D. V.

### **Ambtsjubilea Herv. Kerk.:**

**Vandaag 26 december 2015 2<sup>e</sup> Kerstdag:** ds. M. van Kooten predikant van Elspeet is 25 jaar predikant.

M. van Kooten werd geboren op 5 oktober 1958, hij is nu 57 jaar.

Na zijn studie nam hij een beroep aan naar Montfoort waar hij stond tot 20 juni 2006, 15,5 jaar. Toen vertrok hij naar het Zeeuwe Scherpenisse waar hij op 23 juni werd bevestigd door ds. M. Goudriaan. Hier heeft hij iets langer dan 4 jaar gestaan.

Op 29 september 2010 is hij in zijn huidige gemeente, het Veluwe Elspeet bevestigd door ds. P. Molenaar.

U kent ds. van Kooten misschien wel van zijn artikelen uit het blad Terdege.

Eerstvolgende jubileum: 26 januari D. V.



(Bron foto: <http://www.cip.nl/nieuws/juli-2015/50761-Ds.-Van-Kooten:-Bidstond-voor-Isra%C3%ABl-in-ere-herstellen>)

### **Beroepingswerk:**

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: [https://twitter.com/info\\_beroeopen](https://twitter.com/info_beroeopen)

### **Nieuwsberichten:**

Voor nieuwsberichten, zie de site: [www.refdag.nl](http://www.refdag.nl)

### **Foto kerk:**



De Hervormde (dorps)Kerk te Valburg op verzoek van een lezer. Predikant hier is de 61-jarige ds. B. van Leeuwen. Deze gemeente kwam pas in het nieuws omdat ze de kansel openstellen voor Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten in de kring buiten de PKN” om in kerkdiensten voor te gaan. Momenteel is er nog geen kanselruil, alleen preekt af en toe de oud-predikant van de gemeente er: de Hersteld Hervormde predikant ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde.

*Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!*

(bron foto exterieur: <http://www.hervormdvalburg-homoet.nl/default.aspx?IntEntityId=84016>)

(bron foto ds. B. van Leeuwen: <http://www.cip.nl/nieuws/april-2014/41543-Straks-verandert-Jezus-liefde-in-toorn>)

### **Spreek van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892):**

De kortste weg om hulp te krijgen in de beproevingen is eerst tot God te gaan.  
Menselijke vrienden schieten tekort! Wie heeft ooit tevergeefs op God vertrouwd?

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

**2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):**

143. De huichelarij en nederigheid der valse heiligen is de grootste, vermetelste hoogmoed; zo vernederde zich de trotse Farizeeër in de tempel, maar aanstonds besmet hij het met dat andere woord: Ik ben niet gelijk de andere.

144. Het Woord Gods maakt geen oproer, maar de ongehoorzaamheid der verstokten, die er zich tegen verzet. En wie Gods Woord aanneemt, die richt geen rumoer aan, alhoewel hij niet meer de dwazen vreest, noch de afgoden aanbidt, maar ze laat varen, en het zijne doet.

**Kerstgedicht:**

God werd een mens; wie kan dit ooit bevatten?  
Wie heeft van zulk een wonder ooit gehoord?  
Hij woonde onder ons, verliet Zijn schatten.  
IMMANUËL, het vleesgeworden Woord.

In diepe armoe werd Hij hier geboren.  
Zijn glans en luister had Hij afgelegd.  
Wie tot Hem vlucht in zondeschuld verloren,  
wil Hij graag redden; niemand is te slecht.

Dat wij dan toch Zijn heerlijkheid aanschouwen  
in 't offer dat Hij bracht op Golgotha.  
Dat w' in geloof ons aan Hem toevertrouwen,  
Die vol van waarheid is en vol genâ.

Wie kan nog tegen zulk een liefde strijden?  
Tegen het Woord Dat vlees geworden is?  
O God, laat Deze Zon ons steeds verblijden,  
Dat heerlijk Licht in onze duisternis.

