

Kerkelijke Nieuwsbrief week 52  
zaterdag 26 december 2<sup>e</sup> Kerstdag 2015

zaterdag 19 december tot



Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap,  
die al den volke wezen zal;  
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,  
welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

*Lukas 2:10,11*

## **Kerstmeditatie van ds. M. Pronk**

### **De engelenzang**

*“En van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heirlegers, zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.”*

Lukas 2 vers 13 en 14

Tallos vele malen zal in de afgelopen dagen het “Ere zij God” ten gehore zijn gebracht. Wellicht hebt u zelf meegezongen. Echter, wat steekt dit zingen van ons zeer schamel af bij wat de herders in Efratha’s velden in die unieke nacht hoorden uit de monden van de duizenden engelen. Wat moet dat geklonken hebben! Een hemels gezang. De herders hebben hen niet zien aankomen. Ineens, plotseling waren de hemelse legers er. Zij voegden zich bij de engel die de boodschap van de geboorte van de Zaligmaker aan de herders had verkondigd. Van stonde aan was daar met de engel, zo staat er. Met de engel. Zij stemden niet alleen in met diens boodschap, maar als het ware bevestigden zij deze met hun amen. Een hemels eenheid. Dit geschiedde tot versterking van het geloof, zowel van de herders als van ons. Wanneer hier de hemel zelf getuigenis aflegt van het heil in

de geboren Zaligmaker, hoe ontzaglijk is het dan als we in ongeloof aan dit evangelie voorbij gaan en er geen geloof aan hechten. Ongeloof is zoveel als Het Woord van God niet achten. De zekerheid van het geloof rust in de vastheid en betrouwbaarheid van Het Woord van God. Omdat God Zelf volkomen betrouwbaar is. Het is in die dagen om zo te zeggen een komen en gaan van engelen. Dit tekent het bijzondere van deze dagen. De engel Gabriël wordt gezonden naar Jeruzalem tot de priester Zacharias en later naar Nazareth tot de maagd Maria. Wanneer Christus in Bethlehem is geboren wordt een engel gezonden naar de herders. Immers moet Israël op de hoogte gesteld worden van de komst van haar Messias. Vervolgens is er sprake van een menigte van hemelse heirlegers. De engelen brengen als afgezanten van de hemel die nacht het "ere zij God" ten gehore. In een taal die de herders zelf ook spreken en verstaan. "Ere zij God in de hoogste hemelen." Bij de hoogste hemelen denken we aan de woonplaats van de Heere. Wij zien de boven ons welvende wolkenhemel en sterrenhemel. God de Heere woont en troont in de hoogste hemelen. Zijn troonzaal vol van Zijn overweldigende Majesteit. Omringd met de vele engelen. Zij maken onafgebroken God groot in een hemelse liturgie. Voor de Majesteit van God moeten zij zich wel met hun vleugelen bedekken. Zo groot is God. Zij roepen het uit: "*Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen, de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.*" De engelen zijn ook heilsherauten. Ze zijn boodschappers van het heil. De engelen hebben een majestueuze taak in de velden van Efratha. "Ere zij God in de hoogste hemelen." Heerlijkheid aan God, zo zeggen ze.

Deze menigte van engelen komt uit de hemel. Zij waren er getuigen van dat aan de Heere door de hemelingen heerlijkheid wordt toegebracht. Dat wil zeggen dat Zijn heerlijkheid geprezen en groot gemaakt wordt. God de HEERE is de Enige Die er werkelijk toe doet. Hij is van het allergrootste gewicht. Hij is heerlijk. Zijn heerlijkheid komt openbaar in de schepping van hemel en aarde. Vervolgens in de onderhouding van de schepping. Zijn heerlijkheid blinkt uit in Zijn Koninklijke Majesteit Die heel het wereldgebeuren leidt en bestuurt. Deze grootheid van de Heere wordt bezongen in het Psalmenboek. Doch bijzonder blinkt Zijn heerlijkheid uit in het heilswerk tot verlossing van een wereld verloren in schuld. Die heerlijkheid is bezongen in de hemel en dat berichten deze engelen op de aarde om heel de wereld op te roepen tot de lof des HEEREN.

In de nacht waarin Jezus geboren wordt, zijn er herders die de nachtwacht houden over hun kudde. Aan hen wordt de boodschap van de geboorte van Christus gebracht. Daarbij worden zij omschenen door de lichtglans van de heerlijkheid des Heeren. Zij staan in het volle licht. Zij vrezen. En als de engel hen de boodschap heeft gebracht, gaat het verder: "En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heirlegers." Legers van hemelse soldaten. Nee, deze legers verschijnen niet in het machtige Rome om de heerlijkheid van de keizer en zijn rijksgroten meer glans te geven. Deze wereld van rijkdom en macht gaat voorbij. Heeft geen toekomst. Deze hemelse legers staan aan de zijde van dit Kind. Dat heeft de toekomst in Zijn koninkrijk tot in eeuwigheid. Christus komt weliswaar in de vernedering en Hij gaat strijd in. Maar de engelen zijn zeker van Zijn overwinning. Zij zingen als het ware een overwinningslied. De nederige geboorte van Jezus in armoede in een stal is zo voornaam dat er engelen aan te pas komen om dit wereldkundig te maken en te berichten aan herders. Zij houden zich op in het veld onder de blote hemel en waken om beurten in de nacht op de kudde. Terwijl iedereen slaapt, waken zij en zijn dus wakker. Deze eenvoudige herders mogen het eerst de heilsboodschap horen. "*Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou.*" (1 Korinthe 1 vers 26 en 27). En zie, een engel des Heeren stond bij hen. Hij was er ineens. Heette ook hij Gabriël? Nu moet u er goed op letten wat er staat. Lees en herlees het. "*En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen.*" De herders zijn omstraald met de heerlijkheid des Heeren. De hemel op aarde. Dat is een groot genadewonder te noemen. Wat wordt bedoeld met de heerlijkheid des Heeren? Wel, de heerlijkheid des Heeren is de zichtbare en machtige manifestatie van God. De heerlijkheid des Heeren is een openbaring van Gods Majesteit en aanwezigheid. In het Oude Testament is de heerlijkheid des Heeren de aanwezigheid van God onder het volk Israël. Echter, in het Oude Testament woont om zo te zeggen de heerlijkheid des Heeren in

de wolk en achter het voorhangsel en te midden van de dienst der verzoening. Want wie kan voor God bestaan? Wanneer Mozes vraagt om de heerlijkheid des HEEREN te mogen zien antwoordt de Heere: *“Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien, want Mij kan geen mens zien en leven.”* Mozes gaat staan in een kloof van een steenrots en hij mag de achterste delen des Heeren zien, maar niet Gods aangezicht.

Hier echter omstraalt de heerlijkheid des Heeren de herders direct. Hier is de Heere in Zijn majesteit aanwezig . We vragen ons af hoe dat mogelijk is. Voor ons als zondige mensenkinderen is dat immers onmogelijk. Zo totaal zondig zijn we. Wij kunnen voor de heiligheid des HEEREN van nature niet bestaan. De herders vrezen dan ook met grote vrees. Dat is de enig mogelijke reactie. Wie immers kan voor God bestaan? Niemand. In het licht van Gods heerlijkheid verbleekt al mijn zogenaamde gerechtigheid en blijf ik over als een totale zondaar. Voor Gods aangezicht ontvalt mij alle grond. Grote vrees vervult mijn hart. *Tegen U, U alleen heb ik gezondigd.*

Maar hoor het woord van de engel. *“Vreest niet.”* Een heerlijk evangelisch woord. Hij neemt de vrees van deze zondige herders tegenover Gods heerlijkheid weg. Ik verkondig, evangeliseer u grote blijdschap. U is heden geboren de Zaligmaker. De engel verwijst de herders naar de geboren Herder, Die als Lam geslacht zal worden en door Zijn arbeid volkomen kan zalig maken. Dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het grootste kwaad is dat we door de zonde buiten en zonder God leven. Het grootste goed is in Gods gemeenschap te zijn opgenomen. Door Deze Zaligmaker in de kribbe te Bethlehem kunnen verloren zondaren weer delen in Gods gunst en gemeenschap! En kan God wonen bij *zondaren!*

### **Verjaardagen voorgangers:**

**Dinsdag 22 december:** ds. H. A. van Zetten Ger. Gem. predikant van Benthuizen (sinds 3 sept. 2014) wordt 52 jaar.

**Woensdag 23 december:** ds. M. W. Muilwijk HHK predikant van Spijk (sinds 6 juli 2013) wordt 35 jaar. Hij is een broer van ds. A. P. Muilwijk van Loon op Zand

**Donderdag 24 december:** ds. J. A. Kloosterman HHK predikant van Lunteren (sinds 26 jan. 2014) samen met ds. Joh. Post wordt 34 jaar.

**Vrijdag 25 december 1<sup>e</sup> Kerstdag:** ds. H. Molendijk Oud Gereformeerd emerituspredikant (sinds 1 jan. 2013) wonend te Nieuw-Beijerland wordt 75 jaar.

Ds. A. Kot Zelfstandig Hervormd predikant te Huizen wordt 49 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 6 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 53: 26 december 2015 tot 2 januari 2016 zijn er 7 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

### **Foto kerk:**



De Hersteld Hervormde Kerk te Hardegarijp (Friesland)

*Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!*

*([http://www.reliwiki.nl/index.php/Bestand:09012\\_en\\_19168\\_Hardegarijp\\_Hersteld\\_Hervormde\\_Kerk\\_v.m.\\_Hervormde\\_Evang.\\_1935\\_Rijksstraatweg\\_127\\_Fr.\\_foto.\\_Andr%C3%A9\\_van\\_Dijk.\\_Veenendaal\\_\(1\).jpg](http://www.reliwiki.nl/index.php/Bestand:09012_en_19168_Hardegarijp_Hersteld_Hervormde_Kerk_v.m._Hervormde_Evang._1935_Rijksstraatweg_127_Fr._foto._Andr%C3%A9_van_Dijk._Veenendaal_(1).jpg))*

**Spreek van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892):**

Gelovige, moeite, verdriet, werk en arbeid zijn woorden die in de hemel niet gespeld worden. Dergelijke dingen bestaan daar niet. Daar zult u voor *eeuwig* rust vinden!

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

**2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):**

141. Als God niet meer vasthoudt, dan valt alles weg, ofschoon ook de hele wereld vasthield.

142. De Bijbel is als een zeer groot uitgestrekt woud, waarin vele en allerlei soorten bomen staan, waarvan men menigerlei vruchten kan plukken. Want men heeft in de Bijbel rijke troost, lering, onderwijs, vermaning, waarschuwing, belofte en bedreiging. Doch daar zij geen boom in dit woud, waaraan men niet gestoten, en waarvan men niet een paar appels en peren afgeschud heeft.

