

Adventsmeditatie van ds. R. Veldman uit Sint Anthoniepolder

De wegbereider

„Maar de engel zei tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

Lukas 1:13

Zacharias, de oude priester, was juist bezig de priesterlijke dienst in de tempel te verrichten toen de engel Gabriël plotseling tot hem kwam. Geen wonder dat hij vreesde! Maar Gabriël zei: „Vrees niet, Zacharias.”

Vrees niet, deze woorden komen we dikwijls tegen in de Bijbel. Meer dan 365 keer. Dat is voor elke dag van het jaar voldoende voor mensen die dikwijls vrezen. Een troostrijke gedachte. De engel komt met een blijde boodschap: Vrees niet!

Het gebed van Zacharias om een zoon te mogen ontvangen, is verhoord. Menselijkerwijs gesproken was die geboorte onmogelijk, want zijn vrouw Elisabet was te oud. Maar zoals de geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria een wonder is, zo ook de geboorte van Johannes. Bij de Heere, de almachtige God, zijn alle dingen mogelijk! Hij zorgt niet alleen voor de Zaligmaker, maar ook voor een wegbereider.

Johannes was de laatste priester van de oudtestamentische bedeling. Hij zou geen priesterkleed dragen, maar een mantel van kamelenhaar. Hij zou ook geen priesterlijke dienst in de tempel verrichten, zoals zijn vader dat deed. Nee, hij riep het volk naar de oever van de Jordaan en daar preekte hij de doop tot bekering en vergeving van zonden. Daar hanteerde hij het zwaard van de Heilige Geest: het Woord van God. Scherp waren de slagen van dat zwaard. Het sloeg de eigengerechtigheid van de godsdienstige mens aan stukken en verscheurde het kleed van de eigenwillige godsdienst. Johannes wees zijn hoorders erop dat hun geboorte uit het zaad van Abraham niet voldoende was om behouden te worden. Evenals de gedachte dat zij door de werken van de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden.

De woorden van Johannes troffen doel. Mensen die het nog best met zichzelf getroffen hadden, kwamen tot de ontdekking dat zij voor God niet konden bestaan. Zo wil de Heere ook nu de weg bereiden door de prediking van Zijn Woord, zodat er plaats gemaakt wordt voor de Zaligmaker in het hart van hoogmoedige, godsdienstige mensen.

Johannes was niet alleen prediker van de wet, maar ook verkondiger van het Evangelie. Nee, hij heeft geen lam geslacht en geen bloed gesprengd op het altaar. Hij heeft een daad verricht die veel heerlijker was. Hij mocht van zichzelf afwijzen en het Lam Gods aanwijzen. „*Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!*” zo klonk het uit zijn mond (Johannes 1:29).

Daarmee mocht hij de laatste daad van het oudtestamentische priesterschap verrichten: namelijk zijn werk overdragen aan de enige ware Priester, de Heere Jezus Christus. Die de Eerste en de Laatste is. Toen Hij, de ware Hogepriester, gekomen was, moesten offerdienst en priesterdienst verdwijnen. Die vonden nu hun vervulling in Hem, Die Priester en Offer tegelijk was en nog altijd is.

Staannde op de drempel van het Nieuwe Testament mocht Johannes dat Lam aanwijzen en ook heerlijk aanprijzen. Dat gebeurt nog steeds door de prediking van Gods Woord, waardoor we allen worden opgeroepen om in het geloof de toevlucht te nemen tot het Lam Gods, de Heere Jezus Christus. Wie dat mag doen, zal het ook uit genade horen: „*U is heden geboren de Zaligmaker.*” Dan is het echt Kerstfeest geworden en wordt er met een hart vol verwondering bij de kribbe gestameld: „*De Heere is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt Zich op 't gebed.*”

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 13 december: ds. J. Schipper Ger. Gem. predikant te Leerdam wordt 69 jaar.

Woensdag 16 december 2015: ds. G. Gerritsen Oud Ger. Gem. in Ned. predikant te Echteld wordt 69 jaar.

Ds. L. Ruijgrok HHK predikant te Poortvliet wordt 60 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 12 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 52: 19 tot 26 december 2015 zijn er 6 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Donderdag 17 december: ds. G. Meuleman emerituspredikant te Ouddorp is 29 jaar predikant.

Vrijdag 18 december 2015: ds. W. J. Teunissen emerituspredikant te Vriezenveen, pastoraal medewerker daar en in Alblasterdam is 32 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 26 december 2^e Kerstdag D. V. Daarna 1 januari 2016.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: https://twitter.com/info_beroepen

Nieuwsberichten:

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Foto kerk:



Op lezersverzoek de Hervormde (Dorps)Kerk te Kinderdijk.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

[http://reliwiki.nl/index.php/Kinderdijk, Molenstraat 149 - Dorpskerk](http://reliwiki.nl/index.php/Kinderdijk,_Molenstraat_149_-_Dorpskerk)

Spreuk van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892):

Christus Die Zichzelf voor ons heeft overgegeven in de diepte van de dood, trekt Zich niet van ons terug nu Hij in de hoogste hemelen verhoogd is.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

139. Wilt gij een deel van de Christelijke Kerk of gemeente der heiligen zijn, zo moet gij volstrekt heilig zijn, gelijk zij is: doch niet uit u, maar uit Christus, uit Wie ook de andere heiligen zijn.

140. Dit stuk: Ik geloof een heilige Christelijke Kerk, is even zowel een artikel des geloofs, als de andere; daarom kan geen vernuft, ofschoon het alle brillen opzet, haar kennen. De duivel kan haar wel bedekken met ergernissen en verdeeldheden, zodat gij u eraan moet ergeren; zo kan ook God haar met gebreken en allerlei verkeerdheden verbergen, zodat gij deswege tot een dwaas moet worden en een verkeerd oordeel over haar vellen.

Zij wil niet gezien, maar geloofd zijn. Geloof betreft nu datgene, wat men niet ziet: Hebreëen 11 vers 1. En zij zingt met haar Heere ook dat lied: Zalig is hij die aan Mij niet zal geërgerd worden, Mattheüs 11 vers 6. Een christen is ook wel voor zichzelf verborgen, zodat hij zijn heiligheid en deugd niet ziet, maar zijn onheiligheid en ondeugd ziet hij in zich. En gij, onbeschaamd wijshoofd, wilt de christenheid met uw

blinde vernuft en onzuivere ogen zien! De zaak is: onze heiligheid is in de hemel, waar Christus is, en niet in de wereld voor de ogen, zoals een kraam op de markt.

Gedicht:

Advent

In Anna's dagen waren er nog vromen
Daar bij de tempel, in de stad Jeruzalem.
Ze wisten wel dat Jezus eens zou komen
En zagen naar Hem uit, ja zij verwachtten Hem.

Ook Anna had verlangend uitgekeken
En toen Hij eind'lijk in de tempel werd gebracht.
Kwam zij erbij en is van Hem gaan spreken
Tot al de vromen die Hem steeds hadden verwacht.

Hoe zullen wij de Heiland straks ontvangen,
Als Hij weer komen zal zoals Hij heeft beloofd?
Verwachten wij Hem ook met groot verlangen,
Of is het licht in onze lamp soms uitgedoofd!?

O, Heere wil dan onze lamp weer vullen,
Houd U Hem brandend met de olie van Uw Geest.
Opdat ook wij U steeds verwachten zullen,
En met U binnen mogen gaan op `t bruiloftsfeest.

Dat wij toch wakend zijn, want kort is nog de tijd!
Advent is `t, Jezus komt! Zijn wij nu al bereid?