

Kerkelijke Nieuwsbrief week 4
zaterdag 18 januari tot
zaterdag 25 januari 2014

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 18 januari: ds. A. A. Brugge Ger. Gem. van Ede is 48 jaar geworden

Maandag 20 januari: kand. P. G. Heijkamp Ger. Gem. wonend te Elspeet is 47 jaar geworden. Kand Heijkamp is op 6 januari beroepbaar gesteld en heeft sindsdien meer dan 40 beroepen ontvangen maar er nog geen aangenomen.

Dinsdag 21 januari: ds. A. de Groot HHK van Genemuiden sinds begin deze maand (voorheen wonend te Canada) wordt 54 jaar

Woensdag 22 januari: Eerw. Hr. J. de Boer HHK voorganger wonend te Rijnsburg wordt 75 jaar

Donderdag 23 januari: ds. C. Gielen HHK emerituspredikant wonend te Middelharnis wordt 69 jaar

Totaal deze maand na deze week nog 8 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 5 25 januari tot 1 februari zijn er 10 verjaardagen. In Februari hopen 16 voorgangers hun verjaardag te gedenken.

Nieuwsberichten:

Oudste Engelse zangbundel te lang geminacht.

Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/oudste_engelse_zangbundel_is_te_lang_geminacht_1_798158?localLinksEnabled=false

Ruim 100.000 bijbels ingezameld via actie NBG

Met de Recycle-bijbelactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zijn ruim 100.000 bijbels ingezameld.

Dat meldt het [NBG](#).

Een jaar lang konden oude, stukgelezen of onbruikbare bijbels worden ingeleverd op verschillende plaatsen in Nederland of bij het kantoor van het NBG in Haarlem.

De bijbels belandden uiteindelijk bij uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen. Er wordt nu gezocht naar een recyclebedrijf dat de ingezamelde exemplaren kan verwerken tot 'nieuw' bijbelpapier. Op het gerecyclede papier zal een speciale bijbeluitgave worden gedrukt.

Een absoluut record werd gevestigd door de plaatselijke NBG-werkgroep van de gemeente Staphorst. In totaal zijn hier meer dan 2000 oude bijbels ingeleverd. Veel andere werkgroepen haalden meer dan 500 bijbels, liedboeken en psalmboeken op.

Pastor op brute wijze vermoord in India

De Indiase voorganger Sanjeevulu is afgelopen vrijdag door drie personen vermoord. Dat gebeurde in Vikarabad, in het district Rangareddy van de centraal gelegen staat Andhra Pradesh. De politie is op zoek naar de moordenaars.

De aanvallers drongen vrijdag het huis van pastor Sanjeevulu binnen en takelden hem toe met messen en ijzeren staven. De vrouw van Sanjeevulu alarmeerde de bureu, maar toen die te hulp schoten, lag Sanjeevulu al in een plas bloed op de grond.

Familieleden en omstanders brachten Sanjeevulu naar het regionale ziekenhuis. Daar kon niets voor hem worden gedaan, omdat de toestand te ernstig was. Vervolgens werd hij vervoerd naar een ziekenhuis in Hyderabad, de hoofdstad van Andhra Pradesh. Een groep ziekenhuisspecialisten streed voor zijn leven, maar uiteindelijk moest de familie maandag horen dat hij was overleden. Dat maakte All India Christian Council [donderdag](#) bekend.

Verschillende christelijke organisaties in het gebied hebben de brute moord veroordeeld. Ze eisen dat de regering werk maakt van het onderzoek naar de moord op Sanjeevulu.

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Link:

www.downloadpreken.nl

Op deze site staan ruim 16.500 preken van predikanten uit verschillende kerkgenootschappen en er komen regelmatig nieuwe bij.

Foto kerk:



De Christelijk Gereformeerde Kerk te Vianen. Predikant hier is de 56-jarige ds. A. A. Egas die hier sinds 6 november 2010 staat. Dit is een parttime predikantsplaats omdat hij ook in Nieuwkoop predikant is.

Volgende week: Christelijk Gereformeerde Kerk te Noordeloos.

Gedicht:

Dit zegt Christus, onze Heiland, tot ons:

U noemt Mij Meester en gehoorzaamt Mij niet –

U noemt Mij Licht en ziet Mij niet –

U noemt Mij Leven en begeert Mij niet –

U noemt Mij de Weg en bewandelt Mij niet –

U noemt Mij Wijs en volgt Mij niet –

U noemt Mij Schoon en bemint Mij niet –

U noemt Mij Rijk en vraagt Mij niet –

U noemt Mij Eeuwig en zoekt Mij niet –

U noemt Mij Genadig en vertrouwt Mij niet –

U noemt Mij Edel en dient Mij niet –

U noemt Mij Machtig en eert Mij niet –

U noemt Mij Rechtvaardig en vreest Mij niet –

Indien Ik u veroordeel, beschuldig Mij niet!