

Kerkelijke Nieuwsbrief week 47
zaterdag 14 november 2015zaterdag 14 november tot
zaterdag 21 november 2015

Meditatie van ds. A. van der Zwan uit Sliedrecht

De laatste evaluatie**"Eens iegelijks werk zal openbaar worden dewijl het door vuur beproefd wordt." (1 Korinthe 3:13)**

Er zijn heel wat momenten in ons leven waarop geëvalueerd wordt. Evalueren is in, zowel in de kerk als in het bedrijfsleven. Er zijn trouwens steeds meer momenten waarop het gevoel je bekruipt dat de kerk een soort bedrijf dreigt te worden. Maar in elk geval zien mensen aan het eind van een bepaald project of een bepaalde periode de noodzaak van het terugblikken en het opmaken van de balans. Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat? Ook heel persoonlijk: heb ik met al het werk wat ik gedaan heb, het gestelde doel mogen bereiken? Paulus spreekt in 1 Kor. 3 ook over een evaluatie. Dé grote evaluatie, die ieder mens wacht. De definitieve terugblik, die verricht wordt door Hem, Die Zich nooit vergist. De apostel heeft hier bijzonder het oog op het oordeel, dat God zal vellen over het werk dat mensen deden in Zijn Koninkrijk. Maar ook van alle andere arbeid geldt: "eens iegelijks werk zal openbaar worden." De Schrift spreekt daar veel vaker over, denk aan het slot van het boek Prediker. Dit gedeelte leert ons in ieder geval twee dingen. In de eerste plaats: de Jongste Dag zal een dag vol vuur zijn. Vuur zoals dat brandt in de werkplaats van een edelsmid, die zilver of goud in de smeltkroes werpt opdat alle onzuiverheden aan het licht komen en verbranden. De HEERE gaat uiteindelijk niet met Zijn schepselen in discussie over de vraag of en in hoeverre ze "geslaagd" zijn. Nee, alle gedachten, woorden en daden gaan in de smeltkroes van het oordeel. Zo wordt scheiding gemaakt tussen wat vuurvast en wat brandbaar is. Goud, zilver en kostelijke stenen blijven over. Hout, hooi en stoppels worden verzengd. En we stellen onszelf de vraag: wat betekent dat voor mijn leven en werk? Zou er van mij iets overblijven als de grote Schepper gaat evalueren en oordelen? In feite is dat onmogelijk. Er is niemand die goed doet, moet dezelfde apostel elders vaststellen. Toch geeft hij in 1 Kor. 3 zondaren hoop, de tweede les. Samen te vatten met een regel * een bekend lied: "... maar wat" gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan." De werken van mensen geven uiteindelijk niet de doorslag. Paulus wijst in dit gedeelte op het fundament waar mensen gedurende hun leven hun werkzaamheden op verrichten. Dat moet Christus zijn, de volkomen Borg van zondaren. Zijn liefde, die wederliefde wekt. 1 Kor. 3 zegt nadrukkelijk dat het kennen van het juiste fundament geen garantie is dat ik mijn werk volmaakt doe. Er is hier sprake van iemand wiens werk in de smeltkroes totaal verbrand wordt, terwijl hij toch zalig wordt. Hoe kan dat? Omdat God in Christus zondaren uit genade zalig maakt. In zoverre ze, geleid door Gods Geest, putten uit het werk van hun Zaligmaker, brengen ze vruchten der bekering waardig voort. Voor het overige blijven ze in zichzelf arm en ongeschikt. De smeltkroes zal het openbaren. Arme mens, in wiens leven dan niets van Christus teruggevonden wordt! "Wat doet u?" Een belangrijke vraag met het oog op de laatste evaluatie. Nog belangrijker: "Wie bent u? Wie bent u voor de HEERE?". En: "Wie is Christus voor u?"

Verjaardagen voorgangers:**Zondag 15 november:** ds. J. van Rijswijk Ger. Gem. predikant te Aalburg wordt 47 jaar.**Maandag 16 november:** ds. R. Kok CGK emerituspredikant te Sliedrecht wordt 69 jaar.

Dinsdag 17 november: ds. C. Hogchem Ger. Gem. predikant te Genemuiden wordt 59 jaar. Totaal deze maand na deze week nog 11 verjaardagen
In de volgende nieuwsbrief, die van week 48: 21 november tot 28 november 2015 zijn er 7 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Vandaag 14 november: ds. H. Buitink (54 jaar) emerituspredikant te Ede is 22 jaar predikant
Eerstvolgende jubileum: 7 december ds. Kamerbeek 55 jaar in ambt D. V.

Ambtsjubilea Vrije Oud Ger. Gem.

Zondag 15 november: ds. J. van Prooijen (77 jaar) te Hendrik-Ido-Ambacht is 21 jaar predikant.
Eerstvolgende jubileum: 26 november ds. M. van Kooten 25 jaar predikant D. V.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount:
https://twitter.com/info_beropen

Nieuwsberichten:

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl of www.cip.nl of www.opendoors.nl

Foto kerk:



De Christelijk Gereformeerde Kerk te Vlaardingen. Predikant hier is de 52-jarige ds. C. J. Droger.

Bron foto buiten: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Bestand:Vlaardingen_CGK_Eben_Haezer.jpg

Bron foto binnen: http://www.cgkvlaardingen.nl/?page_id=459

Bron foto ds. Droger: http://www.cgkvlaardingen.nl/?page_id=128

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden volgende week verzoek geplaatst!

Spreek van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892):

Voedt u met Christus, Die het dagelijks Manna is, en u zult echt leven.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

131. Laat ons in de Kerk, met de Kerk, voor de Kerk bidden. Drie dingen houden de Kerk in stand: getrouwelijk leren, vlijtig bidden, met ernst lijden.

132. Waar de christenheid is, daar moet het bloed kosten, of het zijn geen rechte christenen. Christenen zijn geen weideschappen maar slachtschappen.

Gedicht:

Uw weg, Uw weg, o Heere,
Hoe duister die ook zij!
`k Wens slechts Uw weg, niets meer.
Kiest Gij het pad voor mij!

Die weg zij smal of breed
Zacht voor mijn voet of ruw
Ik volg slechts, want ik weet:
Hij voert mij recht naar U.

`t Zij voorspoed of verdriet
Wat van U komt is goed,
Ik wens het anders niet
Dan zo als Gij het doet!

Octavius Winslow (1 aug. 1808- 5 mrt. 1878)