

Kerkelijke Nieuwsbrief week 46
zaterdag 14 november 2015

zaterdag 7 november tot

Meditatie die ook wel met Dankdag te maken heeft van ds. K. Veldman uit Springford (Canada)

Een brandoffer

En Abraham noemde den Naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden.

Genesis 22:14

Wat is voorzien op de berg des Heeren? Is het niet de ram, in de verwarde struiken vast met zijn hoornen? Het geloof is niet beschaamd toen Abraham antwoordde op de vraag van zijn zoon Izak en daarmee al zijn ware kinderen. Waar is het lam ten brandoffer? "God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien mijn zoon!" En Hij offerde Hem ten brandoffer in zijns zoons plaats. Daar op de Berg des Heeren is Hij geofferd in de plaats van al de kinderen van Abraham, die uit het oprechte geloof zijn.

Een brandoffer is een offer dat geheel door het vuur op het hout van het altaar verteerd wordt tot een lieflijke reuk den Heere. Een brandoffer is totale plaatsvervanging. Er staat immers: *en Hij offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats* (vers 13b). Plaatsvervanging is: de Heere eist de kinderen van Abraham en daarom ook Abraham ten brandoffer, om geheel te verteren in het vuur van Gods toorn, op het hout van de vervloeking. En de Heere geeft in plaats van Abraham en zijn zaad, zijn eigen Zoon ten brandoffer, de enige Die Hij liefheeft, een ram in de doornen verward, gekroond met de vloek van Adam. Maar dat moet wel toegepast worden! En zie, zo gaan de kinderen van Abraham onder de vloeken de wet de berg des Heeren op en ze roepen uit: Wie kan bestaan? God eist en zij buigen!

Abraham, Ik eis betaling van uw hemelhoge schuld, neem uw zoon uw enige die gij liefhebt en offer hem aldaar op mijn Heilige Berg tot een brandoffer. Zwijgend gaan ze. In deze gang wordt alle mond gestopt. Daar is geen wegvluichten, maar een toevallen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig! Daar gaan ze.

In de Hebreeuwse taal horen we de cadans van de zwijgende voetstap van Abraham en zijn zoon. Abraham legde het hout van de vervloeking op Izak en droeg zelf het vuur van Gods toorn en het zwaard der wraak oefenende gerechtigheid Gods, de Heere, Die betaling eist voor alle schuld van Zijn Kerk. Zo gaat de Kerk met vuur en hout de Berg des Heeren op, en ze roept uit: Maar waar is het lam ten brandoffer? Kan Izak voor Abraham voldoen? Kan een onreine voor een onreine betalen? Niemand zal zijn broeder kunnen verlossen. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. O, al degenen die met God verzoend worden leren deze gang. God eist een onschuldige natuur en een volkomen gerechtigheid. Adam, in een onschuldige natuur en met een volkomen gerechtigheid bekleed, zondigde in het paradijs, en daarom moet een onschuldige natuur betalen,

dat is de tijdelijke en de eeuwige dood sterven. Schuldige naturen kunnen niet voldoen maar maken de schuld dagelijks meerder. De hel is daarom een eeuwig straflijden zonder te kunnen voldoen. Daar is aan onze kant een eeuwige onmogelijkheid. Het zwaard van Gods recht snijdt af!

En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hoor in het oordeel de zegepraal des geloofs: "God zal Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon." Het geloof Gods is een gave Gods. Dat geloof dat God gelooft in het oordeel, gaande onder het vervloekende hout en het brandende vuur en geen lam. En hij heeft Izaak geofferd in het geloof dat God machtig was hem uit de dood op te wekken, door de dood en opstanding van Christus; het Lam Gods dat Hij Zichzelf voorzien zou, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo wordt Gods Kerk geestelijk met hem gedood en met Hem opgewekt. Gedood door de wet, om te leven naar het Evangelie. Jezus, die mijn leven is. Vrede met God door onzen Heere Jezus Christus. En dan een lam komende van achteren, immers Abraham zag om. O, zo verborgen voor een veroordeelde ziel, maar geopenbaard te Zijner tijd. Abraham hief zijn ogen op om te zien op het lam Gods. En Hij zag en omhelsde en slachtte het en was vrij, door een volkomen plaatsvervangende. Doe uw zoon geen kwaad, Abraham, neem Mijn zoon. Mijn Enige Die Ik liefheb en offer Hem in uws, en uws zoons plaats. Eeuwige liefde en een bevredigd recht. Daar wordt de vrede met een kus van het recht begroet. O, wonder van rechtvaardig zalig worden. Hij gekruist, o wonder, niet ik! *Hij voor mij*, daar ik anders de eeuwige dood moet sterven. Ik zou het rechtvaardig verdiend hebben, maar nu ben ik rechtvaardig zalig geworden door de toegepaste kruisdood van Christus. Hem te missen is alles te missen en Hem te kennen is het leven en de gerechtigheid. O, eeuwige liefde des Vaders Die zijn Zoon niet spaarde o, eeuwige liefde des Zoons Die Zichzelf vernietigde O, eeuwige liefde des Geestes Die dat bloed der verzoening toepast aan gans verloren zondaren!

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 7 november: ds. H. de Bode HHK emerituspredikant (sinds 1 mei 1995) wonend te Genemuiden is 86 jaar geworden. ds. de Bode preekt al jaren niet meer.

Maandag 9 november: ds. J. D. Heikamp HHK emerituspredikant (sinds 1 sept.2002) wonend te Staphorst wordt 76 jaar.

Dinsdag 10 november 2015: ds. C. M. Buijs HHK predikant te Elspeet (sinds 28 sept. 2011) wordt 64 jaar.

Ds. M. van Slightenhorst HHK predikant te Poederrijen i.c.m. Waardenburg (sinds 11 jan. 2012) wordt 39 jaar.

Donderdag 12 november: ds. W. M. van der Linden HHK predikant te 's Grevelduin-Capelle (sinds 27 mei 2012) wordt 37 jaar.

Vrijdag 13 november: ds. G. Beens Ger. Gem. predikant te Kootwijkerbroek (sinds 15 sept. 2004) wordt 53 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 14 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 47: 14 tot 21 november zijn er 3 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea CGK:

Woensdag 11 november: ds. C. Bos emerituspredikant van Urk is **50** jaar predikant.



(bron foto: <http://www.cip.nl/god/september-2015/51451-ik-heb-niets-met-kerkelijke-poespas>)
Eerstvolgende jubileum: 15 november D. V.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Woensdag 11 november: ds. B. A. Dubbeldam emerituspredikant te Gouda is 41 jaar predikant.

Donderdag 12 november 2015: ds. H. de Bode is 29 jaar predikant

Vrijdag 13 november: ds. J. G. van Tilburg te Waddinxveen Dorpsstraat is 18 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 14 november D. V. In december gedenken 5 predikanten de dag waarop zij tot predikant zijn bevestigd

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: https://twitter.com/info_beroepen en www.dominees.nl

Nieuwsberichten:

Wycliffe: In 1800 talen nog Bijbelvertaling nodig

04-11-2015 10:34 | gewijzigd 04-11-2015 10:35 | Redactie kerk



beeld Wycliffe

Er zijn nog Bijbelvertalingen nodig in bijna 1800 talen. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van Wycliffe Global Alliance, de internationale Wycliffeorganisatie.

Jaarlijks publiceert Wycliffe de statistieken over de vorderingen van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. Wycliffe Global Alliance bestaat uit meer dan honderd organisaties in meer dan zestig landen. Vorig jaar stond de teller voor het aantal Bijbelvertalingen dat nodig is nog op 1860.

Lees verder op deze link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/wycliffe_in_1800_talen_nog_bijbelvertaling_nodig_1_950792

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Foto kerk:



De Oud Ger. Gem. in Ned. te Hardinxveld-Giessendam.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

(bron foto's: <http://reliwiki.nl/index.php/Hardinxveld>, Buitendams 348 - Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland)

Psalm 127 vers 1 en 2

Een Psalm die ook op de Dankdag gezongen kan worden.

1. *Vergeefs op bouwen toegelegd;
Vergeefs, om 't huis voltooid te zien,
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên,
Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt.*

*Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
Zo God niet zelf de stad bevrijdt.*

*2. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd
Tot 's avonds, en het brood der smart
Gegeten, met een angstig hart;
Vergeefs den gansen dag gedraafd;
God geeft het, hoe een ander schraap',
Dien Hij bemint, als in den slaap.*

Gedicht:

Aan U, mijn God, beveel ik al mijn dagen;
Geef wat Gij wilt, als 't oog Uw licht maar ziet.
Wil mij met kracht vanuit de hemel schragen,
Als elke staf, als elke steun m' ontschiet.
Beschikt Gij vrede, of geeft Gij mij te strijden,
't Is alles wel, niets kan van U mij scheiden!