

**Kerkelijke Nieuwsbrief week 46
tot zaterdag 8 november 2014**

zaterdag 1 november

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 1 november: ds. A. F. R. van de Veen Oud Ger. Gem. in Ned. predikant te Utrecht (sinds juli 2012) is 71 jaar geworden.

De Oud Ger. Gem. in Ned. heeft momenteel 8 predikanten waarvan 1 emeritus. In Canada is ook een gemeente waar ds. G. Gerritsen stond die pas in Echteld is bevestigd.

Zondag 2 november: ds. A. den Hartog HHK emerituspredikant wonend te Ochten wordt 67 jaar.

Dinsdag 4 november: ds. W. J. van den Brink HHK predikant te Elst/Scherpenzeel (sinds 31 aug. 2011) wordt 42. Hij is een oudere broer van ds. G. A. van den Brink te Kralingseveer

Woensdag 5 november Dankdag 2014: ds. M. A. Kempeneers (sinds juni 2012) CGK predikant te Katwijk aan Zee wordt 41 jaar

Donderdag 6 november: ds. J. Koppelaar HHK predikant te Hoevelaken (sinds 17 nov. 2013) wordt 65 jaar. Volgens de regel van de HHK zal ds. Koppelaar uiterlijk 1 mei 2015 met emeritaat moeten. Het is daarna nog wel mogelijk om 4 of 5 jaar nog pastoraal werk te doen in een gemeente.

Ds. J. P. Boiten CGK predikant wonend te Ridderkerk wordt 61 jaar. ds. Boiten doet ook mee aan de kanselruil met de HHK. Hij preekt bijvoorbeeld vaak in Papendrecht, Waddinxveen of Abbenbroek.

Ds. W. Schinkelshoek HHK predikant te IJsselstein (sinds 21 sept. 2011) wordt 58 jaar.

Vrijdag 7 november: ds. H. de Bode HHK emerituspredikant (sinds 1 mei 1995) wonend te Genemuiden wordt 85 jaar. ds. de Bode preekt al jaren niet meer.

Totaal deze maand na deze week nog 17 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 47: 8 tot 15 november zijn er 5 verjaardagen

Ambtsjubilea CGK

Donderdag 6 november: ds. M. C. Tanis 85-jarige emerituspredikant wonend te Werkendam is 61 jaar predikant. Op deze hoge leeftijd preekt ds. Tanis nog zeer regelmatig. Ds. Tanis heeft als gemeentepredikant bijna 30 jaar in Sliedrecht gestaan. Verder stond hij daarvoor nog in Urk, Middelharnis en Barendrecht. Op zijn 70tigste verjaardag ging hij met emeritaat.

Ds. Tanis doet ook mee aan de kanselruil met de Hersteld Hervormde Kerk. Hij preekt dan bijvoorbeeld in Melissant, Ottoland of Boven-Hardinxveld

Eerstvolgende jubileum: 11 november D. V.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site:

www.dominees.nl

Nieuwsberichten:

Steun voor vrije dag 31 oktober 2017

Zeker vijf Duitse deelstaten willen van 31 oktober 2017 een wettelijke vrije dag maken vanwege de herdenking van 500 jaar Reformatie. Minister Schäuble van de CDU heeft maandag zijn steun voor het initiatief uitgesproken. „Of we nu christen zijn of niet, religieus of niet, we kunnen allemaal deze dag gebruiken

lees hier verder op deze link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/steun_voor_vrije_dag_31_oktober_2017_1_865171?localLinksEnabled=false

ds. P. den Butter 50 jaar predikant

Afgelopen dinsdag was het 50 jaar geleden dat P. den Butter tot predikant werd bevestigd. Ik geef een portret van hem.

Op 31 januari 1938 werd Den Butter geboren. Hij is nu 76 jaar oud.

Op 28 oktober 1964 werd kand. Den Butter tot predikant bevestigd in zijn eerste gemeente: Gorinchem. Zijn tweede gemeente was Bunschoten, daar stond hij van 1967 tot 1975.

Daarna ging hij naar Canada, hij stond van 1975 tot 1978 in Toronto en daarna van 1978 tot 1982 in Hamilton.

In 1982 kwam hij weer naar Nederland: Middelharnis. Op Urk Maranatha stond hij van 1888 tot 1990. Zijn 7^{de} gemeente werd

Driebergen, daar stond hij tot 1996. Van 1996 tot 2005 volgde zijn 8^{ste} en laatste gemeente: voor de tweede keer Middelharnis. Hij ging op 25 september 2005 op 67-jarige leeftijd met emeritaat. Na zijn emeritaat ging hij pastoraal werk doen in Renswoude. Momenteel preekt hij daar nog bijna elke zondag 2 keer in Renswoude.

(bron van de foto:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/minnen_en_plussen_bij_het_beroepingswerk_1_625332)



Ds. P. Roos was ook 50 jaar predikant. Om hier wat over te lezen verwijs ik u naar het RD van afgelopen dinsdag.

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Link:

www.oudvaders.nl

Foto kerk:





De Hersteld Hervormde Kerk te Barneveld. Woensdag 15 oktober jl. is de 51-jarige ds. L. M. Jongejan hier bevestigd door ds. W. Pieters uit Garderen. De gemeente was vacant na het vertrek van ds. R. van de Kamp naar Putten op 30 juni 2013. De gemeente telt 1025 leden.

(bron foto's: reliwiki.nl)

*Uw kerk een keer in de nieuwsbrief? Mail mij dan naar: chrdekker@kliksafe.nl
Na uw verzoek zet ik de kerk er zo snel mogelijk in.*

3 parels van Luther:

28. Schefflimini dat is: zit aan Mijn rechterhand. Dit Schefflimini heeft vele en grote vijanden, dat moeten wij, Zijn arme hoopje, zo ondervinden, dat wij het voelen. Maar Hij zal, tegenover hen allen, gelijk tot hertoe, wel blijven zitten en wij in Hem en door Hem; dat weet ik zeker. En ofschoon wij veel daarvoor moeten lijden en gedood worden, dit schaadt niet; wij wagen het op Zijn Woord. Johannes 14 vers 19: Ik leef en gij zult ook leven, en Johannes 14 vers 3: Waar Ik ben daar zult gij ook zijn.

29. Omdat Christus ter rechterhand Gods blijft zitten, zo zullen wij ook heren en jonkers blijven over zonde, dood, duivel en alle dingen; niets zal dit verhinderen.

30. De duivel kan Christus wel uit de ene stad in de andere jagen; maar uit de wereld zal hij Hem ongejaagd laten.

(volgende week parel 31 en 32)

Engelse spreuk:

Jesus + something = NOTHING

Jesus + nothing = EVERYTHING

(gevonden op internet)

Engelse Hymne:

MAY the grace of Christ our Saviour,
And the Father's boundless love,
With the Holy Spirit's favour,

Rest upon us from above!

Thus may we abide in union
With each other and the Lord;
And possess, in sweet communion,
Joys which earth cannot afford

John Newton (1725-1807)

Lutherlied:

Nog in verband met de Hervormingsdag stuur ik u het Lutherlied.

EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD

1. Een vaste burcht is onze God,
een wal die zich zal weren.
Hij helpt en redt uit alle nood
waarin wij nu verkeren.
De aartsvijand begaat
zijn gruwelijke kwaad,
zijn wapentuig en kracht
is list en overmacht,
nergens is zijns gelijke.

2. Met onze macht is 't niets gedaan
wij zijn al gauw verloren.
Er strijdt voor ons de juiste Man
door God zelf uitverkoren.
Vraagt jij zijn naam? Zo weet
dat Hij de Christus heet
de Here Zebaoth
er is geen ander God,
het veld moet Hij behouden.

3. Werd heel de aard' één duivelshol
en wilden z' ons verslinden
wij vrezden niet en houden vol:
wij zullen uitkomst vinden.
De heerser van de tijd
hoe bitter hij ook strijdt
zijn doen raakt ons niet echt,
zijn vonnis is beslecht:
een woordje kan hem vellen.

4. Het Woord moeten ze laten staan
geen dank daarvoor verwachten.
De Heer houdt stand, ons toegedaan
geeft Hij ons Geest en krachten.
Al nemen zij ons bloed,
vrouw, kind en eer en goed,
laat gaan hun razernij
zij winnen er niets bij
Gods Rijk blijft ons behouden.