

Kerkelijke Nieuwsbrief week 45 zaterdag 2 november tot
zaterdag 9 november 2013

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 2 november: ds. A. den Hartog HHK emerituspredikant nu wonend te Ochten is 66 jaar geworden

Maandag 4 november: ds. W. J. van den Brink HHK te Scherpenzeel i.c.m. Elst wordt 41 jaar. Hij is een oudere broer van ds. G. A. van den Brink te Kralingseveer

Dinsdag 5 november: ds. M. A. Kempeneers CGK te Katwijk aan Zee wordt 40 jaar

Woensdag 6 november: ds. R. Kok CGK te Noordeloos wordt 67 jaar
ds. J. Koppelaar HHK (hij neemt komende zondag, 10 november afscheid van Abbenbroek wegens vertrek naar Hoevelaken) wordt 64 jaar

ds. J. P. Boiten CGK predikant zonder gemeente wonend te Ridderkerk wordt 60 jaar
ds. W. Schinkelshoek HHK te IJsselstein wordt 57 jaar

Donderdag 7 november: ds. H. de Bode HHK emerituspredikant wonend te Genemuiden wordt 84 jaar. Ds. de Bode preekt al enkele jaren niet meer

Zaterdag 9 november 2013: ds. J. D. Heikamp HHK emerituspredikant wonend te Staphorst wordt 74 jaar

Totaal deze maand na deze week nog 16 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 46 9 tot 16 november zijn er 7 verjaardagen

Institueringen Gereformeerde Gemeenten:

Donderdag 7 november 2013: De gemeente van Kortgene bestaat **100** jaar. Deze gemeente is vacant en heeft in deze 100 jaar nooit een eigen predikant gehad. De gemeente heeft ongeveer 93 leden en de consulent hier is de 68-jarige ds. C. J. Meeuse van Goes

Beroepingswerk:

HHK:

Ds. J. A. Kloosterman (31 jaar) uit Ridderkerk heeft een beroep naar Lunteren aangenomen. Hij had ook een beroep naar Nijkerk. Als hij wordt bevestigd te Lunteren wil ik nog een portret van hem geven. De gemeente van Lunteren heeft nog een predikant, ds. Joh. Post die hier sinds 6 februari dit jaar staat en telt ongeveer 2035 leden.

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site:

www.dominees.nl

Nieuwsberichten:

Evangelist in Nepal vermoord

De Nepalese evangelist Debalal is onlangs vermoord. Hij werd opgewacht door iemand had gevraagd met hem te bidden.

Zondagnacht 20 oktober werd hij wakker gemaakt omdat iemand zijn hulp nodig had. Het ging om de 29-jarige Kumar Sardar in Phattepur, die hij veel had ontmoet tijdens het evangelisatiewerk.

Maar Kumar had geen gebed nodig. Hij wachtte hem op, sloeg hem met een ijzeren staaf en sneed zijn keel door.

Dat maakte Gospel for Asia [vorige week](#) bekend. Debalal leidde een kerk die wordt gesteund door de organisatie. Gospel for Asia heeft kantoren in diverse landen. Het hoofdkantoor bevindt zich in de Verenigde Staten.

Lijden Korea centraal bij opening assemblee Wereldraad van Kerken

Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/lijden_korea_centraal_bij_opening_assemblee_wereldraad_van_kerken_1_779938?localLinksEnabled=false

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Foto kerk:



Hersteld Hervormde Kerk te Oud-Beijerland. Predikant hier is ds. P. Korteweg (44 jaar) die hier sinds 21 januari 2009 staat. Deze gemeente telt ongeveer 777 leden. Volgende week: Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda (Gerbrandyweg)

Nederlandse geloofsbelijdenis het 27^e artikel:

Van de algemene Christelijke Kerk

Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, dewelke is een heilige vergadering

der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest. Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, Dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehele wereld; hoewel zij somwijlen een tijdlang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen; gelijk Zich de Heere gedurende den gevaarlijken tijd onder Achab zeventuizend mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige Kerk niet gelegen, gebonden, of bepaald in een zekere plaats, of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld; nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in één zelfden Geest, door de kracht des geloofs.

Gedicht:

*Ik zal met zondenlast belaan,
toch opstaan en tot Christus gaan,
en Hem mijn schuld belijden.
Hij zal mij wassen in Zijn bloed,
mijn hart vernieuwen en Hij doet
mij Hem mijn leven wijden.*

*Ik ga tot Christus, omdat Hij
de slechtsten roept; kom, ga met Mij!
En heb ik Hem gevonden,
dan leef ik en beweeg in Hem,
want ik verroer geen lid voor Hem
dat Hij niet heeft ontbonden.*

*Och werd die vreugde meer begeerd,
de enige die nooit verkeerd,
op droefheid uit zal lopen.
Ga naar de levensbron met mij,
het aanbod tot de dronk is vrij:
't is zonder geld te kopen.*