

Kerkelijke Nieuwsbrief 43
18 oktober 2014

zaterdag 11 oktober tot zaterdag

Verjaardagen voorgangers:

Woensdag 15 oktober: ds. D. Heemskerk HHK predikant te Ouderkerk aan de IJssel wordt 63 jaar

Ds. R. Veldman Hervormd predikant te Sint Anthoniepolder wordt ook 63 jaar. Hij is een broer van de 70-jarige ds. K. Veldman HHK predikant te Springford (Canada).

In de volgende nieuwsbrief is er 1 verjaardag op 20 oktober

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Zondag 12 oktober: ds. L. M. Jongejan (51 jaar) (hij wordt komende woensdag bevestigd te Barneveld) is 20 jaar predikant

Maandag 13 oktober: ds. J. L. Schreuders (57 jaar) te Urk (Moria, er is nog een HHK Elim waar Prof. Dr. W. J. op 't Hof (67 jaar) nog pastoraal werk doet) is 29 jaar predikant

Woensdag 15 oktober: ds. K. Ten Klooster (68 jaar) emerituspredikant wonend te Ridderkerk is 37 jaar predikant.

Ds. Joh. Post (58 jaar) te Lunteren is **25** jaar predikant. In verband met dit bijzondere jubileum geef ik een portret van hem

Joh. Post werd geboren op 27 december 1955. Op 14 juni 1989 werd hij beroepbaar gesteld. Hij nam een beroep aan naar Ederveen waar hij op 15 oktober bevestigd werd tot predikant. 5 jaar later volgde Oldebroek op 9 oktober 1994. Hier stond hij 6 jaar. 5 november 2000 volgde Putten waar hij het langst stond, bijna 13 jaar. Sinds 6 februari 2013 staat hij in Lunteren samen met ds. J. A. Kloosterman. De gemeente van Lunteren telt ongeveer 2020 leden.



(bron van de foto

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_joh_post_over_lijdentijd_waken_voor_populaire_draai_aan_preek_1_726084)

Eerstvolgende jubileum: 11 november ds. C. J. P. van der Bas 30 jaar predikant D. V.

Ambtsjubilea Ger. Gem. in Ned.:

Woensdag 15 oktober: ds. J. Roos (60 jaar) te Barneveld is 27 jaar predikant. Ds. Roos is het langst predikant van alle 6 Ger. Gem. in Ned. predikanten.

De Ger. Gem. in Ned. heeft momenteel één student.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site:

www.dominees.nl

[Nieuwsberichten:](#)

Ik heb een klein geloof, maar een grote God"

gepubliceerd donderdag 9 oktober 2014 09:45 door [Jeffrey Schipper](#)



"Zekerheid wil niet zeggen dat je het geloof op zak hebt. Wel dat je de zonden vreest en te midden van die angst de stem van Jezus hoort." Dr. W. van Vlastuin sprak eind september [bij de Leusense Conferentie over het thema 'Schijn of zijn'](#). "De Bijbel geen bundeltje papier, maar het spreken van de Heere Jezus waarin Hij zijn hart voor ons opent."

Een mooi artikel van dr. W. van Vlastuin uit Wezep

Lees op de link verder:

<http://www.cip.nl/artikel/44810/ik-heb-een-klein-geloof,-maar-een-grote-god>

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

[Link:](#)

www.goedeboeken.nl

Deze boekenwinkel zit bij ons in Sliedrecht. Een ruim assortiment boeken!

Foto kerk:



De Ger. Gem. in Ned. te Alblasserdam. Deze gemeente telt 1340 leden en is na Opheusden (3300 leden) en Barneveld (3500 leden) de grootste gemeente binnen de Ger. Gem. in Ned. De gemeente heeft 3 keer een eigen predikant gehad.

(bron foto's: www.reliwiki.nl en www.alblasserdamnieuws.nl)

Volgende week: Ger. Gem. te Franklin Lakes (USA).

3 parels uit boekje van Luther:

19. Laat de ganse wereld maar nemen en onrecht doen, gij zult echter genoeg hebben, en niet eer van honger sterven, voor dat men u uw God heeft ontnomen Die voor u zorgt.

20. Christus heeft Zich niet gegeven voor gedroomde of geschilderde zonden, maar voor waarachtige; niet enkel voor kleine en geringe, maar ook voor bij uitstek grote en grove; niet voor een of twee, maar voor *alle*; niet voor overwonnen en uitgedelgde, maar voor onoverwonnen en sterke, geweldige zonden.

21. Ofschoon de verlossing geschied is, en wij waarchtig door het bloed van Gods Zoon verlost zijn, het wil toch van node zijn, dat wij dagelijks om de verlossing bidden. Want wij hebben in dit leven niet de *tienden* maar de *eerstelingen* des Geestes.

(Volgende week zaterdag parel 22 en 23)

Gedicht:

Als God, mijn God, maar voor mij is,
Wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
Mijn ziele tot een zegen;
Dan waakt alom een eng'lenwacht,
Dan zie ik sterren in de nacht
En bloemen op mijn wegen.

En wat er dreig', of wie er woed',
Mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
Kan van Zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
Naar stille waat'ren voert Hij mij
En liefelijke weiden.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,
Ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste dat ik vroeg,
Is mij in Hem gegeven;
Mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
Het enig rustpunt van mijn hart,
Mijn eeuwig Licht en Leven.