

Kerkelijke Nieuwsbrief week 38
zaterdag 12 september tot
zaterdag 19 september 2015

zaterdag 12 september tot
zaterdag 19 september 2015

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 13 september: ds. J. C. de Groot Herv. emerituspredikant (sinds 1 okt. 2001) wonend te Dordrecht wordt 69 jaar. ds. de Groot doet ook mee aan kanselruil met de CGK en de HHK.

Woensdag 16 september: ds. G. M. de Leeuw Ger. Gem. te Opheusden (sinds 5 dec. 2012) wordt 66 jaar.

Vrijdag 18 september 2015: ds. C. Sonneveld Ger. Gem. te Krabbendijke (sinds 19 juni 2012) wordt 62 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 12 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 39: 19 tot 26 september 2015 zijn er 9 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Zondag 13 september 2015: ds. L. Groenberg (70 jaar) emerituspredikant nu wonend te Oud-Beijerland is 34 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 23 september D. V.

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.:

Vandaag 12 september: ds. J. Driessen (76 jaar) te Moerkapelle emerituspredikant is 42 jaar predikant.

Maandag 14 september: ds. B. van der Heiden (70 jaar) te Alblasterdam is 32 jaar predikant.

Dinsdag 15 september: ds. G. Mouw (73 jaar) emerituspredikant te Uddel is 33 jaar predikant.

Ds. W. Silfhout (72 jaar) te Capelle aan de IJssel is 21 jaar predikant.

Donderdag 17 september: ds. J. W. Verweij (78 jaar) emerituspredikant te Zwijndrecht is 44 jaar predikant

Ds. G. J. van Aalst (67 jaar) te Klaaswaal is 29 jaar predikant.

Vrijdag 18 september: ds. J. den Hoed (81 jaar) te Franklin Lakes (USA) is 30 jaar predikant.

Ds. A. J. Gunst (74 jaar) emerituspredikant te Nieuwerkerk is 30 jaar predikant.

Ds. P. Mulder (65 jaar) te Geldermalsen is 24 jaar predikant.

Bij de Ger. Gem. zijn de meeste jubilea of gedenkdagen in september. Een uitgebreidere lijst hiervan vindt u op mijn website.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount:

https://twitter.com/info_beroepen

Nieuwsberichten:

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Link:

www.goedeboeken.nl

Voor al uw reformatorische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en van Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet bestellen bij deze winkel.

Foto kerk:



Op verzoek van een lezer de Oud Ger. Gem. in Ned. in Loenen aan de Vecht.
Volgende week op verzoek van een lezer: de Oud Ger. Gem. in Ned. te Geldermalsen.
Uw kerk in de nieuwsbrief of een kerk waar u weleens gekerkt hebt bijvoorbeeld in vakantietijd of in een weekdienst? Schroom niet, ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

(Bron foto exterieur: ontvangen van de lezer)

(Bron foto interieur: <https://vlaardingerbroekenwevers.wordpress.com/restauraties/recente-restauratieprojecten-van-vlaardingerbroek-wevers/oudgereformeerde-kerk-loenen/>)

Spreuk van Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892):

Als u zalig wilt worden door uw werken, denk er dan aan dat één zonde u van uw gerechtigheid zal beroven, want Gods wet eist volmaakte gehoorzaamheid.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

117. Willen wij Christus kleed zijn, zo moeten wij het waarlijk lijden, dat hij het met het kruis reinigt. Hij kan en wil in geen onrein gewaad gaan.

118. Het is immers niet vals, maar zeker en onwedersprekelijk dat Christus de wereld overwonnen heeft; waarom zouden wij dan de overwonnen wereld willen vrezen alsof zij de overwinnares was?

Gedicht:

1

Blijf bij mij, Heer', want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvlieft,
der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet!

2

Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!

3

'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts Uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn Gids en Sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneshijn!

4

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer'.

5

Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!

Henry Francis Lyte (1 juni 1793 - 20 november 1847)

