

Kerkelijke Nieuwsbrief week 38
zaterdag 21 september 2013

zaterdag 14 september tot

Verjaardagen voorgangers:

Maandag 16 september: ds. G. M. de Leeuw Ger. Gem. te Opheusden wordt 64 jaar

Woensdag 18 september: ds. C. Sonneveld te Krabbendijke wordt 60 jaar

Vrijdag 20 september: ds. D. J. Budding Herv. Emerituspredikant te Elspeet wordt 69 jaar

Ds. K. ten Klooster HHK emerituspredikant te Ridderkerk wordt 67 jaar

Zaterdag 21 september: dhr. Joh. Fekkes HHK wonend te Nijkerk wordt 68 jaar

Ds. J. B. Zippro Ger. Gem. te Groningen wordt 52 jaar

Ds. E. Hakvoort Ger. Gem. te Norwich (Canada) wordt 45 jaar

Ds. P. Verhaar HHK te Sirjansland wordt 44 jaar

Totaal deze maand na deze week nog 6 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 39 21 tot 28 september 2013 zijn er 5 verjaardagen

Ambtsjubilea Hervormde Kerk:

Woensdag 18 september: ds. R. Veldman (61 jaar oud) (jongere broer van ds. K. Veldman (69 jaar oud) te Alblasterdam) predikant te Sint Anthoniepolder is 33 jaar predikant

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.:

Zondag 15 september: ds. G. Mouw (71) te Uddel is 31 jaar predikant

Ds. W. Silfhout (70) te Capelle aan de IJssel Middelwatering is 19 jaar predikant

Maandag 16 september: ds. J. Schipper (66) te Dirksland en Ds. H. D. den Hollander (50) te Fort Macleod (Canada) zijn allebei 15 jaar predikant

Dinsdag 17 september: ds. J. Mol (91, hij hoort bij de 4 oudste Ger. Gem. predikanten) emerituspredikant te Rijssen is 44 jaar predikant

Ds. J. W. Verweij (76)emerituspredikant te Zwijndrecht is 42 jaar predikant

Ds. G. J. van Aalst (65) te Klaaswaal is 27 jaar predikant

Woensdag 18 september: ds. A. J. Gunst (72) emerituspredikant te Nieuwerkerk en ds. J. den Hoed (79) te Franklin Lakes (USA) zijn allebei 28 jaar predikant

Donderdag 19 september: ds. H. Paul emerituspredikant te Moerkapelle is 40 jaar predikant.

In verband met dit bijzondere jubileum wil ik een portret van hem geven.

Hij werd geboren op 16 juli 1928 en hij is nu 85 jaar. In juni 1973 werd hij beroepbaar gesteld

en hij nam een beroep aan naar Rotterdam Zuidwijk. Op 19 september

werd hij daar door ds. K. de Gier tot predikant bevestigd. Bijna 7 jaar

later op 2 juli 1980 volgde zijn 2^e gemeente: Vlissingen waar hij door

ds. Th. Van Stuijvenberg werd bevestigd. Hij stond er ruim 5,5 jaar tot

hij op 31 maart 1986 door ds. J. W. Verweij werd bevestigd in H. I.

Ambacht. Bijna 8 jaar later op 4 april 1994 volgde zijn 4^e en laatste

gemeente: Oostkapelle, waar hij door ds. Th. Van Stuijvenberg werd

bevestigd. Op 1 oktober 1999 ging hij op 71-jarige leeftijd met

emeritaat. Hij preekt nog elke zondag.

Vrijdag 20 september: ds. P. Melis (63) te Ermelo is 24 jaar predikant

Ds. G. J. Baan (44) te Kalamazoo (USA) is 18 jaar predikant



Deze maand gedenken nog 10 predikanten de datum waarop zij zijn bevestigd tot predikant en er zijn nog 2 bijzondere jubilea's op 21 september en op 27 september

Institueringen Gereformeerde Gemeenten:

Vandaag 14 september: de gemeente van Meliskerke bestaat 122 jaar. Predikant hier is ds. G. J. N. Moens (61 jaar oud)

Beroepingswerk:

HHK:

Ds. J. Koppelaar (63 jaar oud) van Abbenbroek heeft een beroep ontvangen uit Hoevelaken. Hij staat al ruim 18 jaar in Abbenbroek. Over ongeveer 2 weken moet hij beslissen.

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: www.dominees.nl

Nieuwsberichten:

Afscheid Ger. Gem.

Ds. A. B. van der Heiden (70 jaar) heeft vrijdag 6 september afscheid genomen van Benthuisen i.v.m. emeritaat. Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_a_b_van_der_heiden_neemt_afscheid_van_gg_benthuisen_1_766894?localLinksEnabled=false

Intrede HHK:

Kand. L. Krooneman bevestigd in hhg Schiedam

Kandidaat L. Krooneman (29 jaar oud) is woensdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente te Schiedam.

De bevestigingsdienst 's middags werd geleid door dr. R. van Kooten uit Apeldoorn. Deze preekte over Romeinen 10:13 tot en met 16: 13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

14 Hoe zullen zij dan *Hem* aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij *in Hem* geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die *hun* predikt?

15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

Naast dr. Van Kooten namen aan de handoplegging deel: ds. G. J. van Asperen te 's Gravenzande, ds. W. J. C. van Blijderveen te Moerkapelle, ds. G. A. van den Brink te Kralingseveer, ds. W. J. van den Brink te Ede, ds. B. A. Dubbeldam emerituspredikant te Gouda, ds. J. W. van Estrik te Goedereede, ds. P. C. Hoek te Hoevelaken, ds. J. Koppelaar te Abbenbroek, ds. Joh. Post te Lunteren, ds. A. A. F. van de Weg te Soest en ds. A. J. Schalkoort te Lunteren, evenals de christelijke gereformeerde predikant ds. C. J. Droger uit Vlaardingen.

In de avonddienst deed ds. Krooneman intrede met een preek over 1 Johannes 1:1 tot en met 4. Na de dienst werd de predikant toegesproken door de burgemeester van Schiedam,

C. H. J. Lamers, door ds. C. J. Droger namens de christelijke gereformeerde kerken van Schiedam en Vlaardingen en door de consulent, ds. G. A. van den Brink uit Kralingseveer-Rotterdam, die mede namens de classis West het woord voerde.

Ouderling J. Kroos sprak namens kerkenraad en gemeente. Beide diensten werden gehouden in de Plantagekerk aan de Lange Nieuwstraat te Schiedam.

Komende *woensdag 18 september* wordt ds. B. D. Bouman bevestigd te Stellendam. Hij stond in Nijkerk en Zwartebroek/Terschuur sinds 21 januari 2009. De gemeente van Stellendam die 776 leden telt was vacant na vertrek van ds. W. M. van der Linden op 17 mei 2012. De

bevestiging is om 14.30 door de consulent van de gemeente, de 57-jarige ds. J. W. van Estrik uit Goedereede. Intrededienst door ds. Bouman (31 jaar oud) is om 19.00

Intrede Ger. Gem.:

Kand. Van Ruitenburg bevestigd te Krimpen aan de IJssel. Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kand_van_ruitenburg_bevestigd_in_gg_krimp_en_aan_den_ijssel_1_768158?localLinksEnabled=false

Prof. Schirmacher: Dagelijks worden 40.000 mensen christen

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof_schirmacher_dagelijks_worden_40_000_mensen_christen_1_768012?localLinksEnabled=false

Ds. Schultink (GGiN) voorzitter curatorium

Ds. A. Schultink 65-jarige predikant te Gouda Stationsplein is benoemd tot voorzitter van het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN).

Dat meldde kerkblad De Wachter Sions donderdag. Ds. Schultink (Gouda) neemt de plaats in van ds. A. van Voorden (Opheusden), die per 2 september is teruggetreden vanwege zijn docentschap aan de predikantenopleiding.

De andere leden van het curatorium zijn ds. M. Krijgsman (47 jaar) (Arnhem), ds. J. A. Weststrate (49 jaar) (Terneuzen) en de ouderlingen D. Hendriks van Warbij (Opheusden), H. Roelofsen (Barneveld) en P. C. van Tuijl (Opheusden).

Aan de predikantenopleiding van de GGiN studeert op dit moment één student, O. M. van der Tang uit Rhenen.

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Weer beroepbaar gesteld HHK:

Ds. J. C. den Ouden (broer van ds. P. den Ouden en ds. N. den Ouden) staat maandag 4 jaar in Opheusden en is dan weer beroepbaar

Foto kerk:



Gereformeerde Gemeente te Rijssen West. Predikant hier is ds. J. van Laar (42 jaar oud) die hier op 5 september jl. is bevestigd.

Volgende week: Gereformeerde Gemeente te Rijssen Zuid. Predikant daar is ds. D. de Wit.

Link:

<http://www.maartenluther.com/contact.html>

Op deze site kunt u zich aanmelden voor een wekelijks Luthercitaat.

Gedicht:

De vrolijke reiziger

Wijk, werelds gewemel,
ik moet naar de hemel.
Verhinder me niet.
Weg zonden! Zwijgt, lusten!
Ik wil hier niet rusten
in `s vijands gebied

Met God wil ik zwerven
en `s werelds goed derven.
Wat geef ik om schijn?
`k Zoek schatten van waarde
en wil hier op aarde
Een vreemdeling zijn.

Verkeer ik in `t eenzaam
met Jezus gemeenzaam,
dan wens ik niets meer.
En reis ik metr an`dren?
Wij troosten elkand`ren
en loven de Heer`.

Hoe dichtert ik nader
naar `t Huis van mijn Vader,
hoe sterker ik hijg
naar d' eeuwige woning,
het feest van mijn kroning
en `t eind van de krijg

En wat zou mij hind`ren?
`k Zie de uurtjes reeds mindr`en.
Laat `s werelds gedruis
mijn moed niet verslappen.
Nog weinige stappen
En dan ben ik Thuis!

Hiëronymus van Alphen