

Kerkelijke Nieuwsbrief week 37
zaterdag 12 september 2015

zaterdag 5 september tot

Meditatie van ds. A. van der Zwan uit Sliedrecht over Exodus 13 vers 18 a.

Wegomleiding

Maar God leidde het volk om, langs den weg van de woestijn der Schelfzee. Exodus 13 vers 18a)

Als we met de auto onderweg zijn door ons land, gebeurt het soms dat we met een omleiding te maken krijgen. De route, die we hadden willen gaan, is versperd en er moet een omweg gemaakt worden. Helaas, zeggen we dan, want zoiets levert vrijwel nooit voordelen op.

Omweg

Waarschijnlijk hebben de Israëlieten daarom ook moeite gehad met de omleiding, waar ze mee te maken kregen, wanneer ze nog maar net begonnen zijn aan de uittocht uit Egypte. De bevrijding uit de slavernij is eindelijk een feit en de tocht naar Kanaän, het land der belofte, kan beginnen! Maar direct aan het begin van die reis lees je van een omweg. De weg van het land der Filistijnen (vs. 17) is de meest voor de hand liggende route. Langs die brede, goed onderhouden weg kan een reiziger te voet in enkele dagen Kanaän via de kust van de Middellandse Zee bereiken. ‘Natuurlijk gaan we via die weg’, heeft men gedacht. Maar Gods opdracht aan Mozes luidt anders: *Niet* naar het noordoosten loopt Zijn weg, maar naar het zuidoosten, via de weg van de woestijn der Schelfzee. Een route, waar geen mens aan gedacht had en waar ook niemand zelf voor gekozen zou hebben, want dat is niet alleen óm, maar het is ook nog eens een zware en moeizame weg. Eerst al via de Schelfzee: hoe komen ze daar trouwens langs? En achter het water van de Schelfzee ligt een kurkdroge woestijn, ook al geen ideale omgeving voor een volk dat te voet moet reizen! Maar, hoeveel vragen ze daar ook over gehad hebben, de HEERE wijst deze weg en Israël heeft maar te volgen.

Volgen

In dat woordje ‘volgen’ ligt een eerste reden om toch maar deze weg te gaan. Want daarin mogen de Israëlieten bemerken, dat ze niet *alléén* gaan: ze volgen de HEERE letterlijk en figuurlijk, als door middel van wolk- en vuurkolom blijkt dat God Zelf vooraan treedt. En dan is een mens toch altijd nog beter af in de woestijn, dan wanneer hij of zij alleen een ‘makkelijker’ pad zou kiezen, nietwaar? En trouwens, is de weg van het land der Filistijnen echt verkieslijker dan het woestijnpad? In vs. 17 blijkt dat, wat dat betreft, de HEERE niet voor niets deze opdracht heeft gegeven. De weg van het land der Filistijnen is juist door zijn mooie ligging en brede baan aantrekkelijk voor allerlei legers, die via die weg ten strijde trekken. En voor de ontmoeting met (vijandelijke) legers is Israël nog lang niet klaar. Dat weet de HEERE als geen ander! En de Bijbelschrijver, die dat achteraf als reden voor de mysterieuze koerswijziging aantekent, laat daarin iets van Gods wijsheid zien. Stel je voor, dat Israël zelf had moeten kiezen, dan was het op die weg van het land der Filistijnen toch misschien minder rooskleurig toegegaan, dan men voorzien zou hebben...

Onderwijs

Wat een onderwijs komt daarin ook tot ons, wanneer we in ons leven te maken krijgen met de leiding van God. Vaak gaat de HEERE wegen, die ons op het eerste gezicht tegenvallen, omdat we zelf iets anders, iets makkelijkers, iets mooiers in gedachten hadden. Zalig, als we ons dan met Israël over mogen geven aan de HEERE, Die nooit zonder wijze bedoelingen ons pad in de 'woestijn' doet lopen. Wat die woestijn in uw of mijn leven praktisch betekent, kunnen we misschien beter zelf invullen. Vooral als een mens ouder wordt, zijn er genoeg voorbeelden van zulke woestijnwegen. Het geloof weet echter: de HEERE doet het niet voor niets (vergelijk bijvoorbeeld ook Hos. 2: 13 "Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken").

Geloof

Om ons zo in geloof over te geven aan Gods leidende en sturende hand, is wel één ding heel erg nodig. Namelijk, dat ik Hem niet alleen voor dit leven het roer in handen geef. Maar dat ik vooral en bovenal ga inzien, dat het ook met het oog op de eeuwigheid noodzakelijk is, om het eens te worden met Gods weg naar het hemels Kanaän! Die weg is door de Heere Jezus Christus gebaad! Sterker nog, die weg *is Hijzelf* (Joh. 14: 6)! Als ik die Weg niet betreed, en die allerbelangrijkste 'wegomleiding' niet volg, loopt mijn pad naar het verderf, zelfs al ben ik verbondskind! Door wedergeboorte en bekering moet mijn pad 180 graden omgekeerd worden! Als ik dat door genade leer en al mijn eigen wegen en middelen om Kanaän te bereiken laat varen... dan rest me niets anders om gelovig dat smalle pad te gaan. En alleen zó leer ik met vallen en opstaan om de wegen, die God in dit leven met me gaat te aanvaarden. Dat gaat inderdaad met vallen en opstaan, want direct en overall het met God eens zijn, is wel mijn roeping, maar is niet altijd praktijk. Maar als de HEERE me gewillig maakt, zeg ik: "Leer mij volgen zonder (opstandige, eigenwijze) vragen, Vader wat Gij doet is goed..." Kennen we het leven, dat achter die bekende versregels schuilgaat? Dat is een gezegend leven: onder leiding van de Heilige Geest, door dé Weg Christus, onder de gunst en de trouwe zorg van de Vader: alleen zó kom ik in het Kanaän hierboven!

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 6 september: ds. L. Treur HHK te Werkendam i.c.m. Veen (sinds 2 oktober 2013) wordt 49 jaar.

Dinsdag 8 september 2015: ds. J. W. van Estrik HHK te Goedereede (sinds 22 september 1996, deze maand al 19 jaar) wordt 59 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 15 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 38: 12 tot 19 september 2015 zijn er 3 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst en ook een jubileumlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Donderdag 10 september: ds. C. Gielen (70) emerituspredikant te Middelharnis is 20 jaar predikant.

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.:

Vandaag 5 september: ds. C. Hogchem (58) te Genemuiden is 24 jaar predikant.

Zondag 6 september: ds. G. M. de Leeuw (65) te Opheusden is 26 jaar predikant.

Maandag 7 september: ds. R. Kattenberg emeritus te Lelystad is 38 jaar predikant.

Ds. F. Mulder (64) te Rhenen is 20 jaar predikant.

Dinsdag 8 september: ds. J. J. van Ekeveld (67) te Zeist is 39 jaar predikant. Het is erg bijzonder want al deze 39 jaren staat ds. van Ekeveld in Zeist en dat is best uitzonderlijk. Collega ds. M. Mondria (72) staat op 27 september al 42 jaar in Waardenburg.

Woensdag 9 september: ds. J. B. Zippro (53) te Groningen is 23 jaar predikant.

Vrijdag 11 september: ds. A. Moerkerken (68) hulppredikant te Capelle (West) is 41 jaar predikant.

Ambtsjubilea Vrije Oud Ger. Gem.:

Woensdag 9 september 2015: ds. M. Pronk, 75-jarige emerituspredikant, nu wonend te Goes, is **40** jaar predikant. U kent dominee Pronk allemaal van zijn mooie en zeer leerzame artikelen uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De langste tijd van zijn ambtelijke loopbaan stond ds. Pronk in de gemeente van Rotterdam Kralingseveer, bijna 20 jaar: van 20 september 1987 tot 1 juni 2007. Zelf heb ik heel wat jaren bij dominee Pronk in de kerk gezeten en heb ook catechisatie van hem gehad.



Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: https://twitter.com/info_beroeopen

Nieuwsberichten:

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Link:

www.goedeboeken.nl

Voor al uw reformatorische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en van Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet bestellen bij deze winkel.

Foto kerk:



De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bergambacht.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

(Bron foto's kerk: [http://reliwiki.nl/index.php/Bergambacht_Badhuisstraat_11 - Oud Gereformeerde Gemeente.](http://reliwiki.nl/index.php/Bergambacht_Badhuisstraat_11_-_Oud_Gereformeerde_Gemeente))

Spreek van Spurgeon (19 juni 1834-31 jan. 1892):

De overvloedige liefde tot Jezus is een hemel op aarde. Het begin en het einde van waar genot is om Hem lief te hebben, Die de Eerste en de Laatste is.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

Engelse Hymne:

387 [7 6. 8 6. 8 6. 8 6](#)

BENEATH the cross (*kruis*) of Jesus
 I fain would take my stand—
 The shadow of a mighty Rock (*Rots*),
 Within a weary land (*dorstig land*):
 A home within the wilderness (*wildernis*),
 A rest upon the way (*weg*),
 From the burning of the noontide heat,
 And the burden of the day (*dag*).

- 2 O safe and happy shelter,
O refuge tried and sweet,
O trysting-place—where Heaven's love
And Heaven's justice meet!
As to the holy patriarch
That wondrous dream (*droom*) was given,
So seems my Saviour's cross to me,
A ladder up to Heaven (*de hemel*).
- 3 There lies beneath its shadow (*schaduw*),
But on the farther side,
The darkness of an awful grave
That gapes both deep and wide;
And there between us stands the cross,
Two arms outstretched (*uitgestrekt*) to save,
Like a watchman set to guard the way
From that eternal grave.
- 4 Upon the cross (*kruis*) of Jesus
Mine eyes (*ogen*) at times can see
The very dying form of One
Who suffered (*geleden*) there for me;
And from my smitten heart with tears (*tranen*)
Two wonders I confess—
The wonders of His glorious love,
And my own worthlessness (*waardeloosheid*).
- 5 I take, O Cross, thy shadow (*schaduw*),
For my abiding place;
I ask no other sunshine than
The sunshine of His face;
Content to let the world go by,
To know no gain nor loss—
My sinful self my only shame,
My glory all the Cross.

[Elizabeth Cecilia Clephane](#), 1830-69

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

115. Dan vangt een jammerlijk kruisigen en sterven aan, wanneer Christus in mij sterft, en ik in Hem ook sterf.

116. Een boze geest kan zich wel in de gestalte der majesteit vermommen; maar in de gestalte van het kruis kan hij zich niet vermommen, want in deze is hij overwonnen en te gronde geworpen.

Psalm 91 vers 1 en 5:

Hij, *die op Gods bescherming wacht,*
Wordt *door den hoogsten Ko - ning*
Beveiligd *in den duist'ren nacht,*
Beschaduwd *in Gods wo - ning.*
Dies *noem ik God, zo goed als groot*
Voor *hen, die op Hem bouwen,*
Mijn *burcht, mijn toevlucht in den nood,*
Den *God van mijn betrouwen.*

Ik *steun op God, mijn Toeverlaat,*
Dies *heb ik niets te vre - zen.*
Wie *God vertrouwt, die deert geen kwaad;*
Uw *tent zal veilig we - zen;*
Hij *zal Zijn engelen gebiën,*
Dat *z' u op weg bevrijden;*
Gij *zult hen, in gevaren, zien*
Voor *uw behoud'nis strijden.*

Gedicht:

GEBED

Als ik de dikke wolken zie,
Aan `s hemels firmament,
Verzucht ik soms:kom haastig Heere,
Maak aan dit tranendal een end!

Al vaak heb ik de wens geslaakt,
Het Maranatha was mijn beê,
Als U dan op de wolk verschijnt,
Neem ons dan in genade mee.

Om eeuwig in het Vaderhuis,
Uw grote Naam te prijzen,
Vergaârd met hen, die Gij verkoos,
U eeuwig eer bewijzen.

Maar ach, wij wachten al zo lang,
En U bent nog lankmoedig,
Het nakroost moet nog
Toegebracht,
O, Heere, doe het spoedig!

Ook wij die nu nog buiten staan,
Roept U nog *z'éér* geduldig.
U wilt niet dat zij sterven gaan,
Bevlekt met: eeuwig schuldig!

Werk met Uw Geest ook in hun hart,
Dat zij zich nog bekeren!
Dat `s werelds lust hen wordt tot last,
Om eeuwig U te eren!

Breidt zo Uw Koninkrijk nog uit,
Laat satan het niet winnen,
Want U bent toch almachtig Heere,
O neig hun hart en zinnen.

Dan zullen ook de lammeren,
De schaapskooi binnen komen,
Om samen met het voorgeslacht,
U loven met de vromen.

Dan klinkt het luid bazuingeklank
Door `s hemels tempelzalen,
Elk geeft U eer, bewijst U dank,
De eeuw'ge Dag gaat stralen!

J. Madern