

Kerkelijke Nieuwsbrief week 37
zaterdag 7 september tot
zaterdag 14 september 2013

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 8 september: ds. J. W. van Estrik HHK te Goedereede wordt 57 jaar. Hij staat deze maand al 17 jaar in Goedereede

Maandag 9 september: ds. G. Bijkerk (Vrije) Herv. Gem. te Driedorp wordt 72 jaar

Vrijdag 13 september: ds. J. C. de Groot Herv. Emerituspredikant te Dordrecht wordt 67 jaar

Totaal in September na deze week nog 14 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 38 14 tot 21 september zijn er 8 verjaardagen

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Dinsdag 10 september: ds. C. Gielen (68 jaar oud) emerituspredikant te Middelharnis is 18 jaar predikant

Vrijdag 13 september: ds. L. Groenenberg (68 jaar oud) emerituspredikant te Oud-Beijerland is 32 jaar predikant

Eerstvolgende jubileum: D. V. 23 september ds. G. de Greef 40 jaar predikant

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.:

Zondag 8 september: ds. J. J. van Ekeveld (65 jaar oud) te Zeist is 37 jaar predikant. Hij staat al deze 37 jaar in Zeist waar hij toen is bevestigd door wijlen ds. A. Vergunst.

Woensdag 11 september: ds. A. Moerkerken (66 jaar oud) hulppredikant te Capelle aan de IJssel West is 39 jaar predikant. Hij geeft ook les aan de theologische school.

Donderdag 12 september: ds. J. Driessen emerituspredikant te Moerkapelle is 40 jaar predikant. Ik wil een portret van hem geven. Op 25 juli 1939 werd hij geboren en hij is nu dus 74 jaar. In Juni 1973 werd hij beroepbaar gesteld. Uit verschillende beroepen nam hij het aan naar Oostkapelle waar hij op 12 september 1973 werd bevestigd. 23 februari 1977 volgde zijn 2^e gemeente: Moerkapelle. 5,5 jaar later kwam hij naar Slikkerveer. 7 mei 1985 werd hij zendingspredikant van Vlissingen in Bophuthatswana. Bijna 7 jaar later volgde zijn 5^e gemeente: Woerden op 24 juni 1992. 5 jaar later op 1 juli 1997 volgde de gemeente van Doetinchem. Precies 5 jaar later op 2 juli 2002 volgde zijn 7^e en laatste gemeente: Den Haag-Centrum (toen waren er twee gemeentes in Den Haag). Daar stond hij tot hij op 70^e jarige leeftijd met emeritaat ging op 1 september 2009. Hij preekt nog elke zondag.

Zaterdag 14 september: ds. B. van der Heiden (68 jaar oud) te Alblasterdam is 30 jaar predikant

Volgende week 14 tot 21 september gedenken 16 predikanten de datum waarop zij tot predikant zijn bevestigd. In september zijn bij de Gereformeerde Gemeente totaal 64 predikanten in hun ambt bevestigd.

Ambtsjubilea Vrije Oud Ger. Gem.

Maandag 9 september: ds. M. Pronk (73 jaar oud) emerituspredikant te Goes is 38 jaar predikant

Institueringen Gereformeerde Gemeenten:

Zaterdag 7 september: de gemeente van Dirksland bestaat 146 jaar. Predikant hier is ds. J. Schipper.

Beroepingswerk:

Gereformeerde Gemeente:

Ds. D. W. Tuinier van Aagtekerke heeft op zaterdag 31 augustus een beroep aangenomen naar Waarde. In verband met dit aangenomen beroep wil ik een kort portret van hem geven. Op 28 april 1964 werd hij geboren en hij is dus 49 jaar. In juni 2001 werd hij beroepbaar gesteld. Hij nam een beroep aan naar Terwolde waar hij op 6 september 2001 door ds. G. J. van Aalst werd bevestigd. In december 2006 nam hij het beroep aan naar zijn huidige gemeente: Aagtekerke waar hij op 24 april 2007 door ds. J. M. D. de Heer werd bevestigd.



Hersteld Hervormde Kerk:

Ds. A. Vlietstra heeft op 31 augustus een beroep ontvangen uit Nieuw-Lekkerland.

Afgelopen woensdag 4 september is in Hoevelaken gestemd op ds. J. Koppelaar (63 jaar oud) van Abbenbroek. Het is nog niet bekend of hij het beroep heeft ontvangen of niet.

Voor beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: www.beroepingswerk.info

Afscheid en Intrede

Ger. Gem.:

ds. Vreugdenhil (67 jaar oud) doet intrede in GG Houten,. Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_vreugdenhil_doet_intrede_in_gg_houten_1_765918?localLinksEnabled=false

kand. J. van Laar (42 jaar oud) bevestigd in GG Rijssen-West, zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kand_j_van_laar_bevestigd_in_gg_rijssen_west_1_766591?localLinksEnabled=false

Morgen, zondag 8 september neemt ds. A. T. Vergunst (51 jaar oud) afscheid van Carterton (gemeente telt 185 leden) in Nieuw-Zeeland wegens vertrek naar Waupun (gemeente telt 61 leden) in USA. Hij stond sinds 11 september 2002 (dus bijna 11 jaar) in Carterton.

Woensdag 11 september doet kand. C. van Ruitenburg (49 jaar oud) intrede te Krimpen aan de IJssel. Bevestiging is door ds. P. van Ruitenburg (59 jaar oud) uit Chilliwack (Canada). De gemeente van Krimpen heeft 1511 leden

HHK:

Woensdag 11 september:

Kand. L. Krooneman (29 jaar oud) wordt bevestigd te Schiedam. Hij nam op 12 april het beroep naar Schiedam aan. De bevestiging is om 14.30 door ds. R. van Kooten (62 jaar oud) uit Apeldoorn en de intrede om 19.30. De gemeente van Schiedam was vacant na vertrek van ds. N. van der Want naar Melissant op 9 januari 2011. De gemeente van Schiedam was tot 14

september 2009 een vrije gemeente en is toen samen met ds. van der Want overgegaan naar de HHK. De gemeente heeft 125 leden.

Ds. Bouman neemt afscheid van Nijkerk. Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/afschied_ds_b_d_bouman_van_nijkerk_1_765810?localLinksEnabled=false

Bevestiging kand. H. De Greef te Nieuw-Tonghe, zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/bevestiging_kand_h_de_greef_1_766264?localLinksEnabled=false

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Foto kerk:



Gereformeerde Gemeente te Rijssen Noord. Predikant hier is ds. C. A. van Dieren (60 jaar oud) die hier staat sinds 24 januari 2001, dus ruim 12,5 jaar. Deze gemeente heeft 2400 leden. Totaal hebben de 3 gemeenten van Rijssen genaamd: Noord, Zuid en West 6619 leden
Volgende week: Gereformeerde Gemeente te Rijssen West. Predikant daar is ds. J. van Laar (42 jaar oud)

Gedicht:

De vreemdeling

Ik ben een vreemdeling op deez' aard
En wandel hier beneden,
Maar hef mijn ogen hemelwaart
En blijf Uw weg betreden.

Gij richt mijn voeten op Uw pad,
En doet mij op U letten.
In 't wand'len naar de hemelstad,
Moet Gij mijn voeten zetten.

Ik let op U, als Gij mij oog
Trekt van het stof der aarde
Tot U genadig naar omhoog,
Wiens trouwe mij bewaarde.

Hier ben ik vreemd van aard en taal,
Ik heb gans and're zeden,
En spreek ik van die bruiloftsmaal
'k Word overal gemedan.

'k Versta de spraak der wereld niet,
De wereld mij nog minder.
Maar als mijn oog op Jezus ziet
Wat geeft mij dan die hinder?

Dat ik een uitgestoten ben,
Door Jezus aangenomen,
Die mij bemint en Dien ik ken
Die m' in Zijn rijk deed komen.

Ds. L.G.C. Ledeboer