

Kerkelijke Nieuwsbrief weken 35 en 36
tot zaterdag 5 september 2015

zaterdag 22 augustus

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 23 augustus: ds. G. J. van Asperen HHK te 's Gravenzande wordt 49 jaar.

Maandag 24 augustus: ds. J. L. Schreuders HHK te Urk (Moria, er is nog een HHK Elim daar) wordt 58 jaar.

Eerw. Hr. B. van de Boogaard voorganger van Vereniging Calvin te Dordrecht wordt 49 jaar.

Dinsdag 25 augustus: ds. C. Oorschot HHK emerituspredikant te Stellendam wordt 82 jaar.

Ds. J. Westerink CGK emerituspredikant te Urk wordt 76 jaar.

Zaterdag 29 augustus 2015: ds. K. Klopstra HHK zendingspredikant in Malawi wordt 47 jaar.

Zondag 30 augustus: ds. W. Silfhout Ger. Gem. te Capelle aan de IJssel Middelwatering wordt 72 jaar.

Maandag 31 augustus: ds. M. Karens Ger. Gem. te Werkendam wordt 69 jaar.

Dinsdag 1 september: ds. C. L. Onderdelinden Vrije Oud Ger. Gem. te Rijssen wordt 64 jaar.

Ds. K. Boeder Ger. Gem. te Terwolde wordt 53 jaar.

Donderdag 3 september 2015: Prof. Dr. A. Baars CGK emeritushoogleraar te Woudenberg wordt 68 jaar.

In de volgende nieuwsbrief, die van week 37: 5 tot 12 september zijn er 2 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Zondag 23 augustus: ds. H. Zweistra (65 jaar) te Nederhemert is 31 jaar predikant

Donderdag 27 augustus: ds. C. Oorschot (82 jaar) emerituspredikant te Stellendam is 38 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 10 september D. V.

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.:

Dinsdag 25 augustus: ds. C. J. Meeuse te Goes is 33 jaar predikant.

Woensdag 26 augustus: ds. J. Mijnders (94 jaar) emerituspredikant wonend te Barendrecht is 45 jaar predikant. Hij is na ds. P. Blok ook de oudste Ger. Gem. predikant.

Maandag 31 augustus 2015: ds. C. Vogelaar te Grand Rapids (USA) is 38 jaar predikant.

Ds. A. T. Vergunst te Waupun (USA) is 21 jaar predikant.

Woensdag 2 september: ds. Chr. Van der Poel emerituspredikant te Yerseke is 50 jaar predikant. Ik zal deze keer geen portret geven i.v.m. met mijn vakantie. Ik denk dat er wel wat van in het RD zal staan. U ziet hier wel een foto van ds. van der Poel. Informatie over



zijn beroepen ziet u op deze link:

<http://gergeminfol.nl/nederland/predikanten/emerituspredikanten/ds-chr-van-der-poel>

Ds. van der Poel stond van 1965 tot 2001 in Yerseke, 36 jaar.

Ds. van der Poel preekt al jaren niet meer.



Ds. J. Karels emerituspredikant te Rijssen is **40** jaar predikant. Ds.

Karels preekt niet meer. Informatie vindt u op de link:

<http://gergeminfol.nl/nederland/predikanten/emerituspredikanten/ds-j-karels>

Donderdag 3 september: ds. J. J. Tanis te Boskoop sinds 2 september is 35 jaar predikant.

Ds. P. van Ruitenbergh te Chilliwack (Canada) is 29 jaar predikant. Hij is een broer van ds. C. van Ruitenbergh Ger. Gem. predikant te Krimpen aan den IJssel.

Ambtsjubilea Herv. Kerk.:

Zaterdag 29 augustus: ds. D. J. Budding emerituspredikant te Nunspeet is 37 jaar predikant.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount:

https://twitter.com/info_beroepen

Nieuwsberichten:

Op verzoek van een lezer stuur ik een interview met ds. J. G. van Tilburg uit Waddinxveen mee.



Levensverhaal

+

Gepubliceerd op **maandag 17 augustus 2015 om 08:00** - door [Jeffrey Schipper](#)

"Bijna had ik mijn roeping als dominee weggegooid"

Ds. J. G. van Tilburg gaat ondanks zijn ziekte nog steeds de kansel op. Alweer 17 jaar lang is hij actief als predikant in de hersteld hervormde gemeente in Waddinxveen. Kijkend naar zijn leeftijd, komt het emeritaat in zicht. Maar zolang de Heere hem kracht geeft, hoopt de 63-jarige predikant zijn werk te blijven doen. "Iedere keer opnieuw verkondig ik de leer van de gekruisigde Christus voor verloren zondaren. Dat blijft mijn verlangen."

Lange tijd zag het er niet naar uit, dat ds. Van Tilburg als dominee door het leven zou gaan. Hij was zestien jaar werkzaam in de verpleging tot hij naar eigen zeggen werd "getrokken door de Heere". Nadat hij zich tot de Heere God wendde ontving hij enkele jaren later de roeping om predikant te worden. Preken schrijven, pastorale gesprekken voeren en diensten leiden zou zijn toekomst worden. "Ik preekte als kandidaat regelmatig in 'vrije gemeenten' (gemeenten die niet bij een kerkverband zijn aangesloten, red.)," zegt hij. Vastgelopen in het seminarie stopte ik met alles wat met de theologie te maken had en verhuisde ik met vrouw en 9 kinderen naar Canada. Werkend op een witlofboerderij onderhielden wij ons gezin. "De bedoeling was om daar een nieuw bestaan op te bouwen."

"Dat ene talent dat ik van de Heere had gekregen, begroef ik in de grond"

Tot inkeer gekomen

Maar het liep heel anders dan verwacht. "Daar in Canada kwam ik tot inkeer. Ik besepte dat ik bijna mijn roeping had weggegooid. Dat ene talent dat ik van de Heere had gekregen, begroef ik in de grond. God liet mij vanuit Zijn Woord zien dat ik ontrouw was en Hij ondanks alles trouw bleef. Doordat mijn ogen geopend werden voor mijn ontrouw leerde ik inzien dat ik zonder Jezus Christus niets kan doen. Hij is de Getrouwe getuige! Toen er na ruim een jaar vanuit onze kerk in Waddinxveen opnieuw een beroep volgde, heb ik 'ja' gezegd."

De voormalig christelijke afgescheiden gemeente te Waddinxveen bestaat sinds 1892. Als 'vrije gemeente' te Waddinxveen heeft ze zich in 2008 aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Saillant detail: Tot die tijd preekte Van Tilburg 'op de zak' wat betekent, dat de zondagse collecten en die van eventuele weekdiensten zijn weekloon was. De gemeente kende haar verantwoordelijkheid en onderhield haar predikant met zijn gezin trouw, zodat ze nooit iets tekort zijn gekomen. Zijn gemeente telt 120 leden. Van Tilburg: "Naast onze zondagse diensten komen we ook op woensdagavond samen om vervolgstof door te nemen."

Zorgen over de tijdgeest

"Eenmaal terug in Nederland moet ik toegeven dat ik mij opgesloten voelde. In Canada beschikten we over een enorme lap grond. Wat een vrijheid. Wat een rust. In Nederland viel ik direct midden in een hectisch bestaan. De tijdgeest baarde mij grote zorgen. Ik zag hoe onze economie onze vrouwen 'opeet'. Waar zijn de grote gezinnen? Onze hypotheek en vakantie lijken tegenwoordig belangrijker dan het gezin. Ook als predikant word je overal in meegezogen als je niet oppast."

"Ik hoop alleen niet dat ik als een chagrijnige, oude man in een rolstoel mijn leven slijt. Dat sombere zit wel in mijn hart, hoor"

Ook raakte Van Tilburg betrokken bij het Comité Herleving Gebed voor Israël. Vanuit dat kader roept hij op tot het houden van bidstonden voor de bekering van het Joodse volk en de vrede van Jeruzalem. "Bewogenheid met het Joodse volk vanuit Bijbels perspectief lijkt ook in onze kerken steeds minder te worden. De Palestijnen worden als de underdog gezien, als slachtoffers van de bezettingsmacht Israël. Al doen hun voorgangers voorkomen over verzoening en vrede te spreken, tegelijk propageren ze een grote afkeer van het Jodendom en de Thora. Maar God heeft Zijn volk niet verstoten!"

Ziek

In fysiek opzicht merkt de predikant op dat de jaren gaan tellen. "Al meer dan 10 jaar kamp ik met de ziekte van Parkinson. Daardoor loop ik erg moeizaam. Desondanks geeft de Heere mij nog steeds kracht om de kansel op te gaan. Begrijp mij niet verkeerd, de Heere heeft mij écht niet nodig. Psalm 68 maakt duidelijk dat Hij mensen ook in de woestijn gebruikt. Daarom beangstigt mij dit niet. Het gaat allemaal wat trager, maar de Heere schenkt mij kracht. Ja, het leven gaat zoals God het wil. Ik hoop alleen niet dat ik als een chagrijnige, oude man in een rolstoel mijn leven slijt."

"Dat sombere zit wel in mijn hart, hoor. Des te groter is het wonder dat ik uit genade in Christus mag roemen als mijn Leraar, mijn Hogepriester, mijn Koning en mijn Leidsman."

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Foto kerk:



De Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Culemborg.
Deze evangelisatie bestaat al 77,5 jaar. Er zijn gemiddeld 25 bezoekers zondags.
Volgende keer: de Oud Ger. Gem. in Ned. te Bergambacht.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

(Bron foto exterieur: [http://reliwiki.nl/index.php/Bestand:ID_11169_-_Culemborg_ELK_Achterstraat_Rol_215_\(26\).JPG](http://reliwiki.nl/index.php/Bestand:ID_11169_-_Culemborg_ELK_Achterstraat_Rol_215_(26).JPG)
Bron foto interieur: <http://drimble.nl/cultuur/culemborg/366793.html>)

Engelse Hymne:

Ik stuur u weer een keer een Engelse hymne mee. Het is een versie van de voor ons bekende Psalm 130, die komt uit de bundel van de bekende Metropolitan Tabernacle te Londen. Zelf ben ik een groot liefhebber van deze Hymnes en Psalmen. Als u Hymnes wilt horen verwijst ik u naar de diensten van de Tabernacle die u hier kunt bekijken op de video: <http://www.metropolitantabernacle.org/sermons-online/services>

Psalm 130 Version 2 10 4. 10 4. 10 10

FROM sorrow's depths I cry, O Lord, to Thee:
Lord, hear my call;
I love Thee, Lord, for Thou dost heed my plea,
Forgiving all;
If Thou shouldst mark our sins, who then could stand?
But grace and mercy dwell at Thy right hand.

2 I wait for God, the Lord, and on His Word
My hope relies;
My soul still waits, and looks unto the Lord,
Till light arise;
I look for Him to drive away my night,
Yea, more than watchmen look for morning light.

3 Hope in the Lord, as praying saints, and He
Will well provide;
For mercy and redemption full and free
With Him abide;
From sin and evil, mighty though they seem,
His arm almighty will His saints redeem.

The Psalter, 1912

2 Spreuken van Spurgeon:

Als u Christus kent, probeer dan te strijden onder Zijn Banier.

Als de Heere tijdens ons leven met ons is, hoeven we ons niet ongerust te maken over het uur van onze dood, want als we gaan sterven, zullen we tot de ontdekking komen dat de Heere er is!

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

4 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

111. Dat is het rechte christelijke kruis, dat men niet alleen het kwade lijdt, maar ook onrecht moet hebben, en gelijk Christus, met de kwaaddoeners moet gerekend worden.

112. Wie Christus broeder en mede-erfgenaam wil zijn, denke ook een martelaar en medelijder te zijn.

113. Verzoeken zijn voor de heiligen zo nodig en nodiger, dan eten en drinken, opdat zij in vrede en ootmoed blijven en leren zich alleen aan Gods genade te houden.

114. Elke droefenis is een geboorte, door welke de nieuwe mens geboren wordt en de oude sterft.

Gedicht:

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
Heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
Sterkt Hij mij met 't hemels Brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len,
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Door al 't aardse stormgebruis.
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
Jezus leidde m' al de weg!

