

Kerkelijke Nieuwsbrief week 34
zaterdag 16 augustus 2014

zaterdag 9 augustus tot

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 9 augustus: ds. D. de Wit Ger. Gem. predikant te Barneveld (Centrum, er is nog een Ger. Gem. Zuid in Barneveld) is 50 jaar geworden

Dinsdag 12 augustus: ds. J. M. J. Kieviet CGK predikant te Dordrecht (Centrum, er is nog een CGK Zuid in Dordrecht) wordt 64 jaar

Ds. D. Zoet HHK predikant te Ouddorp wordt 43 jaar

Woensdag 13 augustus: ds. A. Kort Oud Ger. Gem. in Ned. predikant te Krimpen aan de IJssel wordt 63 jaar

Vrijdag 15 augustus 2014: ds. C. M. Visser HHK predikant te Ottoland en Barendrecht wordt 65 jaar. Uiterlijk 1 mei 2015 moet ds. Visser met emeritaat. In de HHK worden nog 3 predikanten 65 dit jaar die dus allemaal per 1 mei 2015 moeten stoppen.

Totaal deze maand na deze week nog 12 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van de weken 35 en 36, 16 augustus tot 30 augustus zijn er 11 verjaardagen. In September zijn er 20 verjaardagen

Nieuwsberichten:

Vijf pastors Eritrea vrijgelaten

ASMARA (RD). Vijf pastors in opleiding die sinds april werden vastgehouden in Eritrea, zijn weer vrij.

Dat meldde Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgte christenen, gisteren. De vijf behoren tot de door de overheid toegestane Lutherse Kerk. Ze werden eind april gearresteerd, vlak nadat de kerk aankondigde dat de pastors tot predikant bevestigd zouden worden.

Een formele aanklacht tegen de mannen bleef uit. Ook kregen ze geen kans zichzelf te verdedigen voor een rechtbank. Het grootste deel van hun tijd in hechtenis zaten de pastors in isoleercellen. Midden juli werden ze overgeplaatst naar een gezamenlijke cel, waar ze tot hun vrijlating zondag verbleven.

(Bron: www.rd.nl)

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Link

www.prekensite.nl

Op deze site staan zo'n 1350 preken van voorgangers uit diverse kerkverbanden.

Foto kerk:



De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leersum.

U kunt altijd een verzoekfoto aan mij doorgeven dan zet ik die kerk een keer in de nieuwsbrief.

(Bron van de foto's: www.reliwiki.nl van kerkenverzamelaar André van Dijk)

Gedicht:

In de smeltkroes

En of het laat is dan wel vroeg'
eens spreekt Hij toch: "Het is genoeg!"
Vertrouw op Hem Die u bemint
zoals een vader 't liefste kind.
't Is liefde, zuiv're liefdegloed,
die u zo bitter lijden doet.

Hij weet wel wat Zijn kind behoeft;
zoals de smelter 't goud beproeft
en aan de lout'ring overgeeft,
totdat hij het gezuiverd heeft,
zó zuivert Hij met wijs beleid
ook úw geloof door druk en strijd.

Zoals de smelter 't lout'ringsvuur,
bepaalt Hij ook úw lijdensduur;
geen dag te vroeg, geen uur te laat,
't is al naar Zijn beleid en raad.
Dra volgt de dag op deze nacht;
wees daarom stil, mijn ziel, en wacht.

(zie 1Petr.1:6-7; Psalm 27:14)