

Kerkelijke Nieuwsbrief week 32  
zaterdag 1 augustus tot  
zaterdag 8 augustus 2015**Korte Meditatie J. C. Philpot****Vervulling****„Waarom het noodzakelijk was dat ook Deze wat had dat Hij zou offeren.”****Hebreeën 8:3b**

Wat de slachtoffers betreft: zij die op het geelkoperen altaar werden opgeofferd, kunnen wij in zes soorten verdelen: brandoffers, spijsoffers, zondoffers, schuldoffers, vuloffers en dankoffers. Deze waren door twee bijzonderheden van de andere offers onderscheiden: zij waren brandoffers die geheel of ten dele werden verbrand en zij waren het meest heilig. Zij werden dus onderscheiden van de hefoffers en beweegoffers, die niet met vuur verbrand werden en niet „het heiligst” waren, maar die, zoals de naam aangeeft, „heilige lofzangen” genoemd werden, daar zij voor het merendeel vrijwillige dankoffers waren. Deze offeranden bestonden uit dieren en vogels. Van de dieren werden drie soorten in de slachtoffers opgeofferd: één uit het vee, namelijk de jonge stier, en twee uit de kudde, namelijk het schaap en de bok. Van de vogels werden twee soorten gebezigd: tortelduiven, jonge duiven, en in geval van de reiniging der melaatsen mussen. Van al deze offerdieren was het nodig dat zij van het mannelijk geslacht waren, behalve het zonden schuldoffer, en dat zij zonder gebrek waren. Daardoor werden de bekwaamheid en de onbevlektheid van de Heere Jezus als Priester en Offer afgeschaduwd.

**J. C. Philpot, predikant te Stamford**

(„De grote Hogepriester over het huis Gods”, 1862)

**Verjaardagen voorgangers:**

**Maandag 3 augustus:** ds. P. den Ouden HHK te Katwijk (Sporthal sinds 13 juni 2011, samen met ds. A. Vlietstra, er is ook een HHK die kerkt in de Unizaal) wordt 51 jaar.

Ds. M. Krijgsman Ger. Gem. in Ned. te Arnemuiden (sinds 15 sept. 2009) wordt 49 jaar.

**Woensdag 5 augustus 2015:** ds. H. Lassche HHK te Rijssen (sinds 2 sept. 2010) wordt 50 jaar.

**Vrijdag 7 augustus:** ds. A. Geuze Ger. Gem. in Ned. te Chiliwack (Canada, sinds 22 juni 2011) wordt 62 jaar.

In de volgende nieuwsbrief, die van week 33: 8 tot 15 augustus zijn er 4 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

**Ambtsjubilea predikanten HHK:**

**Zondag 2 augustus 2015:** ds. H. Jonker (88 jaar) emerituspredikant wonend te Barneveld is 43 jaar predikant. Ds. Jonker is de oudste HHK predikant. Hij preekt nog 1 keer per zondag.  
Eerstvolgende jubileum: 16 augustus D. V.

### **Beroepingswerk:**

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: [https://twitter.com/info\\_beroeopen](https://twitter.com/info_beroeopen)

### **Nieuwsberichten:**

#### **Boekenmarkten Elspeet**

Nog 1 keer wijs ik op de boekenmarkten aan de Schapendrift te Elspeet die **vandaag en 8 augustus** nog gehouden worden. Ik ga er zelf vanochtend heen. Het is de moeite van de reis waard. De markten duren van **10.00 tot 16.00**

### **Bijbel van kaft tot kaft voorgelezen in Maastricht**



beeld RD

In de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht gaan zo'n zeventig gelovigen de Bijbel van kaft tot kaft voorlezen. De voorleesmarathon, onder het motto Ooit zo iets gehoord?, begint komende maandag en neemt twaalf leesdagen in beslag. Het is een initiatief van religieuze ordes en congregaties uit heel Limburg, meldde de organisatie maandag.

lees verder op de link:

[http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/bijbel\\_van\\_kaft\\_tot\\_kaft\\_voorgelezen\\_in\\_maastricht\\_1\\_928798](http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/bijbel_van_kaft_tot_kaft_voorgelezen_in_maastricht_1_928798)

### **Vincent van Gogh schilderde de barmhartige Samaritaan**

29-07-2015 11:38 | gewijzigd 29-07-2015 14:37 | Redactie kerk



In mei 1890 schilderde Vincent van Gogh –terwijl hij in een inrichting verbleef– de barmhartige Samaritaan, die de zwaargewonde man op zijn paard helpt. beeld Kröller-Müller Museum Otterlo; Blauel – Artothek

**In mei 1890 schilderde Vincent van Gogh –terwijl hij in een inrichting verbleef– de barmhartige Samaritaan, die de zwaargewonde man op zijn paard helpt.**

Links is nog de priester te zien; in de verte de Leviet – die beiden „tegenover hem voorbij” gingen (Lukas 10).

Woensdag is het 125 jaar geleden dat Van Gogh overleed (29 juli 1890).

lees verder op deze link:

[http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/vincent\\_van\\_gogh\\_schilderde\\_de\\_barmhartige\\_samaritaan\\_1\\_929165](http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/vincent_van_gogh_schilderde_de_barmhartige_samaritaan_1_929165)

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: [www.refdag.nl](http://www.refdag.nl)

**Link:**

<http://www.mljtrust.org/>

**Foto kerk:**



De Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Hier is ds. A. van Voorden predikant.

*Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!*

(bron foto interieur en exterieure: [http://reliwiki.nl/index.php/Opheusden,\\_Kerklaan\\_1\\_-\\_Gereformeerde\\_Gemeente\\_in\\_Nederland](http://reliwiki.nl/index.php/Opheusden,_Kerklaan_1_-_Gereformeerde_Gemeente_in_Nederland))

(bron foto ds. van Voorden: [http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds\\_a\\_van\\_voorden\\_nieuwe\\_voorzitter\\_mbuma\\_zending\\_nederland\\_1\\_864857](http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_a_van_voorden_nieuwe_voorzitter_mbuma_zending_nederland_1_864857))

**Spreek van Spurgeon:**

Jezus moet voor ons geen Vriend zijn Die we af en toe eens opzoeken, maar een Vriend met Wie we steeds wandelen.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

### **2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):**

105. God geeft een grote heilige wel een klein geloof, en een klein heilige een groot geloof, opdat altijd de één de ander hoger houdt dan zichzelf.

106. De joden willen uit de werken, en niet uit het geloof er op aan; zij willen, dat er enkel joden zouden gelden in de hemel; en God wil dat er alleen christenen zullen gelden, die het waarachtig zijn.

### **Gedicht:**

#### ***De Bijbel***

Dit is het vlot waarop ik drijf,  
waarop ik altijd boven blijf;  
al ga ik ook ten onder.  
De rots waarop ik pal blijf staan,  
maakt dat ik nimmer kan vergaan;  
al is 't mijzelf een wonder.

En ben ik zwart hier ben ik blank,  
altijd vervult van lof en dank;  
daar 'k op dit vlot blijf drijven.  
En scheldt de duivel mij voor moor,  
o, daar houd ik mij zelve voor;  
toch zal ik sneeuwwit blijven.

Rein ben ik om dit Woord alleen,  
al komt de hel ook op de been;  
om 't anders te bewijzen.  
'k Ben wel niet vroom, maar 'k ben er één,  
die met Zijn glans mij eens bescheen;  
Dien 'k eeuwiglijk zal prijzen.

't Is waar als ik aan 't roer ga staan,  
dan zie 'k geweld der baren aan;  
en zeg ik ben verloren!  
Maar laat ik 't drijven zo het wil,  
terstond zijn alle baren stil;  
de hoop is weer herboren.

Daarop zo maak ik dit besluit,  
dat wat ik doe, t' is met mij uit;  
en laat mij dus maar drijven.  
Want is de Stuurman Zelf in 't schip,  
wat geef ik dan om bank of klip?  
Hij zal wel Stuurman blijven.

En voeren mij door oceaen,  
waar menig woedende orkaan,  
en storm mij wel doet beven.  
Maar hoe verkeert van kop tot been,  
door angst er vrees voert Hij mij heen;  
Hij leeft en ik zal leven.

Daarvoor heeft Hij dit Woord verpand,  
daarop gaf ik Hem hart en hand,  
en blijft de duivel woeden.  
Ja, plukt hij mij de haren uit,  
en schijn ik zelfs geheel zijn buit;  
Hij toch zal mij behoeden.

Geen nood! mijn vlot gaat veilig voort;  
Al slaap ik zelfs, Hij is aan boord,  
Zijn trouw blijf mij bewaken.  
Met mij is 't uit, Hij leeft alleen,  
'k laat hem het roer en anders geen,  
hoe ook het schip mag kraken.

Hij brengt het vast behouden aan,  
Hoe 't tegen wind en storm mag gaan;  
wat noodgeschrei ik make.  
Nog slechts een zet of wat en 'k strand,  
behouden aan in t' vaderland,  
verlost uit duivels kaken.

Wie Jezus heeft ten baak  
waarnaar hij komt te zeilen,  
met een gezond verstand  
om diepte te bepeilen,  
kiest liefde, hoop, geloof  
tot bootslien binnenboord.  
En voor zijn scheepskompas,  
des Heeren Heilig Woord.  
Zulk één wordt door de Wind,  
van Godes Geest gedreven.  
En zeilt gewisse koers,

naar 't eeuwig zalig leven.

*Jean Louis Berhardi (1811-1873)*