

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 5 augustus: Ds. H. Lassche HHK predikant van Rijssen hoopt 47 jaar te worden
Ds. D. Burggraaf emerituspredikant uit Wijk en Aalburg hoopt 32 jaar te worden. Ds.
Burggraaf kan i.v.m een ernstig ongeluk enkele jaren geleden niet meer voorgaan.

Dinsdag 7 augustus: ds. A. Geuze Ger Gem. in Ned van Chiliwack (Canada) hoopt 59 jaar te worden

Donderdag 9 augustus: ds. D. de Wit Ger Gem van Barneveld (Centrum) hoopt 48 jaar te worden

In de maand augustus totaal nog 16 verjaardagen

Ambtjubilea predikanten HHK:

Komende week geen. Eerstvolgende 16 augustus ds. R. J. Oomen en ds. H. Verheul

Ambtjubilea predikanten Ger. Gem:

Komende week geen. Eerstvolgende 17 augustus. Ds. J. M. Kleppe 41 jaar predikant

Verjaardagen Gereformeerde Gemeenten:

Dinsdag 7 augustus: Barneveld Centrum bestaat 117 jaar. Gemeente word sinds 31 augustus 2011 bedient door ds. D. de Wit. De gemeente is in het verleden bedient door:

Ds. E. Fransen (1895-1898)	Lisse	Overleden
Ds. A. Janse (1898-1908)	Kampen	Terneuzen
Oef. H. van Schothorst (1908-1910)	Oefenaar	Oefenaar
Ds. A. Janse (2e keer) (1910-1915)	Terneuzen	Tholen
Ds. J. Fraanje (1918-1949)	Goes	Overleden
Ds. Chr. van de Woestijne (1950-1953)	Ridderkerk	Barneveld (
Ds. Chr. van Dam (1954-1956)	Amsterdam	Rotterdam-Z
Ds. P. van der Bijl (1958-1962)	Rhenen	Genemuiden
Ds. A.W. Verhoef (1963-1969)	Kandidaat	lethbridge (
Ds. J. Koster (1971-1981)	Kandidaat	Klaaswaal
Ds. G.M. de Leeuw (1989-1997)	Kandidaat	lethbridge (
Ds. C. Hogchem (1997-2010)	Borssele	Genemuiden

Verjaardagen Gereformeerde Gemeenten buitenland:

Maandag 6 augustus: Kalamazoo bestaat 123 jaar. De Gemeente word momenteel bedient door ds. G. J. Baan (43 jaar). De gemeente is in het verleden bedient door:

Ds. K. Kreulen (1889-1893)		
Ds. H.H. Dieperink (1893-1903)		
Ds. G.J. Wolbers (1904-1909)	Grand Rapids (USA)	Enkhuizen (
Ds. C. van Adrichem (1912-1917)	Sheboygan (USA)	Paterson (U
Ds. A. van Dijke (1919-1922)	Oefenaar Sioux Center (USA)	Nieuw Beij
Ds. A. van Dijke (2e keer) (1926-1928)	Paterson (USA)	Nieuw Beij
Ds. A. Elshout (1969-1974)	Artesia (USA)	Ridderkerk
Ds. A. Vergunst (1981-1981)	Veen	Overleden
Ds. H. Hofman sr. (1983-1988)	Gorinchem	Sioux Cent
Ds. A.T. Vergunst (1994-2000)	Kandidaat	Carterton (

Beroepingswerk:

Geen.

Nieuwberichten:

Ds. Onderdelinden: Weldadigheden van een Verbondsgod gedenken



Ds. C. L. Onderdelinden, predikant van de oud gereformeerde gemeente Bevervoorde te Rijssen, werd 25 jaar geleden bevestigd tot voorganger van hervormde evangelisatie te Driedorp. „Het moet alles gezien worden in het licht van de gelijkenis van de verloren zoon.” Foto Sjaak Verboom

RIJSSEN – Hij voelt er niets voor om uitgebreid te jubileren. Wat hij, na enige aandrang, wel wil, is, „om met Warburton te spreken, dankbaar de weldadigheden van een Verbondsgod gedenken.”

Zondag 29 juli was het 25 jaar geleden dat ds. C. L. Onderdelinden door ds. K. Veldman als voorganger werd bevestigd van de hervormde evangelisatie te Driedorp. „Het moet alles gezien worden in het licht van de gelijkenis van de verloren zoon.”

Er is geen reden voor veel aandacht, vindt de predikant uit Rijssen. „Nu ben ik 60 jaar en ik ben nog nooit één dag geweest wie ik voor Gods aangezicht had moeten zijn. Maar wat ook waar is: de Heere heeft mij, arme bedelaar die ik ben, al 25 jaar ambtelijk nog geen dag beschaamd, hoewel ik dagelijks schuld met schuld heb vermeerderd.”

Cornelis Leendert Onderdelinden werd op 1 september te Schiedam geboren. Hij groeide op in een gezin dat behoorde tot de Nederlandse Hervormde Kerk. „Van huis uit heb ik de oude waarheid niet echt meegekregen. Ik wist wel dat er wat met een mens moest gebeuren, maar dat was ook net alles.”

In het dorp Kethel en Spaland, vlak bij Schiedam, werd Onderdelinden, 24 jaar oud, ouderling. „In een gemeente met de vrouw in het ambt en zondags zongen we uit het Liedboek. Deze arme dwaas meende dat hij wat goeds voor de Heere kon doen. Het heeft maar een paar dagen geduurd, toen liet de Heere me zien dat ik ouderling was zonder God.”

Het was vooral zijn grootmoeder die indruk maakte op Onderdelinden. „Bij opoe kwam het oude volk over de vloer. Ik was een beetje bang voor die mensen. Stel je voor dat ze me zouden vragen hoe ik ouderling was geworden. Opoe vertelde me toen nog eens heel eenvoudig wat er gekend moet worden in het leven, wil het wel zijn. Daarop liet God Zelf me zien dat het zo niet verder kon. Ik kon niet meer leven zonder God en niet meer sterven zonder God. Wat er overschoot, was een verdoemelijk adamskind. Een van de eerste dingen die ik leerde was dit: als God gaat werken in je leven, houd al ons redeneren op.”

Onderdelinden ging godsdienstig op zoek. Hij kwam doordeweeks terecht in een zaaltje in Vlaardingen, van het Hervormd Comité. In 1979 ging hij in Utrecht theologie studeren. Daarnaast was hij als godsdienstleraar werkzaam, eerst in Veenendaal, later in Staphorst. Ook verleende hij als catecheet-pastoraal werker bijstand in verschillende gemeenten.

Zes jaar lang bleef hij voorganger van de hervormde evangelisatie in Driedorp. Wat niet kon, gebeurde toch. De hervormde voorganger werd beroepen tot lerend ouderling (later predikant) van de vrije oud gereformeerde gemeente te Oldebroek. „Ik durfde nooit uit mezelf uit de Hervormde Kerk te stappen, daar was toen ook geen reden toe. Totdat God sprak dat het moest. Weinig mensen begrepen er iets van, maar het was Gods weg, en als Hij iets regelt, regelt Hij het goed.” Sinds 2009 is ds. Onderdelinden predikant van de oud gereformeerde gemeente Bevervoorde te Rijssen.

„Iedere preek moet zonde en genade bevatten, want de Heere spreekt altijd met twee woorden. De weldadigheden van een Verbondsgod mogen rijk en breed worden uitgestald. Dan blijft er van de mens geen goed meer over. De boodschap is, kort en goed: „Bekeert u, en geloof het Evangelie.” En een ontdekte zondaar mag het horen: „Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur.”

Wie in zijn leven iets van de geestelijke strijd heeft leren kennen, herkent zich in Bunyan en zijn boeken, zegt ds. Onderdelinden. „Ik ken geen enkele schrijver die zo diep ingaat op het eeuwigheidsbesef, niet alleen in het beschrijven van de hemel, maar ook wat het zal zijn om door eigen schuld voor eeuwig verloren te gaan. Boekjes als de „Christenreis” en de „Christinnereis” komen uit de oude doos, maar zijn voor ons goed genoeg. Bunyan is voluit Bijbels en evenwichtig in de bediening van Wet en Evangelie. Ik kan er mijn hart wel eens aan ophalen.”

Vele malen was ds. Onderdelinden bezoeker van de predikantenconferentie in het Engelse Leicester. „Ik voel mij een vriend en een metgezel van allen die Zijn Naam ootmoedig vrezen. Aan een vergrootglas en aan een weegschaal heb ik een hekel. Verschillen moeten we niet uitvergrooten, maar wel de grondstukken der waarheid onderscheidend preken. Ook een prediker moet van genade leven. Laten we elkaar niet onnodig verketteren. Wie ben ik zelf? Niet anders dan een bedelaar die de andere bedelaar vertelt waar het brood te krijgen is.”

Van de Balkan Zending is ds. Onderdelinden al vele jaren voorzitter. „De nood van zending en evangelisatie is mij opgelegd. De opdracht is: predik het Evangelie aan alle creaturen. Alle creaturen, dat wil zeggen: alle mensen. Wie is dan de mens in zijn mateloze arrogantie om te menen dat de loop van het Evangelie zou stoppen bij kerkmuren of landsgrenzen?”

Of er hoop is voor jongeren, is voor ds. Onderdelinden geen vraag. „Er zijn jongeren met een diepe geestelijke hunkering naar oprecht geestelijk leven. Ze missen echter identificatiefiguren, en dat is onze schuld. Ze kennen geen mensen in wie ze terugvinden wat ze zelf missen. De jeugd ziet meer onoprechtheid in ons kerkelijk leven dan ware godsvrucht. Pas zei een meisje tegen me dat ze niet op iedere avondmaalsganger jaloers kon zijn. Ze zag scherp dat het leven van avondmaalsgangers niet altijd versierd wordt met de vreze des Heeren. Dat moet ons aanklagen. Op dit punt heeft iedereen huiswerk genoeg, een dominee ook. De Britse theoloog John Wesley had vele jaren onder de indianen gewerkt, om hen te bekeren. Toen hij terugkwam zei hij: Maar wie zal John Wesley nu bekeren?”

Straatbijbel krijgt vervolg met "Genesis, hoe die torrie begon"



APELDOORN – De Straatbijbel "De Torrie van Mattie", die vorig jaar uitkwam, krijgt een vervolg met het tweede deel: "Genesis, hoe die torrie begon". Het nieuwe deel in straattaal is opnieuw geschreven door Daniël de Wolf en moet in oktober uitkomen.

Op 10 augustus zal verder een app verschijnen over de Straatbijbel. Dat maakte Youth for Christ [dinsdag](#) bekend.

De [Straatbijbel](#) over Genesis telt 128 pagina's en is daarmee dikker dan het eerste deel. De Wolf: „Genesis is een veel dikker boek dan Mattheüs, daarom hebben we nu meer ruimte genomen. Toch kunnen we niet alle verhalen kwijt in 128 pagina's, we kiezen voor de belangrijkste. Daarbij hebben we controversiële verhalen zeker niet overgeslagen. Zo komt bijvoorbeeld de verkrachting van Dina aan bod en de wraak die de zonen van Jacob daarvoor nemen.”

De straatpastor heeft bewust gekozen voor Genesis omdat de verhalen in dat Bijbelboek bekend zijn. De gebeurtenissen van Adam en Eva, Jacob en Ezau en Noach roepen herkenning op.

De Straatbijbel is een initiatief van [Youth for Christ](#), het [Nederlands Bijbelgenootschap](#) en [Ark Mission](#). Auteur De Wolf was werkzaam voor Youth for Christ in een achterstandsbuurt in Rotterdam. Nu geeft hij leiding aan een buurtkerk voor jongeren, [Thugz Church](#).

Paus Benedictus XVI voltooit derde boek over Jezus



Paus Benedictus XVI voltooide onlangs zijn derde boek over Jezus. Foto EPA

VATICANSTAD – Paus Benedictus XVI, hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, heeft tijdens zijn zomervakantie zijn derde boek over Jezus voltooid. Dat heeft het Vaticaan donderdag meegedeeld. Het boek gaat in op de verhalen over de kindertijd van de stichter van het christendom.

De uit Duitsland afkomstige paus heeft het boek in zijn moedertaal geschreven. Het zal nu in diverse talen worden vertaald. Naar verwachting zal het in het najaar verschijnen.

De nu 85-jarige Benedictus begon in de zomer van 2003 aan de serie, toen hij nog hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk was. Hij zou al zijn vrije tijd in de boeken hebben gestoken.

Koperdiefstal bij kerk in Etten

ETTEN – In het Gelderse Etten is in de nacht van maandag op dinsdag zo'n 15 meter aan koperen regenbuizen gestolen van de Oude Kerk. Ook zijn bliksemafleiders afgeknipt.

Dieven hadden de hervormde kerk een maand geleden ook al op het oog, maar hun poging mislukte om het kostbare koper te stelen. Nu is het koper met geweld losgewrikt van de kerkmuren. De schade wordt geschat op duizenden euro's. Er is aangifte bij de politie gedaan, zo maakte De Gelderlander [woensdag](#) bekend.

Ds. H. Jonker 40 jaar predikant



BARNEVELD – Het is nodig dat predikanten blijven preken over de twee wegen en over de vruchten van het nieuwe leven, opdat de mensen zich niet bedriegen voor de eeuwigheid. Dat vindt de 85-jarige ds. H. Jonker. De hersteld hervormde emeritus predikant uit Barneveld stond donderdag 2 augustus veertig jaar in het ambt.

Hendrik Jonker werd op 4 mei 1927 in Vriezenveen geboren. Als enige van de tien kinderen uit het gezin mocht hij naar het middelbaar onderwijs. Hij trouwde, het echtpaar kreeg zeven kinderen. Jonker begon een eigen zaak, ze hadden het goed voor elkaar, maar onder de oppervlakte van het dagelijks bestaan leefde een steeds sterker wordende begeerte om God te dienen in de kerk. Zijn omkeer begon toen hij 8 jaar was. „Door een droom, die ik niet meer kon vergeten, kwam God in mijn leven, maar ik kende Christus nog niet. Ik zocht Hem overal. Eens toen ds. W. C. Lamain van de Gereformeerde Gemeenten in Vriezenveen preekte, vroeg hij me in het voorbijgaan wie ik was. Toen ik zei dat ik kantoorbediende was, zei hij: Ik hoop dat je nog eens in Gods dienst gebruikt wordt.” Tijdens zijn militaire dienstplicht in 1948 had hij het zo benauwd en was hij zo bang dat hij zich geen raad meer wist. „Toen sprak God met kracht in mijn ziel: „Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs, toen Ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan; also heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.” Op dat moment kwam de blijdschap van de verlossing door het bloed van Christus in mijn ziel. Ik beloofde de Heere iedereen die het horen wilde van Hem te vertellen. Achter de toonbank heb ik veel gepreekt.”

Vanaf die tijd voelde hij, eerst verborgen, maar later steeds duidelijker, een roeping tot het predikantschap. In november 1963 las hij een meditatie in De Banier (het blad van de SGP), van ds. H. G. Abma over de tekst: „En in Zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.” De woorden werden op de bodem van zijn hart geschreven en ze zijn er nooit meer weggegaan. „Nu nog, als ik onder aan de preekstoel sta, ondervind ik de kracht ervan.”

De professoren Van Ruler en Jonker raadden hem de studie theologie af, omdat hij een behoorlijk gezin had te onderhouden. Ze adviseerden hem de catechetencursus te doen. Dat heeft hij gedaan. Daarna volgde de studie voor hulpprediker.

Jonker preekte vanaf 1970. Tot zijn verrassing werd hij in 1972 –nu veertig jaar geleden– beroepen door de hervormde gemeente van [Randwijk](#). De provinciale kerkvergadering Gelderland gaf hem in 1973 de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen en ambtsdragers te bevestigen. „God maakte Zijn Woord waar.”

In zijn tweede gemeente, [Lekkerkerk](#), werd hij in 1978 op artikel 277e officieel tot predikant bevestigd. Daarna stond hij in [Nijkerkerveen](#) (1980) en Kootwijk/[Kootwijkerbroek](#) (1987) In 1989 ging ds. Jonker met vervroegd emeritaat, waarna hij [verschillende gemeenten](#) in het pastoraat diende. Het pastorale werk is gestopt, maar preken doet hij nog steeds –elke zondag één keer– ondanks zijn 85 jaar. „Nou en of! Ik doe het graag. Het is mijn roeping. Het Woord drijft me naar de preekstoel. Ik hoop te blijven preken zolang God me gebruiken kan. Het grootste probleem is om alle schatten van het Evangelie in een klein doosje te doen en op tijd te stoppen. Het belangrijkste in de verkondiging is Christus. Wie in Christus is, is een nieuws schepsel. Tijdens de preek zeg ik dat het Evangelie niets kost, maar vijf minuten later zeg ik dat het volgen van Christus je hele leven kost. Die twee zaken zijn niet met elkaar in strijd.”

Ds. Jonker heeft zorgen over de kerk. „We moeten blijven preken over de twee wegen en over de vruchten uit het nieuwe leven, opdat mensen zich niet bedriegen voor de eeuwigheid. Het gaat om Christus, maar de toeleidende weg naar Hem toe moet ook duidelijk verkondigd worden. Predikanten moeten zich geroepen en gezonden weten om dat te preken. Is bij alle predikanten dat heilige verlangen aanwezig om verloren zondaren tot Christus te brengen? Is men voldoende bewogen met het heil van de hoorders?

Een bewogen predikant zal zeker zelfverloochening kennen. Zelfverloochening bestaat uit oprechtheid, liefde en vergevingsgezindheid. Die heeft een predikant nodig om zonder aanzien des persoons te kunnen spreken. Hij moet de strijd niet zoeken, maar het kan niet anders of hij krijgt, als hij Christus recht preekt, strijd en vijanden. Dan blijkt of het hem te doen is om zijn eigen eer, of om de eer van God.”

Link:

www.kerkrecht.nl ctrl+klikken rechtermuis of intypen bij Google.nl

Voor op/aanmerkingen, aanvullingen enzovoorts mag u/jij mij altijd mailen.
Met vriendelijke groeten,
Christoffel