

Kerkelijke Nieuwsbrief week 31
1 augustus 2015

zaterdag 25 juli tot zaterdag

Meditatie van ds. D. C. Flapper uit Oldebroek**Vreemdeling**

„Ik ben een vreemdeling op de aarde.” Psalm 119:19a

Voor niemand zijn deze woorden zo waar geweest als voor Christus. Hij woonde in de eeuwigheid bij Zijn Vader. Dat was Zijn thuis, en is het altijd gebleven, volkomen. In de eeuwigheid is de volzaligheid van de Drie-enige God. Daar had Hij de heerlijke liefdesgemeenschap met Zijn Vader en Zijn Geest. Daar was de taal zo anders, de omgeving zo anders, daar waren de gewoonten zo anders. Zo heerlijk, zo vol en rijk, zo zalig.

Vrijwillig verliet Hij echter de hemelse heerlijkheid om naar deze aarde te komen, als Borg, als Middelaar voor een verloren, verdoemeniswaardige Kerk. Daar had Hij in de raad des vredes volkomen mee ingestemd. Hij zou Zijn thuis verlaten. En dat was een zeer diepe vernedering voor de Zoon van God. Dat zou Zijn smart vermeerderen. Meer dan dertig jaar met Zijn reine, heilige ziel en lichaam over de aarde gegaan onder de toorn Gods.

Elke ademhaling hier op aarde heeft Hij de pestwalm van de ongerechtigheid geroken.

Overall kwam de doodslucht der zonde Hem tegemoet. Elk woord dat tot Hem gesproken werd, moet een striem in Zijn gezicht zijn geweest. Elke dag geconfronteerd met de zonde in al zijn ontzettende uitingen. Smart en beproeving zonder mate hebben Hem naar lichaam en ziel willen verteren. De Naam Zijns Vaders werd op een gruwelijke wijze onteerd. De Geest bedroefd en gelasterd. Zijn waardigheid beledigd, Zijn onderwijs veracht, Zijn Evangelie verworpen. Hier ontmoette Hij haat, vijandschap, bitterheid. Hier werd Hij bespot, bespuwd, geslagen en aan het kruis genageld.

Hoe zal Hij Zich een vreemdeling op deze aarde gevoeld hebben. „*De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge.*” Dit was Zijn thuis niet. En toch moest Hij hier zijn. Om de toorn Gods weg te dragen. De schuld te betalen en de straf te ondergaan. De wet Gods te vervullen. Hij was in de diepste zin wel *in* deze wereld, maar niet *van* deze wereld. En Hij was het als Borg voor allen Die Hem van de Vader gegeven waren.

Zou het voor één die door de genade Gods wederom geboren is anders zijn? Voor één aan wie Christus geopenbaard is, en verklaard? Voor één die zich door genade in het volle bewustzijn het eigendom van Hem mag weten, op rechtsgronden? Zou het voor één die mag weten met de Drie-enige God verzoend te zijn, anders zijn? De vreemdelingschap, bedoel ik? Ja, zo bedroevend vaak en veel anders. Dat is menigmaal hun smart. Dat is hun klacht in de binnenkamer.

Want ze hebben buiten Christus nog zo veel vermaak in deze wereld. Zitten nog zo vreselijk vast aan de dingen van deze wereld. Waar of niet? Maar in Hem zijn ze toch ook vreemdelingen op aarde? In de toerekening wel, ja. Wonder van almachtige genade! En toch niet alleen in de toerekening. Ook wanneer het geloof in beoefening mag zijn (klein geloof of groot geloof, zwak of sterk), kunnen ze zich hier ten diepste niet thuis voelen. Hier is geen volle rust, geen blijvende vrede. Hier heerst de zonde nog zo veel, vanbinnen en vanbuiten, hier gaat de satan rond, hier blijft de wereld zo ons verdorven vlees strelen.

Hier moet de strijdende Kerk zo vaak de gemeenschap met God in Christus missen. Voor zover Christus' beeld in het hart hersteld wordt, zover zijn ze vreemdeling. En dat is vleeskruisigend en zonedodend. Dat is Godverheerlijkend en zielzaligend. Vandaar die voortdurende verzuchting: „Maak ons toch, lieve Heere, uit genade, Uw beeld gelijk.”

ds. D.C. Flapper, Oldebroek

(overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad van 8/10/2010)

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 25 juli: ds. J. Driessen Ger. Gem. emerituspredikant (sinds 1 sept. 2009) wonend te Moerkapelle wordt 76 jaar.

Donderdag 30 juli: ds. J. van Laar Ger. Gem. te Rijssen (West sinds 5 sept. 2013, er zijn in Rijssen nog 2 Ger. Gem.'s) wordt 44 jaar.

Vrijdag 31 juli 2015: ds. P. van Veen Oud Ger. Gem. in Ned. te Benthuizen (sinds 5 okt. 2011) wordt 65 jaar.

In Augustus zijn er 19 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 32: 1 tot 8 augustus 2015 zijn er 4 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst tot begin september op mijn website.

Ambtsjubilea Vrije Oud Ger. Gem.:

Woensdag 29 juli 2015: ds. C. L. Onderdelinden (63 jaar) te Rijssen Bevervoorde (sinds 21 januari 2009) is 28 jaar predikant.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount:

https://twitter.com/info_beropen

Nieuwsberichten:

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Foto kerk:

De Christelijk Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. Predikant van deze gemeente is de 41-jarige ds. M. A. Kempeneers sinds 20 juni 2012.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

(Bron foto exterieur en interieur: http://www.reliwiki.nl/index.php/Katwijk_aan_Zee,_Duinrustplein_10_-_Bethelkerk)

Bron foto ds. Kempeneers:

http://www.refdag.nl/christen_hoort_niet_in_moskee_1_163947)

Spreek van Spurgeon:

Besteed zorg aan uw verborgen leven. Laat het zó zijn, dat u zich niet zult schamen als u op de laatste, de Grote Dag erop terugziet.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

103. Alle andere werken kan een heiden, jood, turk en zondaar ook doen; maar op God vast te betrouwen, is niet mogelijk, dan voor een christen, door Gods genade verlicht.

104. Indien men mij de keus gaf, zo wilde ik het werk van een boer of dienstmaagd, die christenen zijn, hoe boers en morsig het ook zijn mocht, liever hebben, dan al de

grote overwinningen en triumpfen van Alexander de Grote, Julius Ceaser en andere heidenen.

Gedicht:

HAAST U!

Het was de avond voordat Hij kwam –
En in het gehele huis was er *niemand* die aan het bidden was.
Hun Bijbels lagen achteloos op hun boekenplank
In de hoop dat Hij daar niet kwam
Niemand die ooit knielde of het hoofd even boog:
Een moeder in haar schommelstoel, met een baby op schoot,
Keek op tv naar de laatste show, terwijl ik een dutje deed.

Toen klonk vanuit het oosten er opeens zo'n rumoer
Ik sprong op om te zien wat er aan de hand was
Ik vloog als in een flits naar het raam,
Opende de sloten en deed de gordijnen omhoog.
Toen ontwaarden mijn turende ogen engelen die verkondigden dat Hij er was!
Met het licht van de zon, dat zijn heldere stralen gaf.
Ik wist het opeens: Dit moet *dé* Dag zijn!

Het licht van Zijn gezicht deed me mijn hoofd bedekken
Het was de wederkomst van Jezus, precies zoals Hij gezegd had!
En hoewel ik wereldse wijsheid en weelde bezat
Schreeuwde ik het uit, toen ik Hem zag, vanwege mijzelf!

In het Boek des levens dat Hij in Zijn hand hield
Was geschreven de naam van elk die behouden was
Hij sprak geen woord toen Hij zocht naar mijn naam
En toen Hij sprak dat mijn naam daar niet was
Toen boog ik mijn hoofd vol schaamte.

De mensen wiens namen met liefde geschreven waren
Die nam Hij en bracht hen bij Zijn Vader hierboven
Met hen die gereed waren, voer Hij op zonder geluid
Terwijl alle anderen daar bleven.

Ik viel op mijn knieën, maar het was al te laat
Ik had te lang gewacht en zo mijn lot verzegeld
Ik stond en ik schreeuwde toen zij uit het gezicht verdwenen
O, dat ik vanavond toch bereid was geweest!

*De betekenis van de woorden in dit gedicht is duidelijk:
De wederkomst van Jezus is dichtbij*

*Er is slechts één leven en als de laatste roep weerklinkt
Dan zullen we weten dat de Bijbel werkelijk de waarheid was!*