

Kerkelijke Nieuwsbrief week 31
augustus 2013

zaterdag 27 juli tot zaterdag 3

Verjaardagen voorgangers:

Dinsdag 30 juli: kand./prop. J van Laar Ger. Gem. wonend te Opheusden wordt 42 jaar. Hij zal op 5 September bevestigd worden te Rijssen door ds. L. Blok

Woensdag 31 juli: ds. P. van Veen Oud Ger. Gem. in Ned. predikant te Benthuizen wordt 63 jaar

Zaterdag 3 augustus: ds. P. den Ouden HHK predikant te Katwijk (Sporthal, je hebt ook een HHK in de Unizaal), waar hij samen met ds. A. Vlietstra (55 jaar oud) staat) wordt 49 jaar

Ds. M. Krijgsman Ger. Gem. in Ned. predikant te Arnemuiden wordt 47 jaar

Totaal in Augustus 19 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 32, 3 tot 10 augustus zijn er 6 verjaardagen

Ambtsjubilea Hersteld Hervormde Kerk:

Vrijdag 2 augustus: ds. H. Jonker (86 jaar oud) uit Barneveld is 41 jaar predikant. Hij preekt op deze hoge leeftijd nog één keer per zondag

Ambtsjubilea (Vrije) Oud Ger. Gem.:

Maandag 29 juli: ds. C. L. Onderdelinden (61 jaar oud) van Rijssen is 26 jaar predikant. Hij staat sinds 2009 in Rijssen.

Nieuwsberichten:

Steeds meer preken op internet, zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/terdege_steeds_meer_preken_op_internet_1_755965?localLinksEnabled=false

Drie opvolgers voor prof. dr. W. J. op 't Hof (65 jaar oud) aan seminarie HHK

Zie de 2 linken hierover:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/drie_opvolgers_voor_prof_dr_w_j_op_t_hof_aan_seminarie_hhk_1_756343?localLinksEnabled=false

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/uitleg_over_opvolging_van_prof_dr_op_t_hof_aan_seminarie_hhk_1_756580?localLinksEnabled=false

Reformatrische Boekenmarkten Elspeet

Vandaag zaterdag 27 juli, volgende week zaterdag 3 augustus en zaterdag 10 augustus zijn er boekenmarkten in Elspeet. De markt begint om 10.00 en duurt tot 16.00. De markt wordt aan de Schapendrift gehouden vlak bij de schaapskooi. Er zijn ongeveer 30 kramen. Voor meer informatie, kijk op deze site: www.vanderwalboeken.nl of bel dit Tel. Nr.: 0184-684808

Vijfde Veluwe Zendingsdag bezocht door 1400 mensen

Kerkelijke Nieuwsbrief week 31 27 Juli tot 3 Aug. Voor reactie, mail naar: chrdekker@kliksafe.nl

Zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/vijfde_veluwse_zendingsdag_bezocht_door_1400_mensen_1_756883

Nog een link over zendingsmiddag Elburg

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/evangelist_bor_spreekt_op_zendingsmiddag_elburg_1_756880

GgiN Ochten bouwt nieuwe kerk



De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Ochten bouwt een nieuwe kerk in nieuwbouwwijk De Triangel. Het bedehuis moet plaats gaan bieden aan 625 kerkgangers, laat scriba J. A. Zwerus weten.

Er is in het ontwerp rekening mee gehouden dat het aantal zitplaatsen in de toekomst kan worden uitgebreid. De kerk –een ontwerp van Van Beijnum architecten– is volledig onderkelderd. In de kelder komen zes zalen, een fietsenstalling en een opbaarruimte.

De kerk aan de Molenhof komt na de zomervakantie in de verkoop. De kerkzaal is te klein geworden door groei van gemeente.

De totale kosten van het nieuwe godshuis –inclusief grond– bedragen 3,9 miljoen euro. Vrijwilligers nemen diverse werkzaamheden voor hun rekening.

Het nieuwe orgel wordt samengesteld uit de instrumenten van de Sint-Caeciliakerk te Berkel-Enschot en de Maranathakerk te Driebergen. Orgelbouwer G. C. Klop uit Garderen neemt de bouw van het instrument voor zijn rekening, met hulp van vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de kerk in april 2014 in gebruik wordt genomen.

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Link:

http://www.oosteuropa-werkgroep.nl/blog/15848/Reisverslag_mei_2013.blog

Foto kerk:



Hersteld Hervormde Kerk te Urk Moria. Deze gemeente telt 584 leden en is vacant sinds 1 april 2013 na vertrek van ds. J. den Boer naar Nieuwleusen. Op Urk is nog een HHK, genaamd Elim en die gemeente telt 339 leden.
Volgende week: Ger. Gem. in Ned. te Ederveen

Gedicht:

Zondag 23

(wijze Psalm 77)

Ik was al Gods straffen waardig.
Maar ik ben voor God rechtvaardig.
Door een waar, oprecht geloof,
Dat mij niemand meer ontroof
Mijn geweten blijft wel spreken
Van mijn zonden en gebreken,
Nochtans zal ik zalig zijn.
Zijn Gerechtigheid is mijn.

Ach, ik ken mijn diepe noden;
Tegen elk van Gods geboden
Heb ik zwaar gezondigd, ja
Roem ik, dat is in gena,
'k Heb niet één gebod gehouden,
Waarop ik nog roemen zoude.
Mijn natuur is boos en kwaad,
Gans verdorven, vol van haat.

'k Ben tot alle kwaad genegen,
Maar ik heb gena verkregen;
Zonder enig goeds van mij
Sprak mij God voor eeuwig vrij,
Christus' heil is mij geschonken,
O, dat doet mijn hart ontvonken.
Zijne heiligheid is mijn,
Daarom zal ik zalig zijn.

De kwitantie is getekend,
Alles wordt mij toegerekend.
Wat mijn Heiland heeft gedaan;
Vrij mag ik nu henengaan.
Nu is 't of ik in mijn leven
Nimmer zonden had bedreven,
Ja, als had ik 't al volbracht,
Wat God van Zijn kind verwacht