

Kerkelijke Nieuwsbrief week 30
19 juli 2014

zaterdag 12 juli tot zaterdag

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 12 juli: ds. J. van Belzen Ger. Gem. te Oosterland is 50 jaar geworden

Maandag 14 juli: ds. J. A. Weststrate Ger. Gem. in Ned. te Pretoria (Zuid Afrika) wordt 50 jaar. ds. Weststrate verblijft nog zeer regelmatig in Nederland.

Ds. J. IJsselstein Ger. Gem. te Kampen wordt 49 jaar

Woensdag 16 juli: ds. H. Paul Ger. Gem. emerituspredikant te Moerkapelle wordt 86 jaar. Op deze hoge leeftijd preekt ds. Paul nog elke zondag 2 keer.

Ds. B. de Romph CGK emerituspredikant te Papendrecht wordt 74 jaar

Donderdag 17 juli: ds. R. A. M. Visser Ger. Gem. te Terneuzen wordt 40 jaar

Totaal deze maand na deze week nog 6 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 31, 19 tot 26 juli zijn er 4 verjaardagen

In Augustus zijn er 22 verjaardagen

Ambtsjubilea Oud Ger. Gem. in Ned.:

Donderdag 17 juli 2014: ds. T. Klok (68 jaar) van Urk is 23 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 29 juli D. V.

Bij de HHK en Ger. Gem. in Augustus

Nieuwsberichten:

Kleine gemeente krijgt geen bouwvergunning

10 jul 2014 **ALGERIJE**

Algerije – Een kleine christelijke gemeente in Maatkas, een dorp ten zuidwesten van Tizi Ouzou, worstelt met plaatselijke autoriteiten over de vergunning voor een huis dat ze willen bouwen. Uiteindelijk willen ze het gebouw gaan gebruiken als kerk.

Een lid van de kerk schonk onlangs een stuk grond aan de christelijke gemeente met de bedoeling dat er een kerk gebouwd kon worden. “Onze groep bestaat al twintig jaar”, zegt een van de leiders. “In het begin hielden we onze bijeenkomsten in het bos. Later mochten we het huis van een van de leden gebruiken voor onze diensten. En recentelijk kregen we een stuk grond aangeboden om daarop te bouwen.”

De leiders wisten dat een aanvraag voor kerkbouw zou worden geweigerd. Daarom vroegen ze vergunning om een huis te bouwen. “Het gemeentebestuur weigerde toestemming te geven, terwijl onze aanvraag in orde was. Ze kennen ons en ook weten ze dat ons uiteindelijke doel is om het huis te gebruiken voor onze erediensten”, zegt Hocine, een van de leiders van de kerk in Maatkas. Hij vervolgt: “Het gemeentebestuur geeft wel toestemming aan plannen die niet aan de bouwvoorschriften voldoen. Maar als ze met christenen te maken hebben, dan worden er allerlei hindernissen opgeworpen. Dit is discriminatie tegen ons christenen.”

Hocine is vastberaden om ‘in gebed’ te vechten voor de benodigde toestemming. “We laten dit niet los. We weten dat onze strijd niet tegen mensen is, maar tegen de machten van de duisternis. Onze kerk gaat door met bidden totdat we de schriftelijke toestemming hebben ontvangen.”

De kerk in deze omgeving weet dat gebed verandering kan brengen. In 2009 werd een kerk in Tizi Ouzou gesommeerd om te stoppen met de uitbouw van het kerkgebouw. Er werd zelfs bedreigd met afbraak. De gemeenteleden begonnen toen te bidden en te vasten. Drie jaar later gaven de ambtenaren, die destijds het werk hadden stilgelegd, officieel toestemming aan de kerkleiding om de bouw voort te zetten.

Hymne:

Ik stuur u nog een keer een mooie Engelse Hymne mee.

De hymne kunt u luisteren op onderstaande link:

http://hymns.countedfaithful.org/hymnmp3s/Hymn195_0_372.mp3

195 8 7. 8 7. D

I'VE found a Friend, O, such a Friend!
He loved me ere I knew Him;
He drew me with the cords of love,
And thus He bound me to Him:
And round my heart still closely twine
Those ties which nought can sever,
For I am His, and He is mine,
For ever and for ever.

2 I've found a Friend, O, such a Friend!
He bled, He died to save me;
And not alone the gift of life,
But His own self He gave me:
Nought that I have my own I call,
I hold it for the Giver:
My heart, my strength, my life, my all,
Are His, and His for ever.

3 I've found a Friend, O, such a Friend!
All power to Him is given
To guard me on my onward course,
And bring me safe to Heaven;
The eternal glories gleam afar
To nerve my faint endeavour:
So now to watch, to work, to war,
And then to rest for ever!

4 I've found a Friend, O, such a Friend!

So kind, and true, and tender;
So wise a Counsellor and Guide,
So mighty a Defender:
From Him Who loves me now so well
What power my soul can sever?
Shall life, or death, or earth, or hell?
No, I am His for ever!

James Grindlay Small, 1817-88

Foto kerk:



URK, Maranatha Kerk



De Christelijk Gereformeerde Maranathakerk op Urk. Op Urk zijn meerdere CGK's. Predikant hier is ds. C. P. de Boer (wordt volgende week 39)

(bron: reliwiki.nl)

Volgende week: de Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland. Dat is in de Hoekse Waard.

Gedicht:

Heer, Ik hoor van rijke zegen

1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

- 2 Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader,
stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort w liefde ook in mij.
- 3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heere!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!
- 4 Wil m' o Heiland, niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan Uw zij staan;
roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij;
roept Gij and'ren, roep ook mij.
- 5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.
- 6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.