

Kerkelijke Nieuwsbrief week 30
Zaterdag 27 juli 2013

Zaterdag 20 juli tot

Verjaardagen voorgangers:

Zondag 21 juli: ds. W. Visscher Ger. Gem. predikant te Amersfoort (waar hij al ruim 20 jaar staat) wordt 58 jaar

Donderdag 25 juli: ds. J. Driessen Ger. Gem. emerituspredikant te Moerkapelle wordt 74 jaar

In Augustus zijn er 21 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 31 27 juli tot 3 augustus zijn er 4 verjaardagen

Institueringen Gereformeerde Gemeenten buitenland:

Donderdag 25 juli: De gemeente van Sunnyside (USA) bestaat 72 jaar. Deze gemeente is vacant en de consulent is ds. H. D. den Hollander van Ford Macleod. De gemeente heeft 3 keer een eigen predikant gehad en is vacant sinds 1996.

Eerstvolgende: 6 augustus

Nieuwsberichten:

Kand. J. de Bruin (vader van een oud-klasgenoot van mij) uit Barendrecht is zaterdagmorgen bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Elburg.

Ds. K. Visser uit Barendrecht leidde de bevestiging. De tekst van de prediking was 2 Korinthe 5:11 en 14. Aan de handoplegging namen deel ds. Visser, ds. M. C. Tanis, ds. A. van de Weerd, ds. A. van Heteren, ds. B. L. C. Aarnoudse, ds. M. A. Kempeneers, ds. C. P. de Boer, ds. A. Hoekman, ds. A. J. T. Ruis en ds. D. Bos.

In de middagdienst deed ds. De Bruin intrede met een preek over Johannes 10:16. Na de prediking werd hij toegesproken door burgemeester F. A. de Lange namens het gemeentebestuur, ds. R. W. van Mourik namens de plaatselijke kerken, en consulent ds. Aarnoudse, die mede sprak namens de classis Zwolle. Ouderling J. van Pijkeren voerde het woord namens kerkenraad en gemeente. Hij liet de predikant toezingen de Morgenzang:3 en 6.

Ds. C. A. van Dieren 12,5 jaar Rijssen Noord:

Komende woensdag 24 juli 2013 staat ds. C. A. van Dieren 12,5 jaar in de Ger. Gem. te Rijssen Noord. Ik wil een portret van hem geven. Op 30 juni 1953 werd hij geboren en hij is nu dus 60 jaar. In Juni 1988 werd hij beroepbaar gesteld op 35-jarige leeftijd. Op 5 oktober 1988 werd hij bevestigd in zijn eerste gemeente: Stolwijk. Daar stond hij totdat hij op zaterdag 28 oktober 2000 een beroep aannam naar Rijssen Noord. Daar werd hij door op woensdag 24 januari 2001 bevestigd door ds. J. Mol toen 78 jaar emerituspredikant wonend te Rijssen.

In Rijssen zijn nog 2 Gereformeerde Gemeentes: Rijssen West en Rijssen Zuid. In Rijssen Zuid staat ds. A. Schreuder sinds 28 februari 2001, dus ook bijna 12,5 jaar en Rijssen West is momenteel vacant maar daar wordt in September prop. Van Laar uit Opheusden bevestigd. Rijssen Noord en Zuid hebben 3 diensten op zondag.



Link over vervolgte christenen:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/christen_in_eritrea_overlijdt_in_gevangenschap_1_754974

Zendingsmiddag Elspeet, afgelopen woensdag, zie de link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/zendingsmiddag_elspeet_nieuwsgierigheid_braucht_zacheus_bij_hem_1_755080?localLinksEnabled=false

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Foto kerk:



Christelijk Gereformeerde Kerk te Barendrecht. Predikant hier is ds. K. Visser die hier sinds zaterdag 15 september 2001 staat en die u ook op de foto ziet.

Volgende keer: Hersteld Hervormde Kerk te Urk Moria,(je hebt op Urk ook een HHK Elim-gemeente)

Gedicht:

Zondag 24

(wijze De Tien Geboden)

*Och, al mijn werk is onvolkomen
En met de zonden gans bekleet,
Zodat niet één van mijne schulden
Ermede wordt voor God bedekt.*

*Gij wilt wel ieder werk belonen,
Dat ik tot Uwe eer slechts doe,
Maar dat is enkel uit genade;
Ik breng toch zelve niets daartoe.*

*Dat maakt geen zorgeloze mensen;
Geplant in Christus, mijne Heer'
Wil ik toch immers alle dagen
Graag vruchten dragen tot Zijn eer.*

*Gij hebt U Heer', aan mij gegeven;
Nu zij mijn hart U toegewijd,
Nu offer ik mijn hele leven
Aan U uit ware dankbaarheid.*