

**Verjaardagen voorgangers:**

**Vandaag:** ds. W. Visscher Ger. Gem. van Amersfoort is 57 jaar geworden

**Woensdag 25 juli:** ds. J. Driessen emerituspredikant Ger. Gem. wonend te Moerkapelle hoopt 73 jaar te worden

Nog 3 verjaardagen in de maand juli.

In augustus hopen 18 voorgangers hun verjaardag te gedenken

**Ambtjubilea predikanten HHK:**

-

**Verjaardagen Gereformeerde Gemeenten:**

Donderdag 26 juli: Aalst bestaat 90 jaar. Gemeente is vacant. In het verleden bedient door ds. W. Hage (1952-1954)

**Beroepingswerk:**

-

**Nieuwberichten:**

**Vandaag 21 juli Bezinningsdag Leersum:**

Geachte lezer, in het kader van bezinning willen we vandaag opnieuw een bezinningsdag organiseren wederom zoals de vorige keer in de Johanneskerk te Leersum. Een dag van gebed, meditatie, bezinning, ontmoeting en samenspraak, samenzang, en evt. vragen die gesteld kunnen worden. Een dag voor met name de bedroefden om der bijeenkomsten wil. Het kan soms weleens zo eenzaam zijn. Het kan derhalve ook weleens kostelijk zijn om onbekenden met dezelfde gedachten en meningen eens te kunnen spreken. God mocht er eens vanaf weten en in mede willen komen...is onze stille wens en bede.

Sprekers op die dag zullen zijn, de heer A.W.C. Van Dijk uit Andel, de heer D.H. Van der Meer uit Bruinisse, en ikzelf zal met Gods hulp en bijstand een enkel woord proberen te spreken. Het is de bedoeling dat deze dag begint vanaf 10:00 uur tot ongeveer 16:00. Vanaf 09:00 uur bent u van harte welkom op deze dag. Hierbij een indicatie van de dagindeling:

10.00 uur Welkomstwoord door de heer D.J. Kleen

10.05 uur Meditatief openingswoord: gebed en Schriftlezing door D.H. Van der Meer

10.30 uur Lezing door A.W.C. Van Dijk : *“de leer van de gemene genade”*

11.15 uur Korte lezing door D.J. Kleen over de ware en valse wedergeboorte

12.00 uur Enkele dingen uit het leven van een van mijn dierbare vrienden

12.30 uur Lunchpauze: tijd voor onderlinge samenspraak en ontmoeting

14.00 uur Lezing door A.W.C. Van Dijk : *“De zekerheid van het geloof”*

15.00 uur D.J. Kleen over het wezen en welwezen des geloofs

15.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen : beantwoording door een van de sprekers

16.00 uur Afsluiting met Schriftlezing en gebed door D.H. Van der Meer

Na de sluiting is er nog tijd voor koffie en ruimschoots gelegenheid om met elkaar evt. nog wat na te praten. Op deze dag zal het met name gaan over de verwaterde leer en misstanden in onze kerken in Nederland. We staan hier niet boven, maar mede schuldig aan. Want wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Vanuit dit besef willen we de Naam des Heeren gezamenlijk aanroepen om ons

en onze kinderen genadig te willen zijn. Misschien zijn er nog mensen met onbeantwoorde vragen en ontknoopte raadselen. Misschien mogen we elkaar tot een hand en voet wezen. Als u vragen hebt die u in publiek zelf niet durft te stellen, mag u deze evt. ook op schrift stellen en op die dag aan mij geven. Dan zal ik overleggen wie hier met Gods hulp antwoord op denkt te kunnen geven.

Verder zal er op deze dag gratis koffie en thee geschonken worden, met wellicht een koekje of een plakje cake erbij. Misschien zijn er enkele dames die willen helpen met koffie schenken? Verder misschien goed om zelf een lunchpakketje mee te nemen.

Op deze dag zal er ook eenmaal een collecte worden gehouden i.v.m. de gemaakte kosten. Mannen, vrouwen en kinderen, van harte welkom! Het adres is:

datum: zaterdag 21 juli

aanvang: 10:00 t/m 16:00 uur

Johanneskerk (gereformeerde kerk)

Lomboklaan 9 – LEERSUM

## **Wat betekent de afkorting 'prop'**

Op mijn vraag wat de vraagsteller met bovenstaande bedoelde, zei hij: 'bij de preekbeurten zie ik dat staan. Bv. prop. Beekman, wat is dat?'

Het is niet zo'n verwonderlijke vraag dacht ik en daarom hier enige uitleg.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zegt in Artikel XV over de opleiding en vorming van predikanten het volgende:

De zorg voor de opleiding en vorming van predikanten berust bij de generale synode.

De opleiding en vorming van predikanten vindt plaats bij of aan universiteiten en seminaria die door de kerk zijn gesticht of aangewezen.

De generale synode kan, in geval van een opleiding elders of bij singuliere gaven, een andere weg tot het ambt van predikant openen.

Wie toelating tot het ambt van predikant verlangen dienen mee te werken aan onderzoek naar geschiktheid, bekwaamheid en roeping tot het ambt.

Indien er geen bezwaren bestaan, verkrijgen zij na het afleggen van de daartoe bestemde belofte het recht om als proponent te staan naar het ambt van predikant.

Oorspronkelijk was de proponent een man die getoetst werd of hij geschikt was om predikant te worden in de gereformeerde (later: hervormde) kerk. In principe had een proponent aan een universiteit theologie gestudeerd. Een student werd proponent door met goed gevolg een examen in een classis, een regionaal kerkbestuur, af te leggen. Dit was het *praeparatoir* (voorbereidend) examen.

In de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw moest hij om toegang hiertoe te krijgen testimonia, academische getuigschriften, van zijn professoren overleggen.

In de 19<sup>e</sup> en 20<sup>e</sup> eeuw diende hij het kandidaatsexamen afgelegd te hebben. Langzamerhand werd toen de aanduiding 'kandidaat' gangbaar in plaats van 'proponent'. Het was echter ook mogelijk om zich ook op grond van bijzondere bekwaamheid (of 'singuliere gaven') aan te melden voor het preeparatoir examen. Met name in het begin van de 17<sup>e</sup> eeuw waren er als gevolg van het geringe aantal academisch opgeleide theologen veel van deze ongestudeerde predikanten of 'duytsche clercken'. Later kwamen zij echter steeds minder voor. Een proponent kon predikant worden door een beroep van een kerkelijke gemeente te krijgen, waarna hij opnieuw met goed gevolg een examen moest afleggen, ditmaal bij de classis waarbinnen hij beroepen was. Dit examen heette het *peremptoir* (laatste) examen. Een proponent is in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente. De proponent onderscheidt zich van de 'kandidaat', een student die wel mag preken, maar nog niet beroepbaar is.

In de nieuwe kerkorde van de PKN is het begrip proponent weer teruggekomen, nadat het lange tijd minder gebruikt werd.

## ***Ds. Bredeweg op zondagsmiddag: Timotheüs vergat naar boven te kijken***

De Heere bouwt zijn kerk op het zendingsveld en ook in Nederland door Zijn Woord en „de dwaasheid der prediking.” Dat zei ds. G. Bredeweg (46 jaar) woensdagmiddag tijdens de Vierde Veluwe Zondagsmiddag in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Barneveld-Centrum.

De zondagsbijeenkomst die een kleine 2000 bezoekers trok, wordt jaarlijks georganiseerd door de kerkenraden van de gereformeerde gemeenten in Barneveld-Centrum, Barneveld-Zuid, Kootwijkerbroek en De Valk-Wekerom.

Ds. Bredeweg, predikant van de gemeente Barneveld-Zuid, sprak naar aanleiding van 2 Timotheüs 2:1-13 over de verspreiding van het Woord door de hand van Paulus, Barnabas en de jonge Timotheüs. „Het Woord moet zijn voortgang hebben. Paulus had geleerd dat de bekwaamheid daarvoor van Boven, van een Ander, moest komen en niet van hemzelf.”

Timotheüs had het moeilijk in de tijd dat Paulus hem de tweede brief schreef, aldus ds. Bredeweg. „Timotheüs wordt moedeloos. Dat zie je ook wel in het zendingswerk. Het kan zijn dat alles er tegenop komt. Paulus geeft aan Timotheüs en aan alle zendelingen mee wat in 2 Timotheüs 2:8 staat: „Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zaden Davids, naar mijn Evangelie.” Timotheüs was vergeten naar boven te kijken. Paulus zegt tegen hem: Timotheüs blijf niet kijken op de omstandigheden, maar kijk naar boven. Dat is nodig in het zendingswerk, maar ook voor ons”, zo zei de Barneveldse predikant.

De mens moet leren zien dat in hem alles de dood is, zo zei ds. Bredeweg. „Er gaat een volk over de aarde dat niet meer weet hoe het verder moet, hoe het zalig moet worden. Zij hebben geen rust totdat ze kunnen zeggen: „Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.””

Paulus mocht het Woord brengen in Europa, op de Areopagus in Athene, bij de purperverkoopster Lydia en „zelfs aan het hof van de Romeinse keizer waren kinderen van God.” Paulus had zegen op zijn werk, maar zijn leven was zwaar. „Paulus is ingegaan in de hemelse heerlijkheid. Daar bent u vast jaloers op. Maar bent u ook jaloers op zijn leven?”, zo vroeg de predikant.

Ds. G. Beens (49 jaar) (Kootwijkerbroek) sprak woensdagmiddag over Jesaja 55: 13: „Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal den Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.” Hij bepaalde de luisteraars bij „het spreken van het teken van het werk Gods” en deed dat aan de hand van drie gedachten: „het herscheppende werk Gods, het zichtbare werk Gods en het eeuwigblijvende werk Gods.”

Jesaja ziet in hoofdstuk 55 het verwoeste en verlaten Kanaän liggen. Het land dat eens van melk en honing vloeide, staat nu vol doornen en distelen, zo schetste ds. Beens de situatie. „Jesaja ziet echter nog meer. Hij ziet dat de Heere door het oordeel heen Zijn volk zal verhogen en Zijn naam zal verheerlijken.”

De doornen en distelen laten ook zien wie de mens is. „Doornen en distelen groeien in de woestijn. Daar zijn wij allemaal terecht gekomen door de zonde. Een doorn is nauwelijks uitroeibaar, overwoekert alles en de stengel van een doorn is heel hard. Hebt u uzelf al zo leren kennen?”, vroeg de predikant. Hij stelde dat op de zondagsvelden dezelfde prediking moet klinken als in Nederland. Doornen en distelen dienden nergens voor en verdwenen in het vuur. „Het is wel groot vanmiddag rond het Woord bij elkaar te zijn, maar als het blijft zoals het is, is er maar één toekomst: het vuur”, zei ds. Beens.

Door het „wonder van vrije genade” kunnen doornen en distelen echter veranderen in dennebomen en mirten. „Wat nooit meer kan van onze kant, kan bij God vandaan”, zei de predikant. Als dat wonder gebeurt, „zien we de goedertierenheden van God, de liefde Gods.”

Net als de dennebomen een mooie vorm hebben, krijgen Gods kinderen ook een „andere vorm.” Door het herscheppende werk van God krijgen ze „Gods heilige wil, Gods heilige wet en Gods heilige deugden lief.”

Ds. D. de Wit (Barneveld-Centrum) –die de middag opende en sloot– sprak over Mattheüs 15:21-28 waar de geschiedenis van de Kananese vrouw staat beschreven. De predikant richtte zich in het bijzonder tot de kinderen. „De Heere leert Zijn volk te zeggen: als ik dan nergens recht op heb, mag ik dan iets krijgen uit genade”, aldus de predikant die de nood van het tekort aan zendingspredikanten aanhaalde.

## ***Gg Middelburg-Zuid start verbouwing***



**MIDDELBURG** – De gereformeerde gemeente (gg) Middelburg-Zuid is begonnen aan een grootscheepse verbouwing van haar kerkgebouw. Dat liet scriba G. A. Terlouw maandag desgevraagd weten.

De kerkzaal wordt uitgebreid met 100 zitplaatsen, zodat deze 750 kerkgangers kan herbergen. „Ook wordt het zalencentrum dat aan de kerk vastzit opnieuw ingericht”, aldus Terlouw. Op dit moment zijn er twee zalen en een consistorie. Na de herindeling zijn er drie zalen en een consistorie gerealiseerd.

Architectenbureau Roos & Ros uit Oud-Beijerland maakte het ontwerp voor de verbouwing, die vanaf augustus uitgevoerd gaat worden door bouwbedrijf Schrijver uit 's-Gravenpolder. „De ruwbouw zal het bouwbedrijf doen, het ontmantelen van complex en de afwerking nemen verschillende zzp'ers en vrijwilligers uit de gemeente op zich.”

In de kerkzaal komen nieuwe banken en een nieuwe vloer. Ook de verlichting en het ventilatie- en verwarmingssysteem worden vervangen. De kosten zijn begroot op 2,1 miljoen euro. Het project zal ongeveer een jaar in beslag nemen en in juni 2013 worden voltooid.

Op dit moment kerkt de gemeente in het gebouw van de gereformeerde gemeente Middelburg-Centrum. Predikant van de 960 zielen tellende gemeente is ds. J. J. Tanis.

## **Nederlands Bijbelgenootschap geeft Bijbel aan sporters**

**HAARLEM** – Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft dertig Bijbels beschikbaar gesteld voor Nederlandse sporters in het Olympisch Dorp in Londen voor tijdens de Olympische Spelen van 27 juli tot en met 12 augustus en de Paralympische Spelen van 29 augustus tot en met 9 september.

Dat maakte de Bijbelverspreidingsorganisatie uit Haarlem [donderdag](#) bekend. De organisatie leverde de Bijbels op verzoek van het Brits Bijbelgenootschap.

In samenspraak met Uitgeversgroep Jongbloed heeft het Bijbelgenootschap gekozen voor de X-tra sterk-editie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Deze uitgave kost in de winkel 32,50 euro.

Meerdere Bijbelorganisaties hebben Bijbels beschikbaar gesteld voor sporters. Verder verlenen kerken en christelijke organisaties nazorg of andere (christelijke) hulp. Sommige hebben ook gewaarschuwd tegen de Olympische Spelen.

**Link:**

<http://www.genemuidenactueel.nl/nieuws/a/13540/t/Waar-een-druppel-liefde-is,-willen-de-raderen-draaien.html>

**Klikken met rechtermuisknop of kopiëren en plakken in Google**

**Intrede:**

Ds. K. J. Kaptein word op woensdag 19 september bevestigd in Middelharnis door ds. L. Ruijgrok van Poortvliet. Diensten beginnen om 14.30 en 19.00

**Gedicht:**

Ik wou dat de Kerk weer het WERELDLICHT was  
Zo helder, zo vrolijk en blij.  
Ik wou dat de Kerk van haar zonden genas.  
De Kerk?..... Maar de Kerk dat zijn WIJ .

Ik wens u/jou een goede week toe  
Met vriendelijke groet,  
Christoffel

Voor op en aanmerkingen, aanvullingen enzovoorts mag u/jij mij altijd mailen.