

Meditatie van J. C. Ryle

Vraag naar de oude paden!

'Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen en ziet toe, en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daar in; zo zult gij rust vinden voor uw ziel.' (Jeremía 6:16)

Ik vraag ieder die dit leest, zijn wegen na te gaan. Wacht u voor de negatieve invloed van onze tijd. Denk aan het oude Spaanse gezegde: 'Haast komt van de duivel.'

Als uw leven u lief is, neem dan door Gods genade het besluit, om geregeld momenten voor zelfonderzoek te hebben en om de rekeningen van uw ziel eens door te nemen. Sta, kijk waar u loopt, hoe de zaken tussen u en God staan. Wacht u voor dat altijd maar *haastig* bidden, dat *haastige* Bijbellezen, dat *haastige* kerkbezoek, die vlotte en *haastige* Avondmaalsgang. Keer minstens één keer per week in tot uw hart en wees stil.

Katoen, steenkool, koren, schepen, voorraden, land, goud, zilver, liberalisme, conservatisme, het zijn niet de enige zaken waarvoor we op deze wereld zijn. De dood, het oordeel en de eeuwigheid zijn geen hersenschimmen, maar harde feiten. Maak er tijd voor om er over na te denken. Blijf staan en neem ze in ogeschouw.

Eens zult u verplicht worden tijd te maken voor het sterven, of u bereid bent of niet. Als de laatste vijand aan uw deur klopt, zal hij van geen uitstel willen weten. Dan zal hij niet op een 'gelegen tijd' wachten. Hij moet binnengelaten worden en u zult moeten gaan. Gelukkig is hij die, als het geraas van de zaken en de politiek zijn oor niet meer bereikt en de wereld van het ongeziene nadrukkelijke aanwezig is, zeggen kan en zeggen mag: 'Ik weet Wie ik geloofd heb. Ik ben vaak blijven staan en ben door het geloof met Hem verbonden geweest. Nu ga ik heen om Hem te zien, Die mij gezien heeft.'

We hebben in de hele christenheid een terugkeer nodig naar de oude paden van de eerste christenen. De eerste volgelingen van de apostelen waren zonder twijfel net als hun leraren ongeletterde en onkundige mensen. Ze hadden geen gedrukte boeken, ze hadden korte geloofsbelijdenissen en heel eenvoudige vormen van eredienst. Maar wat ze wisten, wisten ze grondig, en dat geloofden ze intens en zonder aarzelen. En met een vurig enthousiasme hebben ze dat uitgedragen. Ze hebben met beide handen, en niet tussen vinger en duim, de godheid, de ambten, de tussenkomst, het verzoenende werk en de vrije en volle genade van onze Heere Jezus Christus aangegrepen. Zij hebben ook de daaraan onlosmakelijke verbondenheid gevoeld van bekering en geloof, een leven in heiligheid, waarin ze meer en meer op Christus gaan lijken. En dat zich kenmerkt in een leven van zelfverloochening en naastenliefde. Uit deze waarheden leefden ze en ze waren bereid ervoor te sterven. Gewapend met deze waarheden, zonder het goud als lokmiddel of het zwaard om aanvechtingen af te dwingen, hebben ze de wereld omgekeerd, de Griekse en Romeinse filosofen beschaamd en in twee of drie eeuwen het hele aanzien van de maatschappij veranderd.

Kunnen we die 'oude paden' verbeteren? Kan de menselijke natuur een ander medicijn nodig hebben? Ik geloof dat de zedelijke aard en het hart van de mens in de loop der eeuwen nog precies hetzelfde zijn. Daarom zouden we er heel goed aan doen onszelf te onderzoeken en tegelijk te vragen naar de oude paden.

J.C. Ryle (1816-1900)

(Uit: Een schuilplaats voor het hart)

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 11 juli: ds. A. P. Muilwijk HHK te Loon op Zand is 41 jaar geworden.

Zondag 12 juli: ds. J. van Belzen Ger. Gem. predikant te Oosterland (Zeeland) wordt 51 jaar.

Dinsdag 14 juli: ds. J. A. Weststrate Ger. Gem. in Ned. predikant te Pretoria (Zuid-Afrika) wordt 51 jaar. ds. Weststrate verblijft altijd een aantal maanden per jaar nog in Nederland.

Ds. J. IJsselstein Ger. Gem. predikant te Kampen wordt 50 jaar.

Donderdag 16 juli 2015: ds. H. Paul Ger. Gem. emerituspredikant wonend te Moerkapelle wordt 87. Op deze zeer hoge leeftijd preekt ds. Paul nog 1 keer per zondag.

Ds. B. de Romph CGK emerituspredikant wonend te Papendrecht wordt 75 jaar.

Vrijdag 17 juli: ds. R. A. M. Visser Ger. Gem. predikant te Terneuzen wordt 41 jaar. Totaal deze maand na deze week nog 6 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 30: 18 tot 25 juli 2015 zijn er 3 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea Oud Ger. Gem. in Ned.:

Vrijdag 17 juli 2015: ds. T. Klok (69 jaar) te Wekerom (sinds 31 jan. 2015, waar hij vroeger ook ouderling was) is 24 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 29 juli D. V.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: https://twitter.com/info_beroepen

Nieuwsberichten:

Vervolgde Christenen:

Celstraf voor twee Iraanse christenen



Straatbeeld in Teheran, hoofdstad van Iran. Beeld EPA

De Iraanse christenen Bijan Farokhpour Haghighi en Eskandar Rezaie moeten de gevangenis in om de straffen uit te zitten die ze in 2013 kregen opgelegd.

De mannen maken deel uit van een groep die werd gearresteerd in Shiraz op 12 oktober 2012. Veiligheidstroepen vielen die dag een gebedsbijeenkomst binnen. Op 16 juli 2013 werd de groep ervan beschuldigd

lees verder op deze link:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/celstraf_voor_twee_iraanse_christenen_1_924788

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Link:

www.goedeboeken.nl

Van 21 tot 23 juli zijn de Duikenburgse Dagen weer in Echteld. Hier staan veel kramen met van alles en nog wat. Ook veel boeken, kleding en veel meer. De moeite waard om heen te gaan. Dinsdag: 11.00 tot 17.00, woensdag 10.00 tot 21.00 en donderdag 10.00 tot 17.00

Link: <http://www.duikenburg.nl/zomermarkt>

Foto kerk:



Op lezersverzoek de Hersteld Hervormde Kerk te Ouddorp omdat de gemeente een nieuw orgel in gebruik heeft genomen. De predikant hier is ds. D. Zoet (43 jaar) die hier staat sinds 7 oktober 2011.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom.

Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!



Bron foto exterieur: <http://www.ebenhaezerkerk.com/112178260?i=94476806>

Bron foto interieur: <http://www.willemdenboer.nl/archief-2014.html>

Spreek van Spurgeon:

Mijn ziel, wat uw ziekte ook mag zijn, de grote Heelmeester kan u genezen.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

101. Vallen wij, dan valt Christus ook mee dat is: dan valt de Regeerder der wereld mee; en, ofschoon Hij viel, zo wil ik toch liever met Christus vallen, dan met de keizer staan!

102. Wat mijn leer betreft ben ik voor de duivel, keizer, koningen en vorsten en heel de wereld veel, veel, véél te stout, stijf en hovaardig; maar wat mijn leven betreft, ben ik ook jegens een ieder kind nederig en onderworpen.

Gedicht: