

Kerkelijke Nieuwsbrief week 24
13 juni 2015

zaterdag 6 juni tot zaterdag

Hemelse triomf

En palmtakken waren in hun handen"

Openbaring 7:9c

Het strijdperk van de christen is hier op aarde; de zegevierende intocht boven in de hemel. Hier is het land van zwaard en speer, en ginds het land van lauwer en " kroon. Hier is het land van de met bloed en stof bedekte kleren, ginds het land van vrolijk trompetgeschal, van de witte klederen en het gejuich van de overwinning.

O, wat een vreugde zullen de gezaligden beleven wanneer hun overwinning volkomen zal zijn in de hemel, wanneer zelfs de dood, de laatste vijand, verslagen zal zijn en satan als een gevangene aan de zegekar van Christus gebonden zal zijn, wanneer het gejuich van een algemene overwinning uit de harten van alle verlost en zal opstijgen. Wat een vreugde zal dat zijn!

Reeds hier kennen wij iets van de vreugde van de overwinning. Hebt u ooit geworsteld tegen het boze hart en uiteindelijk overwonnen? Hebt u ooit te kampen gehad met sterke verzoeking en geweten wat het zeggen wil met dankbaarheid te zingen: Mijn voeten waren bijna uitgeweken, maar Uw genade, o Heere! heeft mij gered?" Hebt u ooit, als de christen bij Bunyan, Apollion te bestrijden gehad, en hem na een krachtig verzet op de vlucht gejaagd? Dan hebt u een voorproefje gehad van de hemelse triomf, een denkbeeld van wat de laatste overwinning zal zijn. God geeft u deze gedeeltelijke overwinningen, opdat zij u herinneren aan de toekomstige. Ga voort en verover en laat elke zege, hoewel steeds moeilijker te behalen, u een onderpand zijn van de zege van de hemel!

Ds. C. H. Spurgeon Londen (19 juni 1834-31 januari 1892)
(Uit: "Korenaren tussen de schoven opgelezen")

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 6 juni: ds. J. C. den Toom HHK emerituspredikant te Oldebroek is 68 geworden.

Maandag 8 juni: ds. W. M. Mulder HHK te Wijk bij Heusden wordt 43 jaar

Donderdag 11 juni 2015: ds. J. Mijnders Ger. Gem. emerituspredikant te Barendrecht wordt **94** jaar. ds. Mijnders is na ds. P. Blok die **95** jaar wordt op 15 juni de oudste Ger. Gem. predikant. Het is wel heel bijzonder want ds. Mijnders preekt nog bijna elke zondag 2 keer. U ziet hiernaast een foto van ds. Mijnders

(bron foto:

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/i_zo_duidelijk_zo_kernachtig_i_1_101127)



Vrijdag 12 juni: ds. B. van der Heiden Ger. Gem. predikant te Alblasterdam wordt 70 jaar. Hij is een broer van ds. A. B. van der Heiden.

Zaterdag 13 juni: ds. G. Clements Ger. Gem. predikant te Gouda wordt 60 jaar.

Ds. N. A. Donselaar HHK te Nijkerk wordt 46 jaar.

Totaal deze maand na deze week nog 12 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 25: 13 tot 20 juni 2015 zijn er 8 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Donderdag 11 juni 2015: ds. C. M. Buijs (63 jaar) te Elspeet sinds 28 september 2011 is 31 jaar predikant.

Eerstvolgende jubileum: 13 juni D. V.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid en zeer actueel beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount:

https://twitter.com/info_beroepen

Nieuwsbericht vervolgde christenen:

Iran: hoger beroep pastor Farshid afgewezen

De Iraanse pastor Farshid Fathi is veroordeeld tot een jaar extra gevangenisstraf en 74 zweepslagen voor vermeend alcoholbezit. Het hoger beroep werd eind mei afgewezen.

Bij een controle in april 2014 werd in Farshids gevangenis cel twee liter alcohol gevonden. Middle East Concern zegt dat veiligheidsbeambten de alcohol aan hem hadden gegeven. Tijdens de hoorzitting eind december ontkende Farshi de beschuldigingen. Hij werd veroordeeld tot een jaar extra gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Hij ging in hoger beroep, maar daaraan werd geen gehoor gegeven.

Farshid Fathi zit sinds 2010 vast. De pastor was één van de circa zestig christenen die op de dag na Kerst werd opgepakt. De meesten van hen zijn inmiddels vrijgelaten. De gouverneur van Teheran, Morteza Tamadon, omschreef de opgepakte christenen als "extremisten" die "het lichaam van de islam binnendrongen als corrupte en tartende mensen". Hij voegde toe dat zij probeerden om "een extreme vorm van christendom, zoals de Taliban en de Wahhabi's binnen de islam" te vestigen. Farshid werd zonder proces opgesloten in de Evin gevangenis in Teheran. Na ruim een jaar onzekerheid kwam zijn zaak in januari 2012 voor. Hij zou een bedreiging zijn van de veiligheid van het Iraanse regime. Hiervoor kreeg hij zes jaar gevangenisstraf. Verder werd hij beschuldigd van contact met buitenlandse organisaties en religieuze propaganda. De 35-jarige vader van twee kinderen heeft een moslimachtergrond. Op zijn zeventiende kwam hij tot geloof. Toen hij werd gearresteerd, was hij voorganger en leider van enkele huiskerken.

Pastor Victor

Naast pastor Fathi zit ook pastor Victor Bet-Tamraz uit Teheran vast. Samen met de andere aanwezige gelovigen werd hij afgelopen Kerst gearresteerd tijdens een kerstdienst bij hem thuis. De andere christenen werden kort daarna vrijgelaten. Pastor Victor en twee andere gelovigen werden echter overgebracht naar de Evin gevangenis. Pastor Victor is op borgtocht vrijgelaten, maar komt

binnenkort voor. Het is lastig voor hem om een advocaat te vinden die hem wil verdedigen, omdat hij een bekende pastor is.

Pastor Fathi en pastor Victor uit Iran zijn niet de enige christenen die vanwege hun geloof gevangenzitten. Bekijk [op de link hieronder](#) de lijst van gevangenen.

<https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/lijs-t-van-gevangenen/>

Christenvervolging

Iran staat op plaats zeven van de [Ranglijst Christenvervolging 2015](#). Islamitisch extremisme is de grootste aanjager van vervolging in het land. Vooral christenen met een moslimachtergrond zijn het doelwit. Een toenemend aantal Farsi-talige kerken werd gedwongen de deuren te sluiten.

Ranglijst vervolgde christenen

<https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/>

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Link:

www.goedeboeken.nl

Voor al uw reformatorische boeken! Adres: Kerkbuurt 30 te Sliedrecht en van Baerlehof 40 te Hendrik-Ido-Ambacht. En u kunt ook altijd boeken via internet bestellen bij deze winkel.

Grote boekenmarkten in Elspeet aan de Schapendrift zijn dit jaar op zaterdag 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus van 10.00 tot 16.00

En ook in Putten zijn weer boekenmarkten op dinsdag 14 en 28 juli en 11 augustus van 9.00 tot 16.00

Foto kerk:



Op lezersverzoek de Hervormde Kerk te Uddel. Predikant is hier ds. A. Goedvree. Volgende week zaterdag op lezersverzoek de Gereformeerde Gemeente in Nederland te de Beek-Uddel.

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

Bron foto exterieur: <http://www.kerktijden.nl/gem/952/pkn-herv-gem-uddel>

Bron foto interieur: http://reliwiki.nl/index.php/Uddel,_Garderenseweg_2_-_Hervormde_Kerk

Spreek van Spurgeon:

Zoals het noodzakelijk is dat ons lichaam de kracht herstelt door regelmatig te eten, zo moeten we de kracht van onze ziel herstellen door ons te voeden met Het Woord Gods.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

91. Als de wet recht verstaan wordt, maakt ze versaagd en richt vertwijfeling aan, maar wordt ze niet recht verstaan, zo maakt ze huichelaars.

92. Het Evangelie is de rechte klok en het rechte orgel van de godsdienst.

Gedicht

Een vreemde vrouw is in de kerk gelopen
Vanmorgen, even vóór het zegenwoord.

Zij had geen zondagsmantel kunnen kopen,
Maar had van burens 'Jezus' naam gehoord.

De koster had er overheen gekeken
En even ergens anders op gelet:
Ze zocht langs vreemden en het had geleken
Of hier het Evangelie 'rangen' kende en verschil.

Zo had ze banken afgezocht, een teken,
Een vage hand gaf haar een plaats te leen,
En dankbaar was ze neergestreken,
Net op 't moment dat satan ook verscheen.

En al haar vreugde werd tot waas verweven,
Toen naast haar koud 'n stem verwijtend sneed:
'U zit op 't kussen van een ander, leest u even:
'gereserveerd', ik weet niet of u 't weet'.

Toen koos de vrouw de uitgang langs de toren,
Haar wijze ogen vroegen maar niet meer.
En buiten kon zij d'anderen horen zingen:
'God heb ik lief, want die getrouwe Heer.....'