

Kerkelijke Nieuwsbrief week 22
30 mei 2015

zaterdag 23 mei tot zaterdag

4^{de} en laatste meditatie over Jakob van Kohlbrugge

Gewichtvol

„En Jakob noemde de naam dier plaats Pniël: Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht”.

Genesis 32:30

Hebt gij allen, die hier zijt, Gods aangezicht gezien, zoals Jakob het gezien heeft, en zoals een mens het zien moet, indien zijn ziel zal genezen zijn? In dit opzicht hebt gij uzelf wel te beproeven. Dit staat echter vast, dat Gods aangezicht tegen de goddelozeri is, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien (Psalm 34:17).

Zo gij God de rug hebt toegekeerd en niet het aangezicht, zo gij Hem niet hebt aangezien zoals Hij is, zo hebt gij het aangezicht Gods niet gezien (I Johannes 3:6), wat gij er ook van inbeeldt. Gods aangezicht wordt aanschouwd in gerechtigheid. En dat is niet gerechtigheid, als gij uzelf iiefhebt, uw eigen naam en eer zoekt in plaats van de levende God. Ach er is onder u zoveel dat van onbekeerd-zijn getuigt, en men draagt de ogen hoog, als wandelde men in de hemel, en als zat men op Gods troon, wetende wat goed en kwaad is. Er zijn er zovelen on,der u die zich met alles bezig houden, behalve met datgene wat er geschreven staat: „Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven, want het is God, Die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen" (Filippensen 2: 12, 13)

Kohlbrugge

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 23 mei: ds. C. Stelwagen Herv. emerituspredikant wonend te Damwoude wordt 70 jaar.

Prop. G. K. Terreehorst HHK wonend te Sommelsdijk wordt 29 jaar.

Maandag 25 mei: ds. H. van der Ham CGK scheepspredikant te Dordrecht wordt 60 jaar.

Dinsdag 26 mei 2015: ds. K. Veldman HHK predikant te Springford (Canada) wordt 70 jaar. ds. Veldman is officieel met emeritaat maar verricht in Springford nog het werk van een gemeentepredikant. Ds. Veldman zal vanaf morgen tot woensdag 24 juni in Nederland preken.

Donderdag 28 mei: ds. P. van Zonneveld CGK emerituspredikant (sinds 1993) wonend te Nunspeet wordt 87 jaar.

Ds. K. J. Kaptein HHK predikant te Middelharnis wordt 45 jaar.

Zaterdag 30 mei: ds. A. A. Egas CGK predikant te Vianen en Nieuwkoop wordt 58 jaar.

Totaal in Juni zijn er 20 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 23: 30 mei tot 6 juni zijn er 4 verjaardagen. U vindt ook een verjaardagenlijst voor de komende periode op mijn website.

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Zondag 24 mei 2015: dr. W. van Vlastuin wonend te Wezep is vandaag 25 jaar predikant. In verband met dit bijzondere jubileum geef ik een kort portret van hem. W. van Vlastuin werd geboren op 6 maart 1963, hij is nu 52 jaar.

Na zijn studie nam hij een beroep aan naar Wouterswoude waar hij op 24 mei 1990 tot predikant werd bevestigd door ds. D. J. Budding. Bijna 5 jaar later volgde op 4 januari 1995 zijn 2^{de} gemeente: Opheusden. Daar stond hij ruim 4 jaar. Op 14 augustus 1999 werd hij in Katwijk bevestigd waar hij door ds. J. Vroegindewij werd bevestigd. Hier stond hij samen met ds. A. Vlietstra (die in Katwijk staat sinds 13 april 1998, al 17 jaar) tot hij doctor werd aan de VU te Amsterdam.



Afgelopen donderdag stond ds. van Vlastuin al in het RD met een interview.

(bron foto ds. van Vlastuin: http://www.refdag.nl/ opinie/burger_van_twee_werelden_1_684579)

Donderdag 28 mei: ds. A. J. Schalkoort emerituspredikant is 34 jaar predikant. Eerstvolgende jubileum: 2 juni D. V. In juni gedenken 5 predikanten de dag waarop zij tot predikant zijn bevestigd.

Beroepingswerk:

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de Twitteraccount: https://twitter.com/info_beroeopen

Nieuwsberichten:

Voor nieuwsberichten, zie de site: www.refdag.nl

Foto kerk:



Op lezersverzoek de Hersteld Hervormde Kerk te Bleskensgraaf. Deze gemeente is vacant maar ds. C. M. Visser (65 jaar) die hier stond van 2 februari 2013 tot 1 mei 2015 doet hier nog pastoraal werk en preekt hier nog vaak. Deze gemeente telt ongeveer 159 leden (jaarboek HHK 2014)

Volgende week op lezersverzoek de Hersteld Hervormde Kerk te Ridderkerk.

(bron foto's kerk: www.hhggraafstroom.nl)

(bron foto ds. C. M. Visser: <http://altenaactueel.nl/werkendam/wdam/eerste-steen-van-nieuwbouw-hhk-gelegd/>)

Uw kerk in de nieuwsbrief? Ik vind het leuk om zulke verzoeken te krijgen! Altijd welkom. Verzoekfoto's worden uiterlijk 2 weken na verzoek geplaatst!

2 parels van Luther: (10 nov. 1483-18 feb.1546):

87. Sommigen hebben geloof zonder Woord, dat geldt niet; anderen hebben Woord zonder geloof, dat helpt niet. Daarom beide Woord en geloof zijn aaneen verbonden; gelijk God en mens in Christus Eén Persoon is.

88. Het Woord gehoorzaam te zijn, is God niet te verzoeken; maar dat is God verzoeken, wanneer men, zonder Het Woord te hebben, iets voorneemt.

Spreek van C. H. Spurgeon (19 juni 1834-31 januari 1892)

De Heilige Naam van Jezus is voldoende om de hellehond op de vlucht te doen slaan.

(Bron, het boekje: Geloof, treffende citaten van C. H. Spurgeon)

2 Psalmen in verband met Pinksteren:

Psalm 98 vers 2:

*Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.*

Psalm 118 vers 12

*Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.*