

Kerkelijke Nieuwsbrief week 20  
17 mei

zaterdag 10 mei tot zaterdag

Verjaardagen voorgangers:

**Maandag 12 mei:** ds. A. T. van Andel HHK predikant te Montfoort wordt 48 jaar

Ds. R. W. Mulder HHK predikant te Leerbroek wordt 39 jaar

Ds. C. van de Berg Herv. predikant te Ouddorp wordt 55 jaar

**Dinsdag 13 mei:** ds. R. J. Oomen zendingspredikant HHK in Malawi wordt 63 jaar

Ds. G. Pater Ger. Gem. predikant te Ridderkerk wordt 50 jaar

**Woensdag 14 mei:** ds. A. Vermeij Ger. Gem. predikant te Nieuw-Beijerland wordt 59 jaar

Ds. A. P. Baaijens Ger. Gem. predikant te Doetinchem wordt 44 jaar

**Donderdag 15 mei:** ds. A. C. Uitslag CGK predikant te Urk (Eben-Haëzer en Pniël) wordt 41 jaar

Totaal deze maand na deze week nog 13 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 21, 17 tot 24 mei zijn er 8 verjaardagen

Ambtsjubilea predikanten HHK:

**Dinsdag 13 mei:** ds. J. D. Heikamp (74 jaar) emerituspredikant te Staphorst is 27 jaar predikant

Eerstvolgende jubileum: zaterdag 24 mei D. V.

Ambtsjubilea:

Hervormde Kerk:

**Vandaag 10 mei:** Ds. J. den Hoed (84 jaar) emerituspredikant te Sliedrecht is 58 jaar predikant

Vrije Hervormde Gemeente:

**Maandag 12 mei:** ds. H. Oussoren (60 jaar) te Grafhorst is 28 jaar predikant. Al deze 28 jaar staat ds. Oussoren in Grafhorst.

Oud Ger. Gem. in Ned:

**Maandag 12 mei:** ds. A. Kort (62 jaar) te Krimpen aan de IJssel is 21 jaar predikant  
Eerstvolgende jubileum: 3 juni ds. J. Goudriaan te Ede 27 jaar predikant

Nieuwsberichten:

**Afscheid ds. K. Veldman HHK van Alblasterdam aanstaande donderdag 15 mei. Ik geef een portret van hem.**

K. Veldman werd geboren op vrijdag 26 mei 1944. Hij is nu bijna 70 jaar. Na zijn Theologische studie werd hij op 25 oktober 1978 beroepbaar gesteld. Op woensdag 10 januari 1979 werd hij bevestigd in zijn eerste gemeente: Leerbroek. Iets meer dan 4 jaar later volgde Staphorst op 16 maart 1983 (dat is momenteel de grootste HHK gemeente van Nederland met ruim 4690 leden)

Bijna 4,5 jaar later volgde zijn derde gemeente: Nederhemert, op woensdag 1 juli 1987. Iets meer dan 2 jaar later volgde de Canadese gemeente Springford op 1 augustus 1989.

Harskamp, zijn 5<sup>de</sup> gemeente volgde op woensdag 14 februari 1996. 5 jaar later zijn 6<sup>de</sup> gemeente, het Amerikaanse Grand Rapids op 7 maart 2001. 3,5 jaar later volgde zijn 7<sup>de</sup> en laatste gemeente: Vriezenveen, op woensdag 14 juli 2004. Op woensdag 26 augustus 2009 ging ds. Veldman met emeritaat.

Na zijn emeritaat kwam een uitnodiging om pastoraal werk te gaan doen in Alblasterdam en Papendrecht die ds. Veldman aannam. In Papendrecht stopte hij in 2012 en in Alblasterdam is hij doorgedaan tot op dit moment. Nu vertrekt ds. Veldman voor de 2<sup>de</sup> keer naar Springford Canada om daar consulent te worden.

Ds. K. Veldman is een broer van de Hervormde predikant van Sint Anthoniepolder, de 62-jarige ds. R. Veldman. Zijn zoon ds. M. Veldman (40 jaar) is ook predikant in het Canadese Québec.

### *Beroepingswerk:*

## **Kand. R. Bakker (oggin) naar Barneveld**

Kand. R. Bakker heeft een beroep aangenomen naar de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld. Dat maakte de scriba van de gemeente woensdagmorgen bekend.

Kand. Bakker (50 jaar), (hij is de jongste voorganger in de Oud Ger. Gem. in Ned.) is sinds augustus 2012 als lerend ouderling verbonden aan de gemeente Barneveld. Hij werd op 16 april beroepbaar gesteld.

Kand. Bakker bedankte voor de overige beroepen.

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: [www.dominees.nl](http://www.dominees.nl)

### **Boetedag morgen, 11 mei:**

Op onderstaande link vertelt de 66-jarige ds. J. J. van Ekeveld van der Gereformeerde Gemeente te Zeist (waar hij al 37,5 jaar staat) iets over de boetedag aankomende zondag die landelijk in de Gereformeerde Gemeente wordt gehouden. Er zijn ook wat gemeenten in de Hersteld Hervormde Kerk die hier aandacht aan zullen besteden.

<http://www.cip.nl/artikel/40284/Hopelijk-schudt-onze-boetedag-christenen-wakker>

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: [www.kerktijden.nl](http://www.kerktijden.nl)

### *Foto kerk:*



De Hersteld Hervormde Kerk te Loon op Zand of Kaatsheuvel. De predikant hier is ds. A. P. Muilwijk.

Uw kerk een keer in de nieuwsbrief? Mail mij dan.

*Gedicht:*

Als God, mijn God, maar voor mij is,  
Wie is er dan mij tegen?  
Dan werken druk en droefenis  
Mijn ziele tot een zegen;  
Dan waakt alom een eng'lenwacht,  
Dan zie ik sterren in de nacht  
En bloemen op mijn wegen.

En wat er dreig', of wie er woed',  
Mijn Herder blijft mij leiden.  
Geen donker dal van tegenspoed  
Kan van Zijn staf mij scheiden.  
Hij blijft mij overal nabij,  
Naar stille waat'ren voert Hij mij  
En liefelijke weiden.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,  
Ik wens mij niets daarneven.  
Veel meer dan 't meeste dat ik vroeg,  
Is mij in Hem gegeven;  
Mijn hoogste goed, mijn troost in smart,  
Het enig rustpunt van mijn hart,  
Mijn eeuwig Licht en Leven.