

Kerkelijke Nieuwsbrief week 19
10 mei 2014

zaterdag 3 mei tot zaterdag

Verjaardagen voorgangers:

Vandaag 3 mei: ds. N. P. J. Kleiberg HHK emerituspredikant te Achterberg is 69 jaar geworden

Zondag 4 mei: ds. H. Jonker HHK emerituspredikant te Barneveld wordt 87 jaar. ds. Jonker is de oudste predikant binnen de HHK. Op deze hoge leeftijd preekt hij nog één keer per zondag. Hij heeft een zoon die ook predikant is, ds. A. Jonker (60 jaar) die predikant is in de Hervormde gemeente van Putten.

Dinsdag 6 mei: kand. J. B. Boesaard HHK wonend te Katwijk aan Zee wordt 39 jaar. Boesaard preekt al sinds 2003 maar is niet beroepbaar.

Vrijdag 9 mei 2014: ds. A. van de Weerd CGK emerituspredikant wonend te Tollebeek wordt 72 jaar.

Ds. A. Schot Ger. Gem. predikant in het Veluwe Nunspeet wordt 49 jaar.

In de volgende nieuwsbrief, die van week 20, 10 tot 17 mei zijn er 8 verjaardagen

Ambtsjubilea predikanten HHK:

Maandag 5 mei: ds. W. Pieters (56 jaar) uit Garderen is 33 jaar predikant. Ds. Pieters maakte jarenlang het blad: de Catechisant, dat een tijdje geleden is opgeheven. Ds. Pieters heeft een website waar u de bladen kan teruglezen:

<http://www.dswpieters.nl/>

Eerstvolgende jubileum: 13 mei D. V.

Ambtsjubilea Herv. Kerk.

Maandag 5 mei: ds. C. van de Berg (54 jaar) te Ouddorp is 31 jaar predikant
Eerstvolgende jubileum: 10 mei D. V.

Nieuwsberichten:

Voorganger mishandeld in gevangenis Iran

In de Iraanse Evingevangenis in Teheran hebben beveiligers meer dan dertig politieke en religieuze gevangenen mishandeld. Onder hen is de evangelische leider van huiskerken Farshid Fathi.

Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea eerder deze week op gezag van de mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide. Er was sprake van „gruwelijke mishandelingen” waarbij botten in voeten en tenen werden gebroken. Fathi werd in februari 2012 tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege vermeende banden met buitenlandse organisaties. Ook de bekende mensenrechtenactivist Abdolfattah Soltani werd mishandeld.

Uit protest gingen 33 gevangenen in hongerstaking.

Bijbel meest gelezen boek in VS



Foto Fotolia

De Bijbel is in de Verenigde Staten het meest populaire boek. Dat geldt alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen. Dat meldde de Engelse nieuwssite Christian Today woensdag, op basis van een peiling door onderzoeksbureau The Harris Poll onder ruim 2200 volwassen Amerikanen. De vraag werd gesteld zonder dat er een voorselectie was gemaakt. De meeste ondervraagden geven de voorkeur aan de traditionele Bijbel, boven de Bijbel als e-book. Het meest gelezen is de Kings James Version, meer dan de ook populaire New International Version.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gelijk aan die uit 2008, toen het bureau eenzelfde soort peiling uitvoerde.

Alle overige titels die hoog scoorden, waren romans. Op de tweede plaats kwam "Gone with the Wind" van Margaret Mitchell; de serie romans over Harry Potter van de Engelse schrijfster J. K. Rowling eindigde op de derde plaats.

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl

Foto kerk:



De Hersteld Hervormde (Immanuël)Kerk in het Veluwe Oldebroek. Deze gemeente kerkt in een voormalige boerderij. De consulent van deze gemeente is de 56-jarige ds. W. Pieters uit Garderen. De gemeente telt zo'n 320 leden.

Gedicht:

Zondag 1

(wijze Psalm 103)

Dit is mijn troost in leven' en in sterven,
Dat Christus mij genade deed verwerven.
Ik hoor Hem toe naar ziel en lichaam bei';
Die met Zijn bloed voor al mijn schuld betaalde,
Uit Satans macht en heerschappij mij haalde.
Door Hem verlost ben ik nu eeuwig vrij.

Dit is mijn troost: Hij zal mij zó bewaren
Dat van mijn hoofd niet één van mijne haren
Ooit vallen kan dan naar Gods wijze wil.
Ja, alles wat mij ooit zal overkomen
Is tot mijn heil in Gods besluit genomen.
Dat maakt mijn hart in tegenspoeden stil.

Door Zijne Geest wil Hij mij telkens geven
Verzekering van 't eewig, zalig leven
Die maakt ook van harte hier bereid
Gewillig mij aan Hem geheel te geven.
Maar 't boze hart blijft aan de zonde kleven
En tot mijn dood blijft het een zware strijd.

Drie stukken moet ik zeker hier verwerven
Om zaliglijk te leven en te sterven;
De grootheid van mijn zonden en ellend'.
Hoe ik daarvan verlost Zijn gunst mag roemen,
Vol dankbaarheid "mijn REDDER" Hem mag noemen
Die in gena mij, zondaar, heeft gekend.