

Kerkelijke Nieuwsbrief week 17  
zaterdag 26 april 2014zaterdag 19 april totVerjaardagen voorgangers:**Vandaag 19 april:** ds. P. L. Bazen Ger. Gem. predikant te Picture Butte (Canada) is 73 jaar geworden. Hij is de op één na oudste gemeentepredikant binnen de Ger. Gem.**Woensdag 23 april 2014:** ds. J. Roos Ger. Gem. in Ned. predikant te Barneveld wordt 60 jaar

Dr. P. de Vries HHK predikant te Boven-Hardinxveld en docent aan de VU te Amsterdam wordt 58 jaar

Ds. E. C. Adams Ger. Gem. predikant te Corsica (USA) wordt 57 jaar.

Totaal in Mei zijn er 25 verjaardagen

In de volgende nieuwsbrief, die van week 18, 26 april tot 3 mei zijn er 3 verjaardagen

Ambtsjubilea predikanten HHK:**Vandaag 19 april:** ds. G. Hendriks (74 jaar) emerituspredikant wonend te Opheusden is 38 jaar predikant**Woensdag 23 april:** ds. N. van der Want (64 jaar) van Melissant is 28 jaar predikant.

Ds. van der Want sloot zich samen met de gemeente van Schiedam (waar hij bijna 13 jaar heeft gestaan) in 2009 aan bij de HHK. Daarvoor was Schiedam een vrije gemeente.

Eerstvolgende jubileum: 5 mei D. V. ds. W. Pieters uit Garderen is dan 33 jaar predikant

Ambtsjubilea predikanten Ger. Gem.:**Dinsdag 22 april:** ds. L. Blok van Gorinchem is **45** jaar predikant. Ik wil een portret van hem geven.

L. Blok werd geboren op 6 december 1942 (hij is nu 71 jaar). Na zijn studie Theologie werd hij in januari van het jaar 1969 beroepbaar gesteld. Hij nam een beroep aan naar Beekbergen waar hij tot predikant werd bevestigd op 22

april 1969 door zijn oom, ds. P. Blok (de emerituspredikant uit Dirksland. Ds. P.

Blok is momenteel 93 jaar). Na iets meer dan 4 jaar werd hij bevestigd in zijn 2<sup>de</sup>

gemeente: Capelle aan de IJssel op 9 mei 1973 eveneens door ds. P. Blok. Dit was

een combinatiegemeente, in Capelle aan de IJssel zijn 2 Gereformeerde Gemeentes. In

al zijn volgende gemeente is hij door ds. P. Blok (momenteel 93 jaar oud) bevestigd.

In Capelle heeft hij bijna 6 jaar gestaan.

Zijn 3<sup>de</sup> gemeente in het Veluwe Nunspeet

volgde op 10 januari 1979. In Nunspeet heeft hij het langst gestaan van al zijn 6 gemeentes.

In Februari 1996 nam hij een beroep aan naar zijn 4<sup>de</sup> gemeente eveneens op de Veluwe:Ermelo, waar hij op 2 mei 1996 werd bevestigd. 11 jaar later volgde zijn 5<sup>de</sup> en huidige

gemeente: Gorinchem, waar hij op 13 juni 2007 werd bevestigd en daar nu bijna 7 jaar staat.



Ds. Blok was sinds 1983 docent aan de Theologische School maar daar is hij pas mee gestopt vanwege zijn leeftijd.

Eerstvolgende jubileum: 2 juni ds. G. Clements van Gouda 20 jaar predikant D. V. Daarna is het eerstvolgende jubileum pas half Augustus. De meester Ger. Gem. predikanten zijn in September tot predikant bevestigd.

### *Nieuwsberichten:*

#### **Een link met uitleg: van Palmzondag tot Pasen:**

**[http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/uitleg\\_van\\_palmzondag\\_tot\\_pasen\\_1\\_82\\_1034?localLinksEnabled=false](http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/uitleg_van_palmzondag_tot_pasen_1_82_1034?localLinksEnabled=false)**



Het graf van Jezus. Beeld RD

### *Foto kerk:*





De Gereformeerde Gemeente te Middelharnis (dat is op het eiland Goeree-Overflakkee). Predikant van deze gemeente is ds. S. Maljaars (45 jaar) die hier sinds 8 september 2010 staat. De gemeente van Middelharnis telt 730 leden.

*Hymne:*

*Ik wil deze keer naast het gedicht een Engelse Hymne meesturen die gemaakt werd door de bekende dichter Isaac Watts.*

1. Alas! and did my Savior bleed,  
and did my Sovereign die!  
Would he devote that sacred head  
for sinners such as I?
2. Was it for crimes that I have done,  
he groaned upon the tree?  
Amazing pity! Grace unknown!  
And love beyond degree!
3. Well might the sun in darkness hide,  
and shut its glories in,  
when God, the mighty maker, died  
for his own creature's sin.
4. Thus might I hide my blushing face  
while his dear cross appears;  
dissolve my heart in thankfulness,  
and melt mine eyes to tears.
5. But drops of tears can ne'er repay  
the debt of love I owe.  
Here, Lord, I give myself away;  
'tis all that I can do.

**Gedicht:**

Als ik het wond're kruis aanschouw,  
waar Christus stierf, die 't al volbracht,  
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw  
en 't rijkst gewin slechts schade acht.

Verbied mij dan elk pralend woord  
voor al wat niet uw kruis is, Heer',  
en laat mij, wat m' op aard bekoort,  
ten offer leggen voor U neer!

Te klein is 't offer, dat ik bood,  
al waar' al 't goed der aard' mijn deel.  
Uw wond're liefde, godd'lijk groot,  
eist alles, ja mijzelf geheel.

Lof Hem, die door zijn kruis en dood  
genâ voor zondaars heeft bereid!  
Lof Hem en Zijne liefde groot,  
alom en tot in eeuwigheid!

*Net als de Hymne ook dit gedicht door de zeer bekende Engelse dichter Isaac Watts die leefde van 17 juli 1674 tot 25 november 1948. Watts heeft meer dan 780 Hymns gemaakt die nog veel gezongen worden vooral in de Strict Baptist gemeenten in Engeland en Schotland.*