

Niet verbergen

„En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen“.

Lukas 22:44

Let erop, dat u Hem in Zijn gehele leven nauwelijks aantreft terwijl Hij een uitdrukking van smart laat horen, en toch zegt Hij hier niet slechts met zijn zuchten en bloedig zweet: „Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe“.

In de hof kon de Lijder Zijn smart niet verbergen, en Hij schijnt dat ook niet te hebben gewild. Hij liep driemaal heen en weer naar zijn discipelen, Hij liet hun Zijn smarten zien, en deed een beroep op hen om mee te lijden. Zijn uitroepen waren zeer deerniswekkend, en Zijn zuchten en kreunen waren ongetwijfeld verschrikkelijk om aan te horen.

Die smart openbaarde zich vooral in bloedig zweet, wat een zeer ongewoon verschijnsel is. Bij geen enkele vorige gelegenheid bemerkten wij zoiets in het leven van onze Heere.

Het was alleen in de laatste hevige worsteling bij de olijfbomen, dat onze Kampvechter in Zijn zware strijd tegen de zonde ten bloede toe weerstand bood. Wat was er met U, o Heere, dat Gij juist toen zo hevig gekweld moest worden?

We zijn ervan overtuigd, dat Zijn diepe smart en angst niet door lichamelijke pijn werden veroorzaakt.

C. H. Spurgeon

(Uit: Worsteling in Gethsemané)