

## NGB artikel 5:

### HET GEZAG VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn; en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben: aangezien de blinden zelve tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden.

#### **19 korte vragen en antwoorden over dit artikel:**

1. Wat is de hoofdinhoud van dit artikel?

Hier wordt uitgesproken het Goddelijk gezag van de heilige Schrift.

2. Wat wordt hier nog van de kanon gezegd?

Al deze boeken alleen, dat wil zeggen: deze 66 boeken, niet meer en niet minder.

3. Hoe zijn we aan die kanon gekomen?

De Kerk heeft deze boeken niet tot kanon gemaakt, noch als zodanig verklaard, doch wij hebben ze als heilig en kanoniek uit de hand van de Heere ontvangen.

4. Waartoe hebben wij ze als kanoniek ontvangen?

Om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen.

5. Wat wil dit zeggen?

De Heilige Schrift is de enige regel voor het geloof. Het geloof behoort in volkomen overeenstemming met de Schrift te zijn.

6. Wat houdt het in als je zegt: om ons geloof daarnaar te richten?

De Heilige Schrift alleen is de inhoud van het geloof (Johannes 20 vers 31: *Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.*

7. En als je zegt: om ons geloof daarop te gronden?

Het geloof is gefundeerd op de Schrift, vindt zijn grond in de Schrift (Efeze 2 vers 20: *Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen.*)

8. En als je zegt: om ons geloof daarmee te bevestigen?

Het geloof wordt gesterkt door de Schrift en de prediking. (Psalm 119 vers 105: *Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.*)

9. Waarom geloven wij al wat zij bevatten?

1. Omdat de kerk ze aanneemt.
2. Door het getuigenis van de Geest.
3. Door haar eigen geloofwaardigheid.

10. Wat wil het zeggen: omdat de kerk ze aanneemt?

De Schrift is aan de kerk toevertrouwd (Romeinen 3 vers 2: *Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.*) en de kerk heeft Het Woord te bewaren (1 Timotheüs 3 vers 15: *Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.*) en te preken (Romeinen 10 vers 17: *Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.*).

11. Wat houdt dit voor ons leven in?

Dat we ons te houden hebben aan het geloof door de vaders overgeleverd. Zie Judas vers 3: *Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.*

12. Wat zegt de Roomse Kerk hiervan?

Rome leert dat de kerk gezaghebbend is, omdat de kerk haar voor gezaghebbend verklaart. De leken hebben te geloven wat de kerk (de geestelijken) gelooft. Men noemt dat een ingewikkeld geloof.

13. Wat houdt het getuigenis van de Geest in?

De Heilige Geest opent Het Woord voor het hart en ons hart voor Het Woord, zodat we de waarheid gaan verstaan in het hart.

14. Noem enkele plaatsen uit de Schrift.

Psalm 119 vers 30: *Ik heb verkoren den weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld.*

Johannes 14 vers 17: *Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.*

Johannes 15 vers 26: *Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.*

1 Korinthe 2 vers 14: *Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.*

Lukas 24 vers 45: *Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.*

*15. Hoe werkt het getuigenis van de Geest?*

1. Hij verlicht ons verduisterd verstand.

2. Hij buigt onze wil om, om Het Woord te geloven (Jeremia 20 vers 7: *HEERE! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden; Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht; ik ben den gansen dag tot een belachen, een ieder van hen bespot mij.*)

3. Hij doet ons de waarheden van de Schrift bevindelijk kennen.

*16. Hoe wordt het geloof wel genoemd?*

Geloven is 'amen' zeggen op Gods Woord.

*17. Wat wil zeggen: zij hebben ook het bewijs daarvan bij zichzelf?*

De Heilige Schrift is op zichzelf geloofwaardig. We noemen dat de autopistie van de Schrift.

*18. Wat leert de moderne wetenschapsleer?*

Dat het gezag van de Schrift moet buigen voor het gezag van de menselijke rede.

*19. Als de Schrift geloofwaardig is, waarom is het getuigenis van de Geest nodig?*

Omdat wij verduisterd zijn in het verstand en vijanden zijn van de wil en de wegen Gods.

(overgenomen uit 'De Nederlandse geloofsbelijdenis vragen en antwoorden' door ds. M. Pronk. Op 23 mei (over 3 weken) verschijnt artikel 6: Het onderscheid tussen de kanonieke en de apocriefe boeken, met 10 uitgebreide vragen en antwoorden.

Diensten van ds. Pronk:

**Donderdag 7 mei 19:45** NPB-kerk te Oud-Beijerland. Adres: Beneden Molendijk 35, 3261 AA.

**Zondag 17 mei 10:00** HHK Katwijk aan Zee Unizaal. Adres: Wethouder D. Ouwehandstraat 39, 2225 LP