

NGB artikel 37: het laatste oordeel uit boekje ds. M. Pronk

NGB ARTIKEL 37: HET LAATSTE OORDEEL

Ik verwijs u naar uw Bijbel om dit artikel te lezen.

1. Waarover gaat het in dit artikel?

Over de Dag van het laatste oordeel. Door Luther genoemd: de lieve jongste Dag. En door Calvijn: De Dag van onze verlossing, of: de Dag van onze zalige opstanding.

2. Welke troost hoor je hier?

Gods kinderen zijn als soldaten verwickeld in de grote strijd tussen Christus en satan, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad en met opgericht hoofd zien ze uit naar de grote verlossing die komt.

3. Hoe zou je dit artikel kunnen typeren?

Als een lied van martelaren, een lied uit de diepte waarin Gods volk spreekt, dat zich hier kruisgemeente weet en elk moment als slachtschaapkens Christi geofferd kan worden en vol verlangen uitziend naar de komst van de Koning.

4. Wat wordt eerst met nadruk gesteld?

Dat wij ons in alles laten leiden door Gods Woord.

5. Wanneer zal de wederkomst zijn?

Als de door de HEERE bestemde tijd is gekomen en het getal der uitverkorenen vol zal zijn. *Maar van die Dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader* (Markus 13 vers 32)

6. Hoe zal de wederkomst zijn?

Onze Heere Jezus Christus zal uit de hemel komen lichamelijk en zichtbaar met grote heerlijkheid en Majesteit.

7. Waartoe zal Hij komen?

Hij zal Zich openbaren als de Rechter van levenden en doden en zal deze oude wereld in vuur en vlam zetten om haar te zuiveren (2 Petrus 3 vers 7)

8. Wat zal er dan gebeuren?

Alle mensen zullen voor de Rechter verschijnen, gedagvaardigd door de stem van de aartsengel en het geklank van de Goddelijke bazuin (1 Thessalonicenzen 4 vers 16). Het geklank van de bazuin kondigt de komst van de Heere aan.

9. De boeken zullen worden geopend. Welke boeken?

- We kunnen denken aan de hemelse registers waarin al onze daden staan opgetekend (Maleachi 3 vers 16). Het gericht vindt plaats naar onze werken. (2 Korinthe 5 vers 10).
- Er is ook het boek des levens.

10. Wat is het boek des levens?

Het is een register met de namen van alle gelovigen. Van de burgers van Gods Koninkrijk die het eeuwige leven ontvangen (Zie de teksten Ex. 32:32, Ps. 69:29, Jes. 4:3, Dan. 12:1, Luk. 20:10, Filipp. 4:3, Hebr. 12:23, Openb. 21:27.)

Dit boek des levens wijst op de zekerheid van de bewaring van de uitverkoren kinderen Gods.

11. Is er een opstanding van het lichaam?

Ja alle lichamen zullen uit de aarde opstaan en verenigd worden met de zielen. (Hand. 24:15: *Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En Rom. 8:11: En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.*

12. Hoe gaat het met hen die op de Dag van de wederkomst nog leven?

Zij zullen niet sterven maar in een ogenblik veranderd worden en uit verderfelijk onverderfelijk worden. (1 Korinthe 15 vers 51-54: *51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijke aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijke aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.*

13. Wat lezen we in Openbaring 20 vers 12?

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

14. Hoeveel groepen zullen er voor de Rechter staan?

Twee groepen, de bokken en de schapen (Matth. 25:32: *En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt*) Evenals een Palestijnse herder voor de nacht de schapen en de bokken van elkaar scheidde, zo zullen op die Dag alle volken vaneen gescheiden worden in gelovigen en ongelovigen.

15. Hoe zal die Dag voor hen zijn?

De gedachte aan dit oordeel is met recht schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen en goddelozen en zeer begeerlijk en troostrijk voor de vromen.

16. Wat zal die Dag voor hen brengen?

De goddelozen zullen onsterfelijk worden om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur. De gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer.

17. Wat zal dan heerlijk uitblinken?

Gods rechtvaardigheid in het oordeel over de goddelozen en Zijn barmhartigheid over allen die Hem vrezen en in Hem geloven.

18. Komt er dan definitief een einde aan de Kerkvervolging?

Ja. Het zal bekend worden, dat hun zaak, die thans voor veel rechters en overheden als kettters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als beloning uit genade zal de Heere hun zulk een heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen. (1 Korinthe 2 vers 9: *Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.*)

19. Wat versta jij onder het chiliasme?

Het chiliasme is de leer van een duizendjarig vreedrijk dat zal voorafgaan aan de wederkomst van Christus.

20. Weet je ook wat de oorsprong van het chiliasme is?

Ja. Het is van joodse oorsprong. De joden kenden in hun geschieden zware verdrukkingen. Wellicht is daardoor de gedachte ontwikkeld aan een aardse heilstijd met de Messias als Koning te Jeruzalem.

21. Zijn er onder de aanhangers verschillende stromingen?

Ja. Sommigen denken dat Christus wederkomt voordat het duizendjarig rijk aanbreekt (prechiliasme) en anderen dat Hij na afloop van het duizendjarig rijk terugkomt (postchiliasme).

22. Kun je iets meer vertellen over het postchiliasme?

Velen menen dat aan de wederkomst van Christus een lange periode zal voorafgaan waarin God in rijke mate geestelijke en stoffelijke zegeningen zal geven.

Bij veel puriteinen en figuren uit de nadere Reformatie leefde de verwachting van een bloeitijd voor de Kerk en van bekering van Israël.

23. En over het prechiliasme?

De aanhangers van het prechiliasme leren:

1. Er zal op aarde een 1000-jarig vreedrijk bestaan.

2. Eraan vooraf gaat een eerste komst van Christus.

3. Ook een eerste opstanding van de gelovigen. Men meent dat te lezen in Openbaring 20 vers 5: *Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.*

4. Christus zal verschijnen. Israël zal hersteld worden en Christus zal met de Zijnen op zichtbare wijze over de volken regeren.

5. Tal van nog onvervulde profetieën zullen dan werkelijkheid worden.

6. De satan zal al die jaren gebonden zijn. Daarna wordt hij losgelaten en zal de volken verleiden en daarna zal hij verteerd worden.

7. Na de periode van 1000 jaar komt Christus definitief terug voor het laatste oordeel en zal er een tweede opstanding zijn van de ongelovigen.

8. Hierna zal Gods verlost volk op de nieuwe aarde wonen.

24. Wat versta je onder het dispensationalisme?

Dit leert dat er 7 verschillende bedelingen zijn. Perioden waarin de mens op de proef wordt gesteld wat betreft zijn gehoorzaamheid aan God. Het zijn de bedelingen van onschuld, het geweten (tot aan de zondvloed), het menselijk gouvernement, de belofte (vanaf de roeping van Abraham) de wet, de kerk en het koninkrijk (duizendjarig rijk). Dit gevoelen leeft bijvoorbeeld bij de vergadering van gelovigen.

25. Kun je er iets meer van vertellen?

A. Zij maken een scherpe scheiding tussen de gemeente en Israël. Door het ongeloof van de joden is het heil naar de gemeente gegaan. We zijn nu in de bedeling van de kerk, een intermezzo.

B. Bij de eerste onzichtbare komst van Christus vindt de opstanding van de gelovigen en de opname van de gemeente plaats. De opgenomen gemeente gaat naar de hemel om 7 jaar lang het bruiloftsfeest te vieren.

C. Die 7 jaar worden gekenmerkt door oordelen op de aarde. Er is grote verdrukking en de antichrist treed op. Een overblijfsel van Israël komt tot geloof in Jezus, de 144.000 verzegelden uit Openbaring

7. Door hun getuigenis komen velen uit de volken tot bekering.

D. De koningen van de aarde en de legers van het beest en de valse profeet verzamelen zich nu om het volk van God aan te vallen in de slag van Armegeaddon.

E. Dan komt Christus nogmaals zichtbaar voor iedereen. Hij daalt op aarde neer om Zijn Koninkrijk te stichten en verslaat al Zijn vijanden. Het volk Israël woont weer in Palestina. De duivel zal 1000 jaar gebonden zijn. Christus vestigt Zijn troon in Jeruzalem. Het is een joods rijk, maar de andere volken zullen delen in de zegeningen.

Het is een tijd van voorspoed en vrede. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren. De tempel wordt in Jeruzalem herbouwd. Er worden offers gebracht ter gedachtenis aan het offer van Christus.

F. De satan zal alle ongelovigen voor een laatste aanval verzamelen. Christus maakt voorgoed een eind aan alle verzet. Het hemelse Jeruzalem, waarin de gelovigen al waren, daalt neer op de nieuwe aarde.

26. Moeten we Openbaring 20 (<http://www.statenvertaling.net/bijbel/open/20.html>) verstaan als een profetie over het duizendjarig rijk?

Ik meen van niet. De boodschap van dit hoofdstuk is dat ook de satan gestraft wordt. De satan wordt 1000 jaar gebonden (vers 1 tot 3), de ontslapen gelovigen heersen gedurende die 1000 jaar met Christus in de hemel (vers 4 tot 6) en aan het einde van die periode verzamelt de satan de volken en wordt definitief gestraft.

27. Hoe versta je het dat de satan 1000 jaar gebonden is?

De aanduiding 1000 jaar heeft als achtergrond Psalm 90 vers 4: *Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwak.* Het is een symbolisch getal en roept de gedachte op van een zeer lange tijd. De satan heeft wel macht, maar tegelijk valt te zeggen dat Zijn macht beperkt is door God. Vanaf het volbrachte werk van Christus in Zijn dood en opstanding is de satan gebonden. Hij is in dat opzicht gebonden dat hij de prediking van het evangelie en de uitbreiding van de kerk niet kan tegenhouden.

28. Wat willen de verzen 4 tot 6 van Openbaring 20 ons zeggen?

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/open/20.html>

In de hemel staan tronen en alles wordt klaargemaakt voor het laatste oordeel. Het gaat hier over de gestorven gelovigen in de hemel. Zij heersen met Christus Die in de hemel is. Zij delen in de hemelse glorie. Dat is de eerste opstanding. Als Christus terugkomt zullen ook hun lichamen opstaan. Dan zullen ook de overige doden, de ongelovigen, opstaan om geoordeeld te worden tot de tweede dood.

29. Wordt dan de satan voorgoed gestraft?

Ja dat lezen we in de verzen 7 tot 10 van Openbaring 20. De satan wordt losgelaten en hij verzamelt al de volken tot de laatste strijd. De strijd richt zich tegen de legerplaats der heiligen en de heilige stad, dat is tegen de Kerk. Door vuur uit de hemel worden de vijanden totaal verteerd. De duivel wordt geworpen in de poel van vuur.

30. Hoe zal het met Israël gaan?

God heeft Zijn volk niet verstoten. De verharding is voor een deel over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Er staat niet: daarna, maar alzo. Evenals de volheid der heidenen zal ingaan, zal ook gans Israël ingaan en behouden worden. Dat zal plaats vinden tussen de Hemelvaart van Christus en Zijn wederkomst. Het gaat daarbij om de heilige rest, het uitverkoren deel.

31. Hoe luidt het slot van dit artikel?

Daarom verwachten wij die grote Dag met sterk verlangen om ten volle de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere, te genieten.

NGB artikel 37: het laatste oordeel uit boekje ds. M. Pronk

We zien niet uit naar een duizendjarig rijk op aarde, maar naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde om eeuwig bij de Heere te zijn.

32. Wat zegt dit van een christen op aarde?

Hij heeft zijn bestemming in de hemel en zijn roeping op aarde.

Overgenomen uit het boekje: de Nederlandse Geloofsbelijdenis vragen en antwoorden, door ds. M. Pronk. Dit was het laatste artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Over twee weken (zaterdag 7 maart) hoop ik te beginnen met artikel 1 uit de NGB: de enige God. Ik wil dan het eerste gedeelte van de NGB aan u sturen.

Diensten van ds. Pronk: zondag 22 februari 2015: 14:30 Hervormde Gereformeerde Evangelisatie te Strijen. Adres: Nieuwestraat 24, 3291 AR. Woensdag 18 maart Bidstond: 19:30 Herv. Geref. Evang. te Strijen. Nieuwestraat 24, 3291 AR.

Donderdag 26 maart: 19:45 NPB-kerk Oud-Beijerland. Adres: Beneden Molendijk 35, 3261AA.

Zondag 29 maart: 14:30 Herv. Geref. Evang. te Strijen. Nieuwestraat 24, 3291 AR