

NGB ARTIKEL 33: DE SACRAMENTEN

Wij geloven dat onze goedertieren God, acht hebbende op onze onbevattelijkheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons Zijn beloften te verzegelen, en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden; dewelke Hij gevoegd heeft bij het woord des Evangelies, om te beter aan onze zintuigen te tonen zowel hetgeen Hij ons te verstaan geeft door Zijn Woord, als hetgeen Hij inwendig doet in onze harten, bondig en vast makende in ons de zaligheid, die Hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest.

Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen; want Jezus Christus is hun waarheid en zonder Hem zouden zij niets zijn. Voorts hebben wij genoeg aan het aantal sacramenten, door Christus, onze Meester voorgeschreven, niet meer dan twee; te weten het sacrament van de Heilige Doop, en het Heilig Avondmaal van Jezus Christus.

26 vragen en antwoorden bij dit artikel:

1. Hoe noemde Augustinus het sacrament?

Het sacrament is een zichtbare vorm van een onzichtbare genade. Het Woord komt bij het element en het wordt een sacrament.

2. Welke omschakeling deed zich voor in de roomse kerk?

Het Woord werd aan het sacrament ondergeschikt gemaakt. Het sacrament is niet alleen een teken, maar is ook de drager en de oorzaak en de oorzaak van de genade. Het verleent de genade.

3. Wat heeft het concilie te Trente (1545-1563) uitgesproken?

1. De sacramenten zijn tot het heil noodzakelijk
2. Ze zijn niet alleen gesteld om het geloof te voeden. Ze bevatten de genade en verlenen de genade aan hen die geen verhindering stellen.
3. De genade wordt krachtens de voltrekking verleend

4. Hoeveel sacramenten kent de roomse kerk?

7.

1. De doop neemt de erfzonde weg en schenkt de genade.
2. Het vormsel op 7-jarige leeftijd verheft in de geestelijke adelstand en geeft genade om tegen de zonde te strijden.
3. De biecht om de zonden te belijden en absolutie te ontvangen.
4. Het avondmaal, de mis, deelt de vergeving der zonden mee.
5. Wie trouwt ontvangt in het sacrament van het huwelijk de zegen van de kerk.
6. Wie ongetrouwd de kerk wil dienen als priester ontvangt in de wijding de nodige genadegaven.
7. Het laatste oliesel aan de stervenden tot vergeving.

5. Wat had de paus in 1439 verklaard?

Door de doop worden we geestelijk wedergeboren; door het vormsel wordt de genade in ons vermeerderd en worden we in het geloof bekrachtigd; herboren en

gesterkt worden we door het goddelijk voedsel der eucharistie gevoed: bijaldien we door de zonde een ziekte der ziel oplopen worden we door de boete geestelijk genezen; geestelijk en lichamelijk, naar gelang het voor de geest dienstig is, door het laatste oliesel; door de ordening wordt de kerk geregeerd en vermeerderd op geestelijke wijze; door het huwelijk neemt zij lichamelijk toe.

6. Hoe omvangrijk zijn de sacramenten volgens de roomse kerk?

Van de wieg tot het graf wordt door deze genademiddelen de genade ingestort, vernieuwd en hersteld.

7. Hoe denkt Luther over de sacramenten?

Tegenover de droeve praktijk van de roomse kerk stelt Luther dat de sacramenten de genade niet bewerken, maar dat het geloof vereist is. De sacramenten zijn tekenen en zegelen om het geloof te sterken door Gods toezeggen. Hij sluit zich aan bij de woorden van Augustinus: Niet omdat het geschiedt, maar omdat het geloofd wordt.

8. In welk boek schrijft hij vooral over de sacramenten?

De Babylonische gevangenschap in 1520. In het sacrament wordt het beloftewoord verzegeld. Door het geloof krijgt het sacrament haar kracht. Het gaat dus om belofte en geloof.

9. Welke twee lijnen komen we bij Luther tegen?

- a. Het sacrament als teken en zegel van Het Woord der belofte.
- b. Het Woord dient om de schat van het sacrament te belichten.

Ik sla vanwege het aantal vragen de vragen over de gedachten van Zwingli en de dopersen en de spiritualisten over. Ik ga verder bij vraag 14.

14. Hoe ziet Calvijn de sacramenten?

Hij spreekt van het element, het symbool en het mysterie. Het element is het water en brood en wijn. Het symbool is de eigenlijke handeling. Het mysterie is de zaak die er door betekend en verzegeld wordt.

15. Hoe begint artikel 33?

Wij geloven omdat onze goedertieren God rekening houdt met onze onbevattelijkheid en zwakheid voor ons heeft ingesteld de sacramenten.

16. Welke zaken vallen bij het begin op?

- a. God heeft de sacramenten ingesteld.
- b. Erachter staat Gods nederbuigende goedheid
- c. Hij gaf ze met het oog op onze grovigheid of onbevattelijkheid en zwakheid.
- d. Bij grovigheid wordt bedoeld dat wij als aardse mensen afhankelijk zijn van onze zintuigen.
- e. Bij zwakheid wordt bedoeld de zwakheid van het geloof.

17. Waarom heeft God de sacramenten ingesteld?

Om ons aan Zijn belofte te verzegelen en om de onderpanden te zijn van Zijn goedgunstigheid en genade jegens ons en ook om ons geloof te voeden en te versterken.

18. Waarvan mogen we de sacramenten nooit losmaken?

Van Het Woord. Het gaat zowel bij Het Woord als bij de sacramenten om Gods belofte.

19. Wat is het onderscheid tussen beide?

Aan Het Woord wordt het begin en de groei van het geloof toegeschreven, maar aan de sacramenten alleen de versterking.

20. Waarvan mag het sacrament ook niet worden losgemaakt?

Van het geloof. Door het geloof ontvangen we wat door het sacrament wordt uitgebeeld.

21. Hoe wordt het sacrament als teken omschreven?

God heeft deze gevoegd bij Het Woord van het evangelie om des te beter aan onze zintuigen te tonen zowel dat Hij ons door Zijn Woord te verstaan geeft, als wat Hij inwendig in onze harten doet.

22. Wat geeft Hij ons te verstaan door Zijn Woord?

De belofte van Zijn goedheid jegens ons.

23. Wat doet Hij inwendig in onze harten?

De vereniging met Christus, de afwassing van de zonden, de wedergeboorte, de doding van het vlees en de opstanding van het nieuwe leven.

24. Hoe kunnen wij de sacramenten noemen?

De sacramenten zijn zichtbare tekenen en zegelen van innerlijke en onzichtbare zaak en door middel daarvan werkt God in ons door de kracht van de Heilige Geest. Zo bekrachtigt Hij in ons het heil, waarin Hij ons doet delen.

25. Waar willen de sacramenten heenleiden?

Naar Christus. Er is alleen zaligheid in gemeenschap met Christus. Zo zijn de tekenen niet zinloos en zonder inhoud om ons te bedriegen; want Jezus Christus is de Waarheid ervan en zonder Hem zouden we niets zijn!

26. Hoeveel sacramenten heeft de HEERE ons verordend?

Twee. De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal

Overgenomen met toestemming van ds. M. Pronk. Over 2 weken (zaterdag 10 januari 2015) artikel 34: DE HEILIGE DOOP

Diensten van ds. M. Pronk: Donderdag 15 januari: 19:45 NPB Oud-Beijerland. Adres: Beneden Molendijk 35, 3262 AA. Zondag 18 januari: 14:30 Hervormde Gereformeerde Evangelisatie te Strijen. Adres: Nieuwestraat 24, 3291 AR.