

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 29:

DE KENMERKEN VAN DE WARE KERK

Wij geloven dat men zeer zorgvuldig en met grote wijsheid, op grond van Gods Woord, behoort te onderscheiden welke de ware Kerk is, aangezien alle sekten, die tegenwoordig in de wereld zijn, zich ten onrechte 'kerk' noemen. Wij spreken hier niet over de huichelaars, die in de Kerk onder de goeden gemengd zijn en toch niet tot de Kerk behoren, hoewel zij uiterlijk in haar zijn. Maar wij bedoelen dat met het lichaam en de gemeenschap van de ware Kerk moet onderscheiden van alle sekten, die beweren dat zij de 'Kerk' zijn.

De kenmerken waaraan men de ware Kerk kan herkennen zijn deze: dat de Kerk de zuivere prediking van het Evangelie brengt; dat zij de zuivere bediening van de Sacramenten onderhoudt, zoals Christus ze heeft ingesteld; dat de kerkelijke tucht wordt uitgeoefend om de zonden te bestraffen; kortom dat men zich richt naar het zuivere Woord Gods, alle dingen die daarmee in strijd zijn verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd. Hieraan kan men met zekerheid de ware Kerk herkennen en niemand heeft het recht zich van haar af te zonderen.

Wat nu hen aangaat die tot de Kerk behoren, hen kan men herkennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk het geloof en dat zij, na de Enige Heiland Jezus Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven, de ware God en hun naaste liefhebben en niet naar rechts of links afwijken en hun vlees kruisigen met zijn werken.

Niet alsof er geen grote zwakheid meer in hen zou zijn, maar zij strijden daartegen door de Geest al de dagen van hun leven, terwijl zij steeds hun Toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in Wie zij door het geloof vergeving van hun zonden hebben.

Wat de valse kerk betreft: deze schrijft aan zichzelf en aan haar verordeningen meer gezag toe dan aan Gods Woord en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen, zij bedient de sacramenten niet zoals Christus in Zijn Woord geboden heeft, maar zij voegt eraan toe en laat eruit weg wat haar goeddunkt; zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus; zij vervolgt hen die heilig leven naar Gods Woord en die haar berispten om haar zonden, geldzucht en afgoderij.

Deze twee kerken zijn makkelijk te herkennen en van elkaar te onderscheiden.

13 vragen en antwoorden bij dit artikel:

1. Waarover gaat het in dit artikel?

Over de kenmerken van de ware Kerk

2. Welke kenmerken worden genoemd?

De zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en de uitoefening van de kerkelijke tucht.

3. Wat verstaat de belijdenis onder een sekte?

Volgens de Reformatoren en dus ook de belijdenis zijn sektariërs aanhangers van de valse leer, die op deze wijze de band met de ware Kerk hebben doorgesneden.

4. Hoe zegt Calvijn wat een sekte is?

Een sekte ontstaat als men met de eenvoud van het evangelie niet tevreden is, zodat men met achterstelling van Het Woord Gods discipelen trekt tot zijn verzinselen.

5. Waaraan denkt men dus bij een sekte?

De sekte is de valse kerk. Men denkt aan de wederdopers en het pausdom.

6. Bestaat de Kerk enkel uit heiligen?

Nee, er zijn kwaden onder de goeden. Er zijn ook hypocrieten.

7. Wat zijn hypocrieten?

Die uiterlijk het geloof belijden maar het ware geloof en het werk des Geestes niet kennen in hun leven.

8. Wie moeten wij volgens Calvijn voor ware leden van de Kerk houden?

Wij moeten met een soort van oordeel der liefde als leden der Kerk beschouwen allen die zowel door de belijdenis van hun geloof als door het voorbeeld van hun leven en hun deelnemen aan de sacramenten met ons Dezelfde God en Christus belijden.

9. Hoe moet er in de ware Kerk geleefd worden?

In alles zich houden aan Het Woord van God en Jezus Christus erkennen voor het enige Hoofd.

10. Welke merktekenen der christenen noemt de belijdenis?

- A. Het geloof waardoor men Christus aanneemt.
- B. De zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven.
- C. God en de naaste liefhebben.
- D. Het vlees kruisigen met zijn werken.

11. Zijn de christenen volmaakt?

Nee, er is nog grote zwakheid in hen.

12. Wat is de vrucht daarvan?

Zij strijden daartegen door de Geest en nemen de Toevlucht tot het bloed, de dood en de gehoorzaamheid van Christus.

13. Waaraan is de valse kerk te herkennen?

- A. Die schrijft zichzelf meer gezag toe dan Het Woord van God.
- B. Onderwerpt zich niet aan het juk van Christus.
- C. Bedient de sacramenten niet recht.
- D. Zij grondt zich meer op mensen dan op Christus.
- E. Zij vervolgt die heilig leven naar Gods Woord.