

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 28:

DE GEMEENSCHAP MET DE KERK

Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering en gemeente de vergadering is van hen die behouden worden en er buiten haar geen heil is, dat niemand, van welke stand of hoedanigheid ook, zich afzijdig mag houden en aan zichzelf genoeg mag hebben. Maar allen horen zich bij haar te voegen en zich met haar te verenigen om de eenheid van de Kerk te bewaren, door zich te onderwerpen aan haar onderricht en tucht, de hals te buigen onder het juk van Jezus Christus en de broeders te dienen in opbouw van hun geloof overeenkomstig de gaven die God aan ieder verleend heeft, allen samen als leden van eenzelfde lichaam.

Om dit alles des te beter na te komen horen alle gelovigen overeenkomstig Gods Woord zich af te scheiden van hen die niet tot de Kerk horen en zich bij deze vergadering te voegen op iedere plaats waar God haar gesteld heeft, zelfs al verzetten de overheden en de bevelen der vorsten zich daartegen en stond er dood of lijfstraf op. Daarom handelen allen die zich van haar afzonderen of zich niet bij haar voegen in strijd met Gods verordening.

13 vragen en antwoorden bij dit artikel:

1. Hoe wordt aan het begin van dit artikel de Kerk nog eens omschreven?

Deze heilige vergadering is de vergadering van hen die behouden worden.

2. Wat bedoelt de belijdenis met de woorden: dat buiten haar geen heil is?

Buiten deze Kerk, buiten de christenheid is geen vergeving van zonde en geen heil.

3. Welke bekende uitspraak van Cyprianus (gestorven in het jaar 258) ken je?

Hij kan God niet hebben tot een Vader die de gemeente niet heeft tot een moeder.

4. Wat zegt Calvijn ervan dat buiten de Kerk geen zaligheid is?

A. Hij denkt aan de onzichtbare Kerk, de vergadering der uitverkorenen.

B. Hij denkt in de tweede plaats ook aan de zichtbare Kerk als de moeder der gelovigen. Buiten haar is geen zaligheid, tenminste wat de gewone wijze aangaat waarvan God ons gebonden heeft en niet Zichzelf.

5. Hoe zegt Bullinger (1504-1574) dit?

Zoals buiten de ark van Noach geen heil was, also is er buiten de ware Christelijke Kerk in het geheel geen heil.

6. Wat vloeit uit deze uitspraak voort?

Wij zijn gebonden aan de kerk met haar evangelieprediking, bediening van de sacramenten, onderlinge gemeenschap en tucht.

7. Wat is voor elk plicht?

Men behoort zich niet op zichzelf te houden, maar is schuldig zich bij die ene Kerk te voegen, om zo de eenheid der Kerk te bewaren

8. Is ieder dat schuldig?

Ja, van welke stand of hoedanigheid hij ook is. Binnen de kerk vallen die onderscheidingen weg. Het is één Kerk der zondaren die één zijn in Christus

9. Welke strijd werd hierover gevoerd in de tijd van de Reformatie?

A. Volgens Rome bestond de eenheid der Kerk in de zichtbare Kerk onder het hoofd van de paus en haar dienst en sacramenten.

B. Er waren ook de dweepers die radicaal wilden breken met elk kerkelijk instituut en met alle vaste diensten en ambten. Niet het uitwendige woord, maar het inwendige woord. Geen slavernij onder de letter, maar het drijven op de innerlijke openbaring.

C. Er waren vele belijders van de ware leer die uit vrees en door de hitte van de verdrukking toch uiterlijk meeleeften met de Roomse kerk en innerlijk de ware leer beleden, de zogenaamde Nicodemieten.

10. Wat is het onderhouden van de eenheid der Kerk?

A. Zich onderwerpen aan haar onderwijzing en tucht. We denken aan de leer en de tucht der Kerk.

B. De hals buigen onder het juk van Christus. Buigen in onderworpenheid aan Het Woord van Christus in leer en leven.

C. Elkaar dienen in de opbouw van het geloof.

11. Wat wordt bedoeld met het ambt aller gelovigen?

De plicht van alle gelovigen om zich naar Het Woord van God af te scheiden van hen die niet van de Kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering.

12. Tegen wie is vooral het slot gericht?

Tegen de zogenaamde Nicodemieten.

13. Wat is het algemeen priesterschap van alle gelovigen?

Elke gelovige heeft Het Woord om dat te horen en te leren. De gemeente beroept haar eigen dienaren. De gemeente heeft het recht het gepredikte Woord te beoordelen aan de hand van de Schrift en belijdenis. Dit sluit de bijzondere ambten niet uit, maar in.

(overgenomen met toestemming van ds. M. Pronk. Over twee weken artikel 29: de kenmerken van de ware Kerk)