

## Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 27

### DE KATHOLIEKE OF ALGEMENE KERK

Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk. Zij is een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze Kerk is er geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe; want Christus is een eeuwige Koning Die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige Kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld, hoewel zij soms een tijd zeer klein is en tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van mensen. Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen voor Zich behouden, die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden. Ook is deze heilige Kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verbreed en verstrooid over de hele wereld en toch met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.

### **13 Vragen en antwoorden bij dit artikel**

1. Waarover handelt dit artikel?

De artikelen 27 tot 32 gaan over de Kerk

2. Hoe wordt de Kerk omschreven?

De Kerk is een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.

3. Hoeveel kerken zijn er?

Er is één Kerk. Want er is één geloof en één doop. De Kerk is samengevoegd en verenigd

4. Welke onderscheiding kunnen we aanbrengen?

De strijdende Kerk op aarde en de triomferende Kerk in de hemel.

5. Welke onderscheiding kunnen we nog meer aanbrengen?

Die ene Kerk is zichtbaar en onzichtbaar.

6. Wat is de onzichtbare zijde van de Kerk?

God kent degenen die de Zijnen zijn. De Kerk is het mystieke lichaam van Christus.

7. Wat is de zichtbare zijde van de Kerk?

We herkennen de Kerk aan de zuivere prediking van het evangelie en de zuivere bediening des sacramenten.

8. Hoe wordt over de Kerk gesproken?

Vanuit het geloof. Wij geloven niet in de Kerk, maar wij geloven dat de Kerk er is.

9. Wat is de katholiciteit van de Kerk?

De Kerk is algemeen door alle tijden en over de hele wereld.

A. Deze Kerk is geweest van het begin der wereld af en zal zijn tot het einde toe.

B. Deze heilige Kerk is niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of aan bepaalde personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld.

10. Wat bedoelen we met de heiligheid van de Kerk?

De Kerk is geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.

11. Verzegeld door de Heilige Geest. Kun je daar iets meer van zeggen?

\* Met de verzegeling is het eigenlijke werk van de Heilige Geest in mijn leven aangegeven. Hij maakt in het hart vast en bondig wat Christus heeft verworven.

\* De Heilige Geest Die in het hart woont, is Zelf het zegel dat ik Gods eigendom ben en dat ik uit Christus leef. (Efeze 1 vers 13: *In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;* En Efeze 4 vers 30: *En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.*

12. Zal de Kerk er altijd zijn?

Deze heilige Kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld; hoewel zij soms een tijdlang zeer klein is en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen.

13. Wat mag je in het geloof weten?

Dat ik van deze Kerk een levend lidmaat ben een eeuwig blijven zal.

*(overgenomen met toestemming van de auteur: ds. M. Pronk. Over twee weken verschijnt artikel 28: de gemeenschap met de Kerk)*