

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 26:

CHRISTUS ONZE VOORSPRAAK

Ik verwijs u naar uw Bijbel om dit artikel te lezen.

19 Vragen en antwoorden bij artikel 26:

1. Waarover handelt dit artikel?

Over de enige voorbeding van Christus.

2. Waarom is dit artikel zo uitgebreid?

Het gaat tegen een verkeerde gebedspraktijk van de Rooms.

3. Welke verkeerde praktijk?

Het vereren en aanroepen van heiligen, menende dat zij voor ons voorbidden bij God.

4. Welk onderscheid maken de Rooms

Tussen een middelaar van verzoening en een middelaar van tussenkomst. Volgens hen is Christus beiden, en de heiligen ook het tweede. Dat is niet juist. Christus alleen is zowel Middelaar van verzoening als van tussenkomst.

5. Welk onderscheid hadden ze nog meer?

Zij spraken van aanbidding en verering. Aanbidding geschiedt alleen tot God, maar verering ook tot de heiligen en dat in allerlei trappen.

6. Welk standpunt nam Luther in tegen de verering en aanroeping van de heiligen?

Aanvankelijk was hij voorzichtig. Leidt de zwakken voorzichtig opdat ze het onnodige laten en de Enige Christus aangrijpen. Wij moeten toch tenslotte de heiligen en onszelf laten varen, zodat we de Christus alleen erkennen en al het andere laten varen.

Later streed hij met beslistheid tegen al dit misbruik. Maar de Schrift leert niet het aanroepen der heiligen en het zoeken van hulp bij de heiligen, omdat hij de Christus alleen voorstelt als Middelaar, Verzoener, Hogepriester en Voorspreker.

7. Welk standpunt nam Calvijn in?

De Schrift geeft ons van de aanroeping der heiligen geen enkele belofte, mandaat of voorbeeld. De aanroeping der heiligen is een verloochening van Christus, de onuitsprekelijke gave Gods.

8. Wat doet Guido De Brés in dit artikel?

Hij neemt ons als pastor bij de hand en leidt ons in de binnenkamer van het gebed en hij laat zich gaan in een wonderschone zang op de Grote Herder der schapen.

9. We hebben in het gebed alleen toegang tot God door Jezus Christus. Waarop wijst dit artikel ons om dit te verduidelijken?

Op de beide naturen van Christus. Hij is God en Mens in één Persoon. Zo hebben wij mensen door Hem toegang tot de Goddelijke Majesteit.

10. Moet Deze Middelaar ons door Zijn verhevenheid afschrikken?

Nee. Er is *niemand* die ons meer liefheeft dan Jezus Christus, Die immers Zijn leven voor ons heeft gegeven.

11. Waarom kunnen wij niemand vinden die meer macht en aanzien heeft?

Hij is gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader en heeft alle macht.

12. Wat is de grond van ons gebed?

Wij kunnen in ons gebed niet wijzen op onze waardigheid, maar wel rusten door het geloof op de waardigheid van onze Heere Jezus Christus.

13. Wat is onze vrijmoedigheid in het gebed?

De vrijmoedigheid geeft de grond aan waarop wij hopen en deze ligt in Gods genade in Christus. We hebben recht, genaderecht, om tot God te gaan en tot Hem te spreken alleen door het bloed van Christus.

14. Wat betekent de voorbidding van Christus voor ons?

Hij is voor het aangezicht van de Vader onze Voorspreker, de hemelse Advocaat. Zie 1 Johannes 2 vers 1: *Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;*

En Romeinen 8 vers 34: *Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.*

En Hebreëen 7 vers 25: *Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.*

15. Wat wil het zeggen dat Christus voor ons bidt?

Hij pleit met Zijn bloed voor zondaren. Zijn aanwezigheid aan de rechterhand van de Vader is altijd een bidden, een altijd op grond van Zijn bloed opdragen van de Zijnen aan de Vader.

16. Kunnen en mogen wij in het bidden tot de HEERE komen?

Ja, in de Naam van Jezus Christus.

17. Wat doet Christus met ons zondig gebed?

Hij maakt het rein en volkomen door Zijn bloed.

18. Ken je de uitdrukking: bidden met de Bijbel open?

Wij verlaten ons in het gebed op Gods belofte.

19. Is bidden makkelijk?

Nee. Maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest is de Geest der genade en der gebeden, van de genadesmekingen.

(overgenomen met toestemming van de auteur: ds. M. Pronk)