

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 23:

ONZE GERECHTIGHEID VOOR GOD

Wij geloven, dat onze zaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil en dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat. Zo leren David en Paulus ons door te verklaren: Zalig is de mens aan wie God de gerechtigheid zonder werken toerekent (Psalm 32 vers 2: *Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.*, Romeinen 4 vers 6: *Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;*). En dezelfde apostel zegt, dat wij om niet, anders gezegd: uit genade, gerechtvaardigd zijn door de verlossing in Jezus Christus (Romeinen 3 vers 24: *En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;*)

Daarom houden wij deze grondslag altijd vast, terwijl wij alle eer aan God geven door onszelf te vernederen en te belijden wat wij zijn, zonder ons in iets op onszelf of op onze verdiensten te beroemen; wij steunen en rusten op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen!

Deze gehoorzaamheid is de onze, wanneer wij in Hem geloven; zij is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken, ons zekerheid te geven en het geweten te bevrijden van vrees, ontzetting en verschrikking, zodat wij tot God naderen zonder te doen als onze eerste vader Adam, die zich al bevende met vijgebladeren wilde bedekken.

Waarlijk indien wij voor God moesten verschijnen terwijl wij, in hoe geringe mate ook, op onszelf of op enig ander schepsel zouden steunen, ach wij zouden verzwolgen worden. En daarom moet een ieder met David zeggen: *Heere ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand die leeft is voor U rechtvaardig* (Psalm 143 vers 2)

Vragen en antwoorden bij dit artikel:

1. *Waarin bestaat onze gelukzaligheid?*

In de vergeving van onze zonden om Christus wil.

2. *Hoe was volgens Rome de weg om tot vergeving der zonden te komen?*

Het voldoen aan 3 voorwaarden. 1: de verbrijzeling van het hart. 2: de belijdenis van de zonden, 3: het genoegdoen door de werken.

3. *Maar is er dan vergeving zonder belijdenis der zonden?*

Nee. Maar er is geen voorwaarde om tot vergeving te komen, want dan zou de boetvaardigheid een verdienste zijn!

4. *Waarop hebben we een boetvaardige zondaar te wijzen?*

We moeten een zondaar *niet* wijzen op de verbrijzeling van zijn hart en op zijn tranen, *maar alleen* op de barmhartigheid des HEEREN.

5. *Kunnen wij de vergeving der zonde verdienen?*

Nee, wij worden, zo vaak wij gezondigd hebben, naar de enige genoegdoening van Christus verwezen.

6. Wat verstaan wij onder de rechtvaardiging?

De rechtvaardiging is de genadige daad van God Die de zonden en schulden vergeeft om Christus wil en de zondaar een recht geeft op het eeuwige leven.

7. Doen we goed als we spreken van rechtvaardigmaking?

Nee, we spreken liever van rechtvaardiging of rechtvaardigverklaring.

8. Waarom spreken we liever van rechtvaardiging?

De gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend en zo wordt een zondaar om Christus wil rechtvaardig verklaard.

9. Waarom liever niet over rechtvaardigmaking?

Naar de gedachte van de rechtvaardigmaking wordt ons een gerechtigheid ingegoten waardoor we tegen de zonden strijden. In deze zin is de rechtvaardiging niet de zondevergeving, maar de levensvernieuwing en heiliging (Zo leert Osiander (1498-1552)

10. Welke kerk leert de rechtvaardigmaking?

De Roomse Kerk. Volgens haar is er een inklevende gerechtigheid die door God ons wordt ingegoten, waardoor de zonde wordt weggenomen en wij geholpen worden om aan de wet van God te voldoen.

11. Welk verschil is er nog meer tussen Rome en de Reformatie?

Volgens de Reformatie is Het Woord het genademiddel, volgens Rome de doop. De doop werkt zelf het heil en stort de rechtvaardigende genade in

12. Wat beleet Luther?

Simulius, simul peccator: we zijn tegelijk rechtvaardig en tegelijk een zondaar. In onszelf een zondaar, in Gods ogen door toerekening rechtvaardig.

13. Hoe worden wij gerechtvaardigd?

Uit of door het geloof zonder de werken. Het geloof geeft ons deel aan de buiten ons in Christus gelegen gerechtigheid.

14. Aan wie geven wij de eer?

Alleen aan God. In ons is niets wat voor God kan bestaan. Wij steunen alleen op de gehoorzaamheid van Christus.

15. Welke vrucht geeft de rechtvaardiging door het geloof?

Vrede. Vrees, ontzetting en verschrikking om tot God te gaan worden zo weggenomen.

16. Noem een Schriftplaats.

Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
(Romeinen 5 vers 1)

17. Welke teksten worden in dit artikel genoemd?

Romeinen 4 vers 6: *Gelijk ook David de mens zalig spreekt welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken.*

Artikel 23: onze gerechtigheid voor God NGB uit boekje ds. M. Pronk (74 jaar) wonend te Goes

Romeinen 3 vers 24: *En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.*

18. *Waar zegt David dit?*

Psalm 32 vers 1 en 2: 1. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 2. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent.

19. *Welke 3 uitdrukkingen horen bij elkaar?*

Wij worden gerechtvaardigd **uit genade**. Wij worden gerechtvaardigd **om Christus wil**. Wij worden gerechtvaardigd **door het geloof!**

20. *Is er een rechtvaardigmaking van eeuwigheid?*

Nee. We worden gerechtvaardigd in de tijd door het geloof

21. *Wie hebben een rechtvaardigmaking van eeuwigheid geleerd?*

Alexander Comrie (leefde van 1706 tot 1774) en Abraham Kuyper (leefde van 1837-1920).

22. *Wat is dadelijke rechtvaardigmaking?*

Onder de dadelijke rechtvaardigmaking verstaat men de schenking van Christus en Zijn weldaden, dus ook de vergeving der zonde, welke aan de wedergeboorte en het geloof voorafgaat.

23. *Wat verstaat men onder lijdelijke rechtvaardigmaking?*

Onder de lijdelijke rechtvaardigmaking verstaat men dan zoals deze beschreven staat in dit artikel en in de HC Zondag 23.

(voor artikel 23 uit de HC, zie de link:) <http://www.online-bijbel.nl/catechismus/zondag/23/>

24. *Is het goed om deze onderscheiding vast te houden?*

We doen het allerbeste om vast te houden aan de rechtvaardiging door het geloof alleen!

(overgenomen uit het boekje: De Nederlandse Geloofsbelijdenis vragen en antwoorden, met toestemming van de auteur: ds. M. Pronk).