

NGB artikel 16

VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS

OF:

DE GODDELIJKE VERKIEZING

Wij geloven dat, het gehele geslacht van Adam door de zonde des eersten mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God Zichzelven zodanig bewezen heeft als Hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig: doordien Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die Hij in Zijn eeuwigen en onveranderlijken raad, uit enkel goedertierenheid, uitverkoren heeft in Jezus Christus, onzen Heere, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig: doordien Hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelven in geworpen hebben.

18 Korte vragen en antwoorden bij dit artikel:

1. Waarover gaat dit artikel?

Over de predestinatie, bestaande in verkiezing en verwerping.

2. Wat versta je onder predestinatie?

De predestinatie is het besluit Gods waarbij Hij van eeuwigheid heeft vastgelegd wie zalig worden en wie niet.

3. Wat wordt in dit artikel eerst beleden?

Dat het hele geslacht van Adam zich door de zonde van de eerste mens in het verderf en in de ondergang gestort heeft.

4. Wat bewijst God in de werken van Zijn verkiezing en verwerping?

God bewijst Zich zoals Hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig.

5. Waarin is God barmhartig?

Hij is barmhartig doordat Hij diegenen uit dit verderf trekt en verlost die Hij uit loutere goedheid heeft verkoren.

6. Waarin is God rechtvaardig?

Hij is rechtvaardig doordat Hij anderen laat in de val en het verderf waarin zij zichzelf hebben gestort.

7. Wat versta jij onder de uitverkiezing?

De uitverkiezing is het besluit van God waarbij Hij van eeuwigheid heeft vastgesteld welke zondige mensen Hij door het geloof in Christus zal zalig maken.

8. Wat versta jij onder de verwerping?

De verwerping is het besluit van God om de anderen in hun verloren staat te laten, waarin zij zichzelf hebben gestort.

9. Welke kernzaken worden in dit artikel beleden?

- a. Gods eeuwige en onveranderlijke Raad.
- b. God heeft uitverkoren in Christus.
- c. God heeft uitverkoren zonder in het minst te letten op onze werken.
- d. Hij laat de anderen in het verderf waarin zij zichzelf hebben gestort.

10. Wat benadrukt Augustinus als hij spreekt over de uitverkiezing?

- Dat allen, groot en klein, door de erfzonde de eeuwige verdoemenis verdiend hebben.
- Aan de geroepenen naar Gods voornemen wordt een onverdiend goed gegeven en aan de anderen het kwaad vergolden, daar zij allen schuldig zijn.

11. Op welke Schriftplaatsen wijst Augustinus?

Romeinen 9 vers 10-29, Romeinen 11 vers 5 en Efeze 1 vers 3-5.

12. Waar wijst Calvijn op?

Christus is de Spiegel waarin wij onze uitverkiezing beschouwen.

13. Wijst Calvijn ook op de troost van de verkiezing?

Ja. Degenen die door het geloof waarlijk gemeenschap met Christus heeft, kan zich verzekerd houden dat hij behoort tot de eeuwige verkiezing van God en tot Zijn kinderen.

14. Moeten wij bij de uitverkiezing beginnen?

Nee. Calvijn zegt: Ik zend de mensen in geen geval naar Gods verborgen verkiezing om vandaar het heil begerig te verwachten, maar ik beveel ze *rechtstreeks* naar Christus te gaan.

15. Hoe verhouden zich het geloof en de uitverkiezing tot elkaar?

We zijn uitverkoren, niet omdat we geloven, maar *opdat* we zouden geloven! Zie Efeze 1 vers 14 en 2 vers 10.

16. Wat leerden de Remonstranten?

Een uitverkiezing uit een voorgezien geloof en goede werken.

17. Ontslaat de uitverkiezing jou van je verantwoordelijkheid?

Nee! Ik moet terdege op mijn verantwoordelijkheid gewezen worden. Zie Mattheüs 23 vers 37 en Lukas 13 vers 34.

18. Behoort in de prediking de uitverkiezing op de voorgrond te staan?

Nee, het gaat om de prediking van het evangelie van Gods beloften!