

Los

„Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; En die wenen, als niet wenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde, en die kopen, als niet bezittende; en die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende: want de gedaante dezer wereld gaat voorbij". 1 Korinthe 7:29-31

Wordt los van de zorgvuldigheden dezer wereld. Het is goed voor christenen om ijverig te zijn in hun bezigheden. Ik verwonder mij dikwijls hoe onbekeerde zielen zo bezig kunnen zijn, hoe, terwijl gij zo ijverig zijt en al uw tijd aan aardse dingen besteedt, de gedachte nooit bij u opkomt, dat niets van dit alles in de eeuwigheid zal zijn. Hoe kan ik zo zorgen voor mijn lichaam, wanneer mijn arme ziel onvoorzien is? Maar zij die in Christus zijn mogen wel ijverig zijn.

1e. Zij hebben een goed geweten, dat de wielen smeert. „Een blij hart zal een medicijn goed maken. (Spreuken 17:22). Een ruim hart maakt het werk licht.

2e. Zij scheppen er vermaak in om hun Heere te eren. Zij willen niet dat men zou kunnen zeggen dat een gelovige een luiaard was; de liefde tot Jezus dringt hen om alles wat liefelijk is te doen. En toch: een gelovige zou kopen als niet bezittende want de tijd is kort.

R. M. MacCheyne (21 mei 1813-25 maart 1843) (De bron van zaligheid)