

Liefdezorg

„Jezus nu, ziende Zijn moeder, en de discipel, die Hij liefhad, daarbij staande, zei tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon".

Johannes 19:26

Een Man, een Rechter der weduwen is de Heere, ofschoon Hij aan het kruis hangt, en vanaf Zijn kruis zorgt Hij voor weduwen en eenzamen. Een vader is Hij der wezen en verlatenen op Zijn kruis, en vanaf Zijn kruis. Zijn bloed is de verkwikking en verlustiging van elk door wezen bewoond huis; dat bloed is een hoge muur en sterke omtuining voor het huis der verlatene en eenzame weduwen. Daarom, gij eenzame weduwen! die tot uw troost en leuze hebt genomen: die u gemaakt heeft Is uw Man, gedenk aan Zijn: vrouw! zie uw zoon! En gij wees!, gij jongeling! wiens liefhebbende vader werd weggedragen en voor eeuwig thuis is gehaald, gedenk aan des Heeren Jezus woord: zoon! zie uw moeder.

Wie het geleerd heeft, lieve lezer! van harte de 51e Psalm te bidden, en te roepen: Wees mij genadig o Heere, naar de grootheid Uwer barmhartigheden, verlos mij van bloedschulden o God! gij God mijns heils! ach! hij kan nochtans op zijn sterfbed soms zeer ellendig en benauwd worden, zodat hij zich gelukzalig zou prijzen, zo hem tegen de ure zijns doods ook maar één gedachte aan de levende God voorkwam, maar helaas! hij vindt er geen. Heere gedenk mijner! Dat zij het gebed voor oedereen die zich onder zijn kruis niet meer voelt dan een moordenaar, dan een misdadiger!

Dr. Herman Friedrich Kohlbrugge